



## Colofon

het nestbericht is een informatieblad voor de leden van  
buurtvereniging 'het Schildersnest':

Jozef Israelstraat  
Jacob Ruysdaelstraat  
Jacob Marisstraat  
Pieter de Hooghstraat  
Paulus Potterstraat  
Jan Steenstraat  
Rembrandtplein

verschijnt 4 à 5 maal per jaar  
oplage 70 exemplaren

### In dit nummer

voorwoord  
sinterklaas  
dankbetuiging  
jubileum  
klatskienkwizavond  
geef de pen door  
uitnodiging

### het Bestuur

voorzitter: Theo van der Maazen  
Rembrandtplein 3, tel.: 340405  
bestuur@hetschildersnest.nl  
vice-voorzitter: Hennie du Porto  
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543  
secretaris: Sonja Thomson (jeugdcomm.)  
Jan Steenstraat 6, tel.: 341208  
secretaris@hetschildersnest.nl  
jeugdcommissie@hetschildersnest.nl  
penningmeester: Ruud Tönissen  
Jacob Marisstraat 14  
penningmeester@hetschildersnest.nl  
lid: Yvon Simons  
Jacob Marisstraat 6, tel.: 343316  
lid: Roy van Dijck  
Rembrandtplein 5  
lid: Martin van Mil (oudercomm.)  
Jacob Ruysdaelstraat 8, tel.: 342695  
oudercommissie@hetschildersnest.nl

### Redactie

#### Redactieadres en Vormgeving:

Roger du Porto  
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543  
redactie@hetschildersnest.nl

#### Webalbum:

<http://picasaweb.google.nl/schildersnest>

#### Website:

<http://www.hetschildersnest.nl>

het eerstvolgend nummer verschijnt in:  
april 2011

uiterlijke inleverdatum kopij:  
31 maart 2011

Hier het adreslabel  
plakken s.v.p.

# Voorwoord

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is de eerste sneeuw van dit najaar al weer gevallen en realiseer ik me dat dit jaar al weer bijna voorbij is. Wat gaat de tijd toch snel. Iedereen is al weer bezig met de voorbereidingen voor de komende feestdagen. Een tijd om te genieten en even stil te staan bij de dingen die gebeurd zijn het afgelopen jaar. Als ik kijk naar het verenigingsjaar 2010 van onze buurtvereniging ben ik blij dat er op alle activiteiten die er zijn geweest een behoorlijke opkomst is geweest. Dit geeft ons al bestuur ook de voldoening om deze kar te blijven trekken. Echter dit kan niet zonder de hulp van de leden van onze vereniging en wij hopen dat jullie in het komende jaar wederom aanwezig zijn en meehelpen een buurtactiviteit te organiseren. Helaas heeft de buurtvereniging in 2010 ook een drietal overlijdensberichten mogen noteren. Ook hier hebben wij als buurtvereniging onze aandacht aan geschonken.

Rest het mij jullie allen fijne dagen toe te wensen en vooral een gezond 2011.

*Ruud.*

# SINTERKLAAS

Zoals jullie allen weten was sinterklaas ook weer in Nederland, en zoals elk jaar kwam hij ook nu weer een bezoekje brengen aan de kinderen van de buurtvereniging. Om 15.00 uur werden we allen verwacht in de samensprong, sommige kinderen hadden de sint en z'n pieten al buiten zien wachten.



Dus snel naar binnen en allemaal zitten en natuurlijk heel hard zingen, waarop de sint en z'n pieten er snel waren. Allen 16 kinderen mochten even langs de sint op de bank zitten en even met hem praten of een liedje voor hem zingen. Van de pieten kregen ze lekkere pepernoten. Toen alle kinderen bij de sint hadden

gezet, hadden de pieten nog 2 zakken met kadootjes. Een voor een mochten ze het kadootje komen halen, en moesten ze wachten met uitpakken tot ze allemaal hun pakje hadden, spannend hoor! Na het tellen tot 3 van de pieten mochten ze het kadootje uitpakken. Natuurlijk moest er nog even dank je wel gezegd worden tegen de sint en z'n pieten, en onder luid gezang gingen de sint en z'n pieten weer weg. En gingen ook alle kinderen tevreden weer huiswaarts. De jeugdcommissie kan ook weer terugkijken op een zeer geslaagde middag.



Groetjes Lara, Liam en Bianca Rutten.

## ***Voor in Uw nieuwe agenda:***

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 22 febr. 2011.

De uitnodiging komt in het nieuwe jaar.

Het bestuur.

## ***Dankbetuiging:***

De vele kaarten en lieve woorden hebben ons getroost toen wij afscheid moesten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma.

Annie Visser-Lustberg

Wij danken U voor Uw medeleven

Koos Visser,  
kinderen en  
kleinkinderen.

Op 16 november is overleden ons buurtlid mevrouw Urselmann. Wij wensen de familieleden van mevrouw Urselmann veel sterkte toe.

Namens iedereen van het Schildersnest.

## ***Jubileum:***

Zaterdag 30 okt. waren Yvonne en Mat Wijers 40 jaar getrouwd.

Alsnog onze hartelijke gelukwensen



## KletsKienKwiz-avond 22 oktober 2010

Vrijdagavond 22 oktober 2010 hebben we een gezellige bingo-avond gehad met ongeveer 36 mensen van het Schildernest in het gebouw van de Samen-sprong.



Dit jaar was het niet Jos Remmen die de cijfers van de kienkaarten uit het rad haalde maar David. Het was niet makkelijk voor David om de rol van Jos over te nemen maar David deed het heel goed en van mij mag hij volgend jaar weer kwizmaster zijn.

Voor het eerst waren er ook 3 kinderen aanwezig bij de bingo. Dit waren Henry Thomson en Suze & Willem van der Maazen. Dat kinderen ook goed kunnen kienen bleek wel toen Suze de derde ronde met de hoofdprijs naar huis ging.

Bijzonder was dat alle prijzen dit jaar door mevrouw Poels zijn geregeld met uitzondering van 3 BLOKKER-bonnen à € 20,00.

Zie de foto met alle prijzen. Vooral de twee zelfgemaakte lange poppen vonden meerdere buurtgenoten erg mooi.

Ik hoop dat er volgend jaar ook weer zoveel buurtgenoten zich opgeven voor de Bingo en dat we weer een gezellig avondje hebben samen.

*Groetjes AnneMarie Wijnhoven  
Moeder van Suze en Willem en vrouw van Theo van der Maazen.*



## Bingo schildersnest

De bingo avond was heel gezellig. En er was ook een quiz. Er waren prijzen voor kinderen en volwassenen. Ik vond het vooral heel leuk dat ik de hoofdprijs heb gewonnen. De hoofdprijs was een cadeaubon van 20 euro. Het was leuk. Ik wou dat het elke dag kon.

*Groetjes Suze*

## KletsKienKwiz foto's

Op deze avond zijn ook foto's gemaakt. Omdat er veel foto's zijn gemaakt zullen die in ons Web-album geplaatst worden.

*de redactie*



Het bestuur, de redactie van het "Nestbericht" en van de website wenst iedereen

prettige kerstdagen  
en alle goeds voor  
2011



# Hallo buurtjes

Allereerst een woord van dank aan de fam. Litjens voor het doorgeven van "de pen".

Voor de mensen die nieuw zijn komen wonen in "het Schildersnest" wil ik me graag even voorstellen. ( De rest kent me nog van 4 jaar geleden, toen kreeg ik ook "de pen").

Ik ben Nelly Pingen, geboren in 1951 en woon sinds okt. 1992 op de Jan Steenstraat 20.

Ik ben geboren in Bergen zo ongeveer waar nu de parkeerplaats is van de Asseldonk. Ik kom uit een gezin van 11 kinderen, 7 broers, 3 zussen.

Van beroep ben ik gezinsverzorgster (bestaat niet meer), is tegenwoordig de thuiszorg c en ik heb als zodanig van jan. 1970 tot 1 juli 1974 in Maastricht gewerkt.

In okt. 1974 ben ik getrouwd met Martien en in juli 1977 is onze zoon Paul geboren.

Zoals het in die tijd gewoon was bleef ik thuis om voor het gezin en de huishouding te zorgen.

Toen Paul naar school ging ben ik in de jaren 80 tot eind 1991 bij Hen en Nel in de cafetaria gaan werken, echte Bergenaren kennen hen nog wel. In 1992 ben ik gaan werken bij het "collegium Augustinus Gaesdonk" in Duitsland net over de grens. Heb daar tot einde 2001 gewerkt in de eetzaal en achter het buffet. 1 Maart 2001 ben ik bij TPG als postbode gaan werken tot 2004 en daarna als postbezorgster bij T.N.T.

Als zodanig zien jullie me vaak voorbij fietsen.

Zoon Paul woont al vanaf 1 maart 2001 samen met vriendin Jacqueline in Siebengewald.

13 Febr. 2007 is een zwarte dinsdag in mijn bestaan, toen ik te horen kreeg, dat Martien een dodelijk ongeluk overkomen was. Dan verandert van de ene op de andere dag je hele leven totaal. Het alleen zijn, alle beslissingen alleen nemen, het soms niet meer zien zitten, toch moet je door, ook voor Paul en Jacqueline. Veel steun en liefde heb ik gehad van mijn hond Jerry; hij gaf structuur aan mijn leven, je moet naar buiten, zin of geen zin.

Maar Jerry werd ziek en ik heb met pijn in mijn hart de moeilijke beslissing moeten nemen om hem te laten inslapen op 29 okt. j.l. Zo, nu weten jullie een beetje wie ik ben en hoe een deel van mijn leven eruit ziet.

P.S.: Ik wil nogmaals benadrukken hoe belangrijk de buurtvereniging voor mij was in die moeilijke tijd. Ik hoop dan ook dat de vereniging nog lang blijft bestaan en bedank bij deze die mensen die er zoveel werk van maken en er hun tijd insteken.

Ik wil iedereen hele fijne en warme feestdagen toewensen en veel geluk en gezondheid voor 2011.

*Groetjes Nelly Pingen.*

"De pen" wil ik graag doorgeven aan Mevr. Nelly Janssen-Derix.



# Uitnodiging voor de oudejaarsborrel

Het bestuur wil **IEDEREEN** uitnodigen voor de **Oudejaarsborrel**.

Deze oudejaarsborrel en tevens kennismakingsborrel is bedoeld voor **alle bewoners** van "het Schildersnest" (leden en niet-leden)

Deze avond wordt altijd druk bezocht en het is zeker altijd erg gezellig.

Het is een mooie gelegenheid om de niet-leden een kans te geven kennis te maken met onze leden en over onze vereniging te praten.

De oudejaarsborrel wordt gehouden op:

**donderdag 30 december a.s. van 19.00 – 21.00 uur.**

De locatie is ook dit jaar bij:

**Martin van Mil, Jacob Ruysdaelstraat 8**

In verband met de te maken kosten vragen wij aan de **NIET-LEDEN** een eigen bijdrage van maar € 3,- per persoon. (senioren) Voor onze leden zijn er geen kosten aan verbonden. Voor het inkopen willen wij graag tijdig weten hoeveel personen er op deze avond willen komen.

Lever daarom de onderstaande strook **tijdig** en **ingevuld** in, met eventuele bijdrage.

Dit kan t/m 27 december a.s. bij:

**Hennie du Porto, Jozef Israëlstraat 13.**

---

## Onderstaande personen komen naar de oudejaarsborrel

Fam: ..... tel: .....

komt met ..... volw. .... kind(eren)

Wij hebben weer nodig opbouwers en afbrekers om te helpen met de tent.

- Ik help mee om de tent op te bouwen op 30 dec. om 13.00 uur.
- Ik help mee om de tent af te breken op 31 dec. om 10.00 uur.
- Ik help mee met opruimen 31 dec. om 10.00 uur.