



Beste buurtleden

26 juni: fietsen, huifkarren, feesten

Het is weer zover, ons jaarlijkse buurtfeest komt eraan. De planning van het Wereldkampioenschap voetbal heeft ruimte in het schema vrijgehouden, Nederland is die avond vrij. De winnaars van vorig jaar zijn druk met het uitzetten van de fietstocht, de huifkar is opgetuigd en het bestuur heeft het draaiboek voor de feestavond klaar. Kortom: wij zijn er klaar voor!..! En jullie?

De fiets- en huifkartocht begint om 13.30 uur bij Martin van Mil, Jacob Ruysdaelstraat 8, de deelnemers zullen elkaar zeker nog tegenkomen onderweg.

Let op: de huifkarbanken zijn hard, dus een kussentje om op te zitten is geen overbodige luxe. Mochten de weersvoorspellingen erg goed zijn, is het zeker voor de fietsers verstandig een extra flesje water mee te nemen.

In de Ledenvergadering is afgesproken de feestavond zoals vorig jaar in te richten. Dat betekent dat we om 20.00 uur beginnen zonder eten! Later op de avond (vanaf 21.00 uur) wordt de BBQ aangezet voor een broodje hamburger of broodje worst. Deze zijn dan te verkrijgen tegen betaling van 1 muntje.

We willen jullie wel vragen je op te geven voor de feestavond zodat we enig idee hebben hoeveel we ongeveer in moeten kopen.

Onderstaande bon inleveren voor 20 juni bij:
Hennie du Porto, Jozef Israelstraat 13

Groeten en tot ziens
De organisatie en het bestuur

Familie: geeft zich met personen op voor

- huifkartocht (voor 55 plussers)
- fietstocht - volwassenen en kinderen
- feestavond - volwassenen en kinderen

Hulp is altijd welkom, dus geef even aan of je kunt helpen bij

- opbouwen tent (26 juni om 10 uur) en/of
- afbreken tent (27 juni om 10 uur)
- hulp tijdens de pauze bij het fietsen en huifkarren

Ook is het altijd handig om te weten of jullie stoelen of tafels meenemen

Wij nemen mee tafels en stoelen

Uitstapje met de buurtkinderen



Ook dit jaar willen we weer een uitstapje organiseren met de jongere buurtkinderen.

De datum staat al vast dit is zaterdag 10 juli. We vertrekken dan om 10.00 uur bij Bianca Jozef Israelstraat 1. Voor eten en drinken wordt gezorgd, je hoeft dus zelf geen geld mee te nemen. Denk wel aan passende kleding afhankelijk van het weer. Wat we gaan doen blijft een verrassing en horen jullie op deze dag.

Geef even per mail door aan rtonnissen@home.nl of je deze dag mee wil gaan en of je papa of mama mee willen als begeleiding en of ze eventueel kunnen rijden.

Let op doe dit wel voor donderdag 1 juli.

Als de aanmelding later komt dan kan je helaas niet meer mee!!!!

Groetjes Bianca en Monique.

Ik hoor graag van je.

Groetjes Monique