



Colofon

het nestbericht is een informatieblad voor de leden van buurtvereniging 'het Schildersnest':

Jozef Israelstraat
Jacob Ruysdaelstraat
Jacob Marisstraat
Pieter de Hooghstraat
Paulus Potterstraat
Jan Steenstraat
Rembrandtplein

verschijnt 4 à 5 maal per jaar
oplage 70 exemplaren

In dit nummer

voorwoord
dankbetuiging
geef de pen door
kletskenkuisavond
seniorenafdeling
Fun Forest
uitstapje ballorig
knutselmiddag
het bestuur
beste buurtgenoten

het Bestuur

voorzitter: Theo van der Maazen
Rembrandtplein 3, tel.: 340405
bestuur@hetschildersnest.nl

vice-voorzitter: Hennie du Porto
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543

secretaris: Sonja Thomson (jeugdcomm.)

Jan Steenstraat 6, tel.: 341208
secretaris@hetschildersnest.nl

jeugdcommissie@hetschildersnest.nl

penningmeester: Ruud Tönissen
Jacob Marisstraat 14

penningmeester@hetschildersnest.nl

lid: Yvon Simons
Jacob Marisstraat 6, tel.: 343316

lid: Roy van Dijk
Rembrandtplein 5

lid: Martin van Mil (oudercomm.)
Jacob Ruysdaelstraat 8, tel.: 342695
oudercommissie@hetschildersnest.nl

Redactie

Redactieadres en
Vormgeving:

Roger du Porto
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543
redactie@hetschildersnest.nl

Webalbum:

<http://picasaweb.google.nl/schildersnest>

Website:

<http://www.hetschildersnest.nl>

het eerstvolgend nummer verschijnt in:
Februari 2010

uiterlijke inleverdatum kopij:
29 januari 2010

Hier het adreslabel
plakken s.v.p.

Voorwoord

Vreugde en verdriet

Zonder in zelfmedelijden te vervallen, is het in dit voorwoord toch onmogelijk om niet even stil te staan bij het overlijden 4 sept. van Aline.

Zij was mijn lieve vrouw en steunpilaar (en nog).

Haar levensstijl: trouw, eerlijk, moed, opgewektheid, altijd tijd voor de ander, zichzelf wegcijferend. Zo kenden wij Aline. Een voorbeeld voor ons allen; hoe gelukkig je kunt zijn, door anderen te geven.

Velen zullen haar erg missen.

Toch was er niet alleen verdriet.

- 28 aug. Trouwde onze zoon Ted met zijn Tjallina. Het was een bijzonder huwelijk op het eiland Vlieland. Een sprookjeshuwelijk, wat ook Aline mee mocht maken en van heeft genoten.
- 1 sept. startte Ted zijn eigen bedrijf "Rebuild Projects", het geen ons toch ook een trots gevoel bezorgde.
- In dezelfde week startte onze dochter Martine haar nieuwe studie "Biologisch Boeren".

Allemaal levensmomenten om met een fijn gevoel mee te maken.

Dan blijkt hoe belangrijk het is fijne burenen te hebben en te leven in buurt die met je meeleeft, niet opdringerig, maar steunt.

Mede hierdoor ben ik dan ook niet bij de pakken gaan neerzitten, maar heb vrij snel het vrijwilligerswerk bij het Zoo-parc weer opgepakt evenals voor de buurtvereniging.

vervolg op pag. 2

Dankbetuiging Martin van Mil

DANKBETUIGING

*Heel veel kaarten, persoonlijke warme woorden,
grote belangstelling en medeleven.*

*Het is voor ons niet mogelijk iedereen persoonlijk
te bedanken. Via deze weg willen wij u
hartelijk danken voor uw medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw
en zorgzame moeder*

Aline van Mil - de Vries

*Het heeft ons gesterkt en diep geraakt, hoeveel.
Aline voor velen heeft betekend, om wie zij was*

Martin van Mil

Ted en Tjallinga

Martine

Nieuw Bergen, okt. 2009

*p.s. Uw gift 10 p.v. bloemen voor de vrijwillige palliatieve
terminale ~~aan~~ 2009 bedraagt het mooie bedrag van
€ 597,50*

vervolg van pag. 1 "voorwoord"

Inmiddels hebben we alweer de "kletskenavond" gehad. Heel leuk, maar wel wat weinig deelname (door herfstvakantie?).

Wat ik wel erg ben gaan waarderen is het huis-tuin-keukenwerk. Om alles netjes te houden: huishoudelijk, wassen, poetsen, koken etc., heb je toch een behoorlijk dagdeel nodig.

Gelukkig is koken een hobby voor me, naast tekenen en schilderen. Al kom ik aan dat laatste nog niet toe.

Zo ben ik nu weer in de realiteit beland.

- het werk bij de dierentuin Zoo-parc geeft veel voldoening
- buurtwerk doe ik met plezier
- Voor hobby's ontbreekt (voorlopig) nog tijd

Kortom "het leven gaat door".

Aline haar wens: "Martin, je moet nog heel veel mooie dingen gaan doen die nog graag wilde doen en waar je je gelukkig door voelt", zal ik dan ook trachten waar te maken.

Samen lukt dat wel.

Martin van Mil.



**Geef
de pen
(door!)**

Allereerst wil ik natuurlijk mijn collega Wilbert hartelijk danken voor het doorgeven van de pen!

Voor diegene die ons niet kennen stellen wij ons even voor:

Erwin 38 jaar, Tess 1½ jaar en Saskia 33 jaar. Wij wonen aan de P. Potterstraat 13.

Erwin komt oorspronkelijk uit Bommel, maar woont al 10 jaar in Bergen en is hier inmiddels al aardig ingeburgerd. Hij werkt als Controller bij Biotronik in Nijmegen, dat is een bedrijf wat o.a. pacemakers verkoopt. Hij voetbalt in het derde elftal van voetbalclub Montagnards.

Ik ben geboren in Bergen, heb 27 jaar aan de P. Breughelstraat gewoond. Daarna heb ik 3 jaar een uitstapje gemaakt naar Nijmegen, maar ben uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar mijn "roots". Ik werk als verpleegkundige bij de Medische Dienst van de Pompestichting (TBS kliniek) in Nijmegen. Daarnaast ben ik sinds een paar maanden bezig met een studie tot Diabetesverpleegkundige. Ik volleybal bij de recreanten van volleybalclub Montagnards.

Na een aantal verbouwingen aan ons huis, wonen wij met veel plezier in deze rustige buurt.

Helaas voor Tess wonen er aan "ons plein" (nog) geen jonge buurtkinderen om mee te spelen. Vandaar dat we ook lid geworden zijn van de buurtvereniging, zodat ze straks als ze wat groter is mee kan doen aan de activiteiten. Wellicht kunnen wij zelf ook aan een volgende activiteit mee doen, zodat we wat meer mensen in de buurt leren kennen.

Voor het volgende nestbericht geven wij de pen door aan:

Sandra en Jurgen van Opbergen, Jan Steenstraat 8.

Groetjes

Erwin, Tess en Saskia

KletsKienkwisavond.

Op 27 oktober werd de jaarlijkse kletskienkwisavond gehouden. Jos Remmen (voorzitter?????) verwelkomde alle aanwezigen en legde uit hoe de avond zou verlopen.

Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers werd het "klets"gedellte voortgezet.

Na ongeveer een half uur werden de kienkaarten verkocht en kon de eerste ronde beginnen. Jos en het bestuur hadden weer mooie prijzen weten te bemachtigen. Het was heel gezellig en iedereen was erg fanatiek bezig, maar Bertie ging er met de hoofdprijs (een Blender) vandoor.

In de pauze konden we een glaasje wijn, bier of fris gaan halen aan de bar en kregen we hartige hapjes geserveerd.

Om half tien kwam de tweede kienronde, die door mij werd gewonnen : een prachtige klopboommachine, waar ik erg blij mee was. Nu hoef ik de mannen niet meer lastig te vallen, als ik een gaatje geboord moet hebben. Daarna volgde de "kwis". Iedereen kreeg de kans om uit de cryptische

omschrijving, die Jos gaf, een woord te raden, dat met eten of drinken te maken had. Het was een leuke vondst en soms ook aardig lastig, maar we hadden veel schik en voor elk goed geraden woord waren er weer mooie prijzen. (Ikzelf had een shaker!!!). Aan het einde bleven er nog prijzen over en mocht iedereen, die nog niets had gewonnen, iets leuks komen uitzoeken.

Dit had dan te maken met de slechte opkomst van de leden. In totaal 22!!!!!! personen inclusief het bestuur! Was dit te wijten aan de Mexicaanse griep of aan de economische crisis????? Ik vond het erg sneu voor Jos en het bestuur, die zoveel werk verzet hadden om de leden een leuke avond te bezorgen, voor zo weinig mensen. Volgend jaar graag een betere opkomst!

Tot slot: alle prijswinnaars gefeliciteerd en Jos en Het Bestuur hartelijk dank voor alle moeite.

Nell

Seniorenafdeling schildersnest

Beste buurtgenoten

In het Extra Nestbericht van febr. 2009 heeft u allen vernomen wat de doelstelling van "het Schildersnest 50+" inhoud.

Onze slogan toen was en is nu nog:

"SAMEN ZEKER ZO GEZELLIG"

Maar....., daar moeten we wel iets voor doen.

Iets, niet eens veel. Het enige wat wij verwachten, is, dat U kenbaar maakt wat uw wensen of ideeën zijn of gewoon af en toe eens leuk zou vinden om samen met buurtgenoten te ondernemen.

Er zijn 2 voorstellen (wensen) kenbaar gemaakt:

1. Sjoelclubje oprichten
2. Af en toe een fietsmiddag.

Meerdere wensen zijn van harte welkom.

Aarzel niet - Roest rust.

Namens seniorenafd. Schildersnest,
M. Van Mil
Tel.: 0485 342695
Email: m.m.vanmil@live.nl

Vier jeugdige leden en bestuursleden Sonja en Yvonne maken uitstapje naar Fun Forest Tegelen

Samen met Sonja Thomson en Yvonne Simons hebben Bart Buddiger, Dirk Simons, Bart en Tom Geurts de survivalbanen van klimpark Fun Forest in Tegelen onveilig gemaakt.

Op maandag 26 oktober 2009, herfstvakantie, gaan Bart, Dirk, Bart en Tom samen met Sonja en Yvonne naar Fun Forest. Om 12:45 uur wordt er met twee auto's aangereden.

Enmaal daar krijgen de vier jongens en Sonja de veiligheidsriemen om. Sonja moest (en wilde stiekem ook wel) mee, aangezien Dirk Simons en Bart Geurts nog met een begeleider naar boven moesten.

Nadat ze de uitleg hebben gekregen gaan ze met z'n allen omhoog.

Er waren acht banen, maar de jongens konden en mochten er geen acht doen. In de banen waren lastige stukken, zoals een koord van tientallen meters lang waar ze zonder handen overheen moesten lopen. Ze zaten natuurlijk wel overal stevig vast.

Het leukste onderdeel was volgens de jongens het zogenaamde "tokkelen".

Dit was een ander woord voor een kabelbaan.

Er waren bij Fun Forest zeer lange kabelbanen waar de heren veel lol van hebben gehad.

Tussendoor is er nog iets gedronken / gegeten bij Speelpark Klein Zwitserland.

Het is toch jammer, dat er voor zó'n leuke activiteit, zich zó weinig mensen aanmelden....

Groetjes,
Tom Geurts

VERSLAG UITSTAPJE BALLORIG



Woensdag 14 oktober was het dan weer zover, ons jaarlijkse uitstapje naar de speeltuin.

Deze keer een beetje later dan gepland, vanwege te weinig inschrijvingen in juni. Vandaar dat we dus ook besloten hebben om in oktober een binnenspeeltuin op te zoeken. En waarom houden we het dan niet dicht in de buurt, dus "Ballorig" was een prima optie. De opkomst was op deze datum fantastisch, nl. 22 kinderen die er allemaal reuze veel zin in hadden.

Na verzameld te hebben bij de Familie Rutten ging het per auto richting Ballorig op het industrie terrein. Bij binnenkomst gingen de kinderen direct richting



trampoline, luchtkussen, glijbaan en het grote klimtoestel. Dit alles al terwijl de mama's een gezellig plekje zochten om een middagje eens goed bij te kletsen. Natuurlijk werden ondertussen de kinderen goed in het oog gehouden.



Tussendoor ontbrak het natuurlijk niet aan de nodige versnaperingen en voordat het tijd werd om huiswaarts te keren werd er nog gezorgd voor een lekkere

maaltijd. Natuurlijk hadden de kinderen wel zin in frietjes en ijs, zodat ze moe en voldaan weer huiswaarts gingen. Het was voor iedereen een zeer geslaagde middag.

Toch willen we volgend jaar weer lekker buiten spelen en de organisatie hoopt dan ook weer minimaal net zo veel aanmeldingen te ontvangen om wederom een gelaagde middag te kunnen organiseren.

Groetjes Bianca Rutten



Het bestuur en de redactie van de buurtvereniging "het Schildersnest" wenst iedereen een gezellige sinterklaas en pakjesavond toe.

We zien elkaar 28 nov.

En... Ook al duurt het nog even, maar denk ook aan onze eindejaarsborrel.

Woensdag 30 dec. Martin heeft te kennen gegeven dat we de tent weer bij hem mogen opbouwen.



St. Maarten knutselmiddag

Vrijdagmiddag 6 november 2009 gingen wij naar de knutselmiddag van onze buurtvereniging voor St. Maarten in de breede school.

Alle kinderen waren van harte welkom en toen wij, Puck en Suus, binnenkwamen, waren er al veel vriendjes en vriendinnetjes aanwezig. Iedereen kon kiezen uit een lampion in de vorm van een blad en een lampion in de vorm van een egel. Zoals je op de foto kunt zien kozen Suus en ik allebei voor de egel, die leuk bij de andere kinderen ook favoriet.

Ik heb de egel uitgeprikt en Suus heeft het met de schaar geprobeerd. Na een uur plakken en knippen en wat hulp van de mama's was het knutselwerk klaar en kon het lampje er in.

Wat waren ze mooi geworden. Ik was erg benieuwd hoe al die lampionnen er 's avonds in het donker uit zouden zien.

Om 19.00 uur was het zover. Nadat alle kinderen op het verzamelpunt gearriveerd waren gingen we met zijn allen al zingend door de buurt. Bij de deuren zongen wij het St. Maartenslied uit volle borst mee. Bij de ene deur kregen wij een lolly, bij een andere deur een mandarijn en bij één deur zelfs een augurk?! Het vuur bij Theo vond ik mooi, al was het vuur bij de kerk groter :-)) en het spontane snoepje op straat was ook leuk.

Mijn zusje en ik hopen dat wij volgend jaar bij nog meer deuren vuurkorven zien, onze lampionnen mogen laten zien en ons St. Maartenlied mogen zingen.

Bedankt lieve buurtgenoten. Wij vonden het een superspannende avond.

Puck en Suus de Frankrijker

foto links

St. Maarten knutselmiddag

Beste Buurtgenoten



De sint wil jullie laten weten dat hij dit jaar
De kinderen van de buurt weer niet wil vergeten.
Sint had het volgende plan
Hij zei: 'die Samensprong', daar maken we weer gebruik van
Een grote ruimte, dan zijn we allemaal bij elkaar
En wij als jeugdcommissie vonden dat plan helemaal niet raar
Dus op **zaterdag 28 november** om klokslag **16.00 uur**
begint in de pantry het grote Sint en Piet avontuur
Wilt u hier samen met uw kind of kleinkind op tijd aanwezig zijn
Meld u dan aan, dat vinden we fijn
Gezien de hoeveelheid werk die nog moet worden verzet
Hebben wij de **UITERSTE AANMELDDATUM OP 20 NOVEMBER GEZET**

Dan hebben wij nog een verzoek
Er moeten verhalen in het grote boek
Dus schrijf iets op over uw kind of kleinkind
Zodat Sint dit in het grote boek vind
Dan heeft hij voor ieder kind een persoonlijk woord
En dat is toch zeker zoals het hoort
Wij zorgen voor een passend present
Dus meld u aan, zorg dat u erbij bent

Ik meld me aan voor de Sinterklaasviering op **zaterdag 28 november**

Naam kind(eren):

Leeftijd:

Verhaaltje voor in het boek:

Inleveren voor 20 november bij Bianca Jozef Israelstraat 1 (graag in een gesloten enveloppe)