



## Colofon

het nestbericht is een informatieblad voor de leden van buurtvereniging 'het Schildersnest':

Jozef Israelstraat  
Jacob Ruysdaelstraat  
Jacob Marisstraat  
Pieter de Hooghstraat  
Paulus Potterstraat  
Jan Steenstraat  
Rembrandtplein

verschijnt 4 à 5 maal per jaar  
oplage 70 exemplaren

### In dit nummer

voorwoord  
geef de pen door  
beterschap, welkom,  
communicantjes  
de vlag uit  
helpdesk  
giftige planten  
verslag pasen  
fietsen en feesten

### het Bestuur

*voorzitter:* Theo van der Maazen  
Rembrandtplein 3, tel.: 340405  
*vice-voorzitter:* Hennie du Porto  
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543  
*Secretaris:* Sonja Thomson (jeugdcomm.)  
Jan Steenstraat 6, tel.: 341208  
*Penningmeester:* Ruud Tönissen  
Jacob Marisstraat 14  
*lid:* Yvon Simons  
Jacob Marisstraat 6, tel.: 343316  
*lid:* Roy van Dijck  
Rembrandtplein 5  
*lid:* Martin van Mil  
Jacob Ruysdealstraat 8, tel.: 342695

### Redactie

*Redactieadres en  
Vormgeving:*

Roger du Porto  
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543  
E-mail: [rnduporto@home.nl](mailto:rnduporto@home.nl)

*Webalbum:*

<http://picasaweb.google.nl/schildersnest>

*vragen en/of info over het buurtblad:*  
zie de redactieadres

het eerstvolgend nummer verschijnt in:  
september

uiterlijke inleverdatum kopij:  
28 augustus

Hier het adreslabel  
plakken s.v.p.

# Voorwoord

## Voorjaar

Als we om ons heen kijken zien we de natuur al weer prachtig opbloeien en zijn we de lange koude winterperiode al weer snel vergeten.

Persoonlijk vind ik het voorjaar een van de mooiste periodes van het jaar. Mensen in de buurt zijn weer meer buiten actief en als je 's avonds buiten zit ruik je al weer menige barbecue om je heen.

Het voorjaar is ook traditioneel dat het schildersnest haar jaarlijkse wandeltocht op het programma heeft staan. Een mooie gelegenheid om de natuur te verkennen samen met buurtgenoten. Het bestuur is verder ook al druk bezig met de voorbereidingen voor het straatfeest en de jaarlijkse fietstocht. We verwachten dat er weer veel buurtgenoten meedoen aan dit evenement. Hierover meer in deze uitgave.

Daarnaast hebben we in het verleden telkens een stuk geplaatst met als titel ik "geef de pen door aan". Door een aantal onduidelijke redenen is dit in 2008 in verval geraakt en willen we dit in 2009 toch weer gaan oppakken.

Nu ik toch aan het schrijven ben bedacht ik dat wij (Monique, Jelle en Ruud) deze eerste pen voor 2009 wel zouden kunnen oppakken.

Ruud.





## Geef de pen (door!)

**Ja, dan wordt je gevraagd om een stuk te schrijven voor het Nestbericht.**

**Voor degenen die ons niet kennen stellen we ons even voor:**

**Monique 41 jaar, Jelle 8 jaar en Ruud 41 jaar.**

Monique werkt 2 dagen in de week als administratief medewerkster bij een reclameverspreidingsbedrijf in Cuijk en heeft als hobby's volleybal, skeeleren, jeugdcommissie buurtvereniging, actieve vakanties en genieten van het leven.

Jelle, zit in groep 4c van de Sint Jozefschool en heeft als hobby's voetbal en blokfluit en actief buiten spelen.

Ruud werkt als accountmanager van een verzekeringsmaatschappij waar "U de vruchten van plukt".

Hobby's: hardlopen, jeugdvoetbal, buurtvereniging, actieve vakanties en genieten van het leven.

Eigenlijk is het puur toeval dat wij een stuk schrijven voor het schildersnest. Wij zijn namelijk in 1995 in Bergen komen wonen omdat we op zoek waren naar een woning met de mogelijkheden voor een werkruimte aan huis. In die periode was er weinig woningaanbod in Bergen en zijn we

uiteindelijk terechtgekomen in de Jacob Marisstraat. Tot medio 2002 hadden we hier een kantoor aan huis voor VGZ. Daarna hebben we een aantal aanpassingen gedaan aan de woning en hebben het eigenlijk prima naar onze zin hier.

Zoals jullie kunnen lezen houden we van actieve vakanties. Vorig jaar zomer hebben we de westkust van Frankrijk en Bretagne bezocht. Met name Bretagne is een gebied waar je je al snel waant in een schilderachtige omgeving en je vanzelf gaat houden van de streek. Hier kun je prachtige wandelingen maken over rotspartijen en genieten van de vergezichten. Als we dit stukje schrijven verheugen we ons op de komende mei en zomervakantie. Tussendoor komen we elkaar vast nog wel tegen.

Voor het volgende nestbericht geven we de pen door aan de familie Cornelissen.

Groetjes *Monique, Ruud en Jelle.*

### *Beterschap:*

Onze beste wensen aan Martin Oomen.  
Een spoedig herstel toegewenst.

### *Welkom:*

Fam. Arts, Rob Kersten, fam. Litjens,  
Van harte welkom in "het Schildersnest".  
Wij hopen dat jullie heel lang met heel veel plezier in onze buurt zullen wonen en dat wij jullie zullen zien bij onze activiteiten.

### *Communicantjes:*

Fleur, Juliette, Fleur, Niels, Jelle, Teun, heel hartelijk gefeliciteerd met jullie Eerste Heilige Communie.  
Wij wensen jullie en je familie donderdag 21 mei een heel mooie dag.

## De vlag uit.

Wij vragen iedereen te vlaggen op 21 mei a.s. voor al onze communicantjes.

*Dank u wel.*



Vier giftige planten:

- Aconitum (blauwe monnikskap)
- Taxus
- Oleander
- Ricinus communis (wonderboom)

Voor meer info ga naar:  
[www.veiligheid.nl](http://www.veiligheid.nl)

### BELEVENISSEN BIJ DE HELPDESK

**Helpdesk:** 'Met Microsoft Tech. Support, kan ik u helpen?'

**Oude man:** 'Goedemiddag! Ik heb nu al vier uur op jullie zitten wachten! Kunnen jullie me alstublieft zeggen hoe lang het duurt voor jullie me helpen?'

**Helpdesk:** 'Uhh...? Pardon, ik snap het probleem niet helemaal.'

**Oude man:** 'Ik heb zitten werken in Word en ik heb meer dan vier uur geleden de helptoets al ingedrukt. Kun je me zeggen wanneer jullie nu eindelijk komen?'

### GIFTIGE PLANTEN

Nu dat alles gaat bloeien zijn er toch planten die u beter niet in de tuin kunt hebben als u jonge kinderen en/of huisdieren heeft. Huisdieren die graag aan blaadjes en takken willen knabbelen en kleine kinderen die graag een bloempje willen plukken.

Hoewel het zelden fataal is, kan het eten van giftige planten al snel leiden tot krampen en braken.

Daarnaast zijn er planten, zoals *Euphorbia* en *wijnrood*, die huidirritaties veroorzaken.

## VERSLAG PASEN 2009

### Speurtocht

Op zaterdag elf april kwamen we vol spanning met 18 kinderen bij elkaar. We vonden het allemaal even leuk.

We hadden leuke groepen, één jongens groep, één meisjes groep en natuurlijk één kleine groep voor de kinderen die nog niet in groep 3 zaten.

Toen de grote groepen bij de ceres waren (de verzamelplaats waar alle groepen weer samen kwamen) kwamen we er achter dat we paaseieren moesten zoeken.

De kleine groep had niet zo'n moeilijke speurtocht.

Ze moesten witte en gele schattige haasjes en gele eitjes zoeken in het bos.

Maar de kleine groep mocht natuurlijk eerst eieren zoeken want anders vonden de grote groepen alles. Daarna mochten allebei de groepen nog even spelen, en moesten toen helaas weer terug naar huis.

Maar voordat ze naar huis gingen kregen ze 2 zelf gevonden eieren en 1 hele grote paashaas mee naar huis.

Bijna het einde.

Want nu komt nog een zelf gemaakt gedicht.

Dat heet: **PASEN**



### PASEN

*De paashaas.*

*De hele mooie paashaas.*

*Die was weer in ons land.*

*Hij verstoep 100 eieren.*

*En hij heeft er nog een in zijn hand.*

*Op zaterdag elf april danste wij in het rond.*

*Want de paashaas was weer op onze bewoonde grond.*

*De paashaas keek voor plekjes in alle boeken zodat de kinderen goed moesten zoeken in alle gaten en hoeken.*

*Maar helaas, hij is weer weg.*

*Maar toch blijven wij altijd blij want in gedachten is hij altijd bij mij.*

*geschreven door Amber & Lisa verstegen*

*(Lisa is 6 jaar en Amber is bijna 10)*



Vahilisa Verstegen  
6 jaar

getekend door Lisa Verstegen (6 jaar)

EN WIJ ZIJN BLIJ ALS JULLIE DIT ZIEN.

Einde.

# De Wandeltocht

## Op zondag 17 mei 2009 heeft 't Schildersnest een Wandeling gemaakt Landgoed de Hamert

Het startpunt was de parkeerplaats bij pannenkoekenhuis Jachthut Op den Hamer, Twistedenerweg 2 te Wellerlooi. Meest opvallend gespreksonderwerp was het weer: regen of geen regen, dat was de vraag! Goed schoeisel en een goed humeur werd aanbevolen.



Paul en Lindsay de Frankrijker hadden de organisatie van de wandeltocht tot in de puntjes voorbereid. Op de vochtige parkeerplaats bij de jachthut troffen ze 30 buurtgenoten, waarvan 12 kinderen. Zoals ook vorig jaar heeft Gerrie, namens IVN, ons van alles verteld over de natuur met mooie geluiden en heerlijke geuren. Amber wist zelfs wat een vink zegt.



In het begin liepen we op een hoog pad met beneden een beekje. Naast het pad zagen we dode bomen met spechtgaten. We raakten een beetje achter omdat we moesten wachten op een overstekende naaktslak.



Na een half uur gezamenlijk te zijn opgetrokken, gingen de kinderen vooruit en de volwassenen rechtsaf.

Na half uurtje wandelen hebben wij een natuurwiel gemaakt. De zes spaken maakten een vak waarin de we met z'n tweeën spullen neerlegden: mos, takken, grassprietjes, stukken oud hout (we mochten niks van levende bomen halen), oud hooi.

Puk had een bakje met heerlijke snoepjes. HmMMM! Jammer genoeg was het bakje na 2(!) uitdeelrondes op de grond gevallen. Ik vond het ook heel leuk dat iedereen er was en dat ik de buggy met Suus mocht duwen.

Toen we terugkwamen hebben we lekkere dingen gegeten en gedronken. Er was koffie, thee, sinas, taartjes. In de buurt was een schuur met een vogelhuisjesmuseum.

De wandelroute liet ons kennismaken met Landgoed de Hamert. waarin aantal landschapstypes: naaldbossen, rijk loofbos, open heidevelden met vennencomplexen, oude akkers en weilanden.

*Groetjes van Suze en Theo van der Maazen*

Meer informatie over wandelroutes door onze prachtige omgeving (in regen en zon).

[http://www.limburgs-landschap.nl/er\\_op\\_uit/wandelroutes.htm](http://www.limburgs-landschap.nl/er_op_uit/wandelroutes.htm)

# ***Hallo Buurtleden,***

## **20 juni: fietsen, huifkarren, feesten**

Het is weer zover, de jaarlijkse feestdag komt eraan. De fietstocht wordt uitgezet, de huifkar is bijna besteld en het bestuur is druk met de feestavond.

De fiets- en huifkartocht beginnen om 13.30 uur bij Martin van Mil, Jacob Ruysdaelstraat 8, de deelnemers zullen elkaar zeker nog tegenkomen onderweg.

Let op: de huifkarbanken zijn hard, dus een kussentje om op te zitten is geen overbodige luxe. Mochten de weersvoorspellingen erg goed zijn, is het zeker voor de fietsers wel verstandig een extra flesje water mee te nemen.

Het bestuur heeft besloten de feestavond iets anders op te zetten. We beginnen om 20.00 uur zonder eten! Dit jaar willen we alleen later op de avond (vanaf 21.00 uur) de BBQ aanzetten voor een kleinigheid. Dus een broodje hamburger of broodje worst. Deze zijn dan te verkrijgen tegen betaling van 1 muntje.

We willen jullie wel vragen je op te geven voor de feestavond zodat we enig idee hebben hoeveel we ongeveer in moeten kopen.

Onderstaande bon inleveren voor 13 juni bij:

Hennie du Porto, Jozef Israelstraat 13

Groeten en tot ziens

De organisatie en het bestuur

-----  
Familie: ..... geeft zich met ..... personen op voor

huifkartocht ( voor 55 plussers)

fietstocht

feestavond

Hulp is altijd welkom, dus geef even aan of je kunt helpen bij

opbouwen tent (20 juni om 10 uur) en/of

afbreken tent ( 21 juni om 10 uur)

hulp tijdens de pauze bij het fietsen en huifkarren

Ook is het altijd handig om te weten of jullie stoelen of tafels meenemen

Wij nemen mee ..... tafels en ..... stoelen