



## Colofon

het nestbericht is een informatieblad voor de leden van buurtvereniging 'het Schildersnest':

Jozef Israelstraat  
Jacob Ruysdaelstraat  
Jacob Marisstraat  
Pieter de Hooghstraat  
Paulus Potterstraat  
Jan Steenstraat  
Rembrandtplein

verschijnt 4 à 5 maal per jaar  
oplage 70 exemplaren

### In dit nummer

voorwoord

St. Maarten

herkomst van St. Maarten

vooraankondiging

nieuwe leden

geef de pen door

reactie

speurtocht

tombola

kleine impressie

### het Bestuur

voorzitter: Jos Remmen  
Pieter de Hooghstraat 11, tel.: 343005  
vice-voorzitter: Hennie du Porto  
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543  
secretaris: Ruud Tönissen  
Jacob Marisstraat 14,  
penningmeester: Huub van Zuiden  
Jozef Israelstraat 11, tel.: 342863  
lid: Yvon Simons  
Jacob Marisstraat 6, tel.: 343316  
lid: Sonja Thomson (jeugdcomm.)  
Jan Steenstraat 6, tel.: 341208  
lid: Roy van Dijk  
Rembrandtplein 5

### Redactie

Dorien Kole  
Roger du Porto

redactieadres:  
Dorien Kole

Jozef Israelstraat 16, tel.: 342103

E-mail: [d.kole@home.nl](mailto:d.kole@home.nl)

vormgeving:

Roger du Porto,

Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543

E-mail: [rduporto@home.nl](mailto:rduporto@home.nl)

vragen en/of info over het buurtblad:  
zie de redactieadressen

het eerstvolgend nummer verschijnt in:  
december 2007

uiterlijke inleverdatum kopij:  
15 december 2007

## 28 oktober 1997 - 2007

## VOORWOORD

Het einde van het jaar is al weer bijna in het zicht. Wat gaat het toch allemaal snel en wat is er toch ontzettend veel gebeurd. Als ik terugkijk naar het 10 jarig bestaan van onze buurtvereniging, terecht genoemd een mijlpaal, is het prachtig om te zien hoeveel leden de moeite hebben genomen om op deze dag aanwezig te zijn.

Jong en oud hebben genoten van de activiteiten in en rond de blokhuut. Voor de kinderen was er buiten een springkussen. Het optreden van de goochelaar viel bij een ieder erg in de smaak. Het buffet was overheerlijk.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder vrijwilligers. Met name 2 leden van de buurt Agnes de Jonge en Yvon Krebbers hebben zich de afgelopen maanden ingezet om deze activiteit op touw te zetten. Hiervoor een welverdiend dankjewel.

Vanuit dit jubileum zijn we al weer bijna toe aan de volgende activiteiten die georganiseerd gaan worden in de maand december. De viering van het sinterklaasfeest voor de buurt krijgt een andere opzet. Sinterklaas wordt een jaartje ouder en heeft aangegeven dit jaar niet meer thuis te komen maar brengt voor de kinderen van de buurtvereniging een bezoek vrijdagavond 30 november in de aula van de brede school. Meer hierover leest u in dit nestbericht.

Daarnaast leeft er het idee om voor onze buurtvereniging een website op te zetten waar mensen informatie kunnen nalezen en waarop foto's van een activiteit geplaatst kunnen worden. Voel je hier iets voor of heb je een idee hoe zoiets op te zetten geef je dan op als "webmaster" of neem contact op met een van de mensen van het bestuur.

Daarnaast zijn wij al weer druk bezig met de voorbereidingen voor alweer de laatste activiteit van dit jaar de oudejaarsborrel op 30 december. Ik hoop dat er dan net zoveel buurtleden aanwezig zijn als met het 10 jarig bestaan. Dit zou dan een mooie afsluiting kunnen zijn van ons verenigingsjaar.

Groeten *Ruud*.

## 10 jaar buurtvereniging "het Schildersnest"

28 oktober

1997 - 2007

## St. Maarten, De herkomst van Sint Maarten

Hallo jongens en meisjes,

Op 11 november is het alweer St Maarten. De kerk viert dat op 10 november, en dus willen wij weer mooie lampions maken met onze buurtvrienden en vriendinnen. Dit willen we doen op vrijdag 9 november van 15.30 tot 17.00 in de school. Wij zorgen voor alle spulletjes, trek kleren aan waarin je lekker kunt knutselen, en misschien heeft mama of papa wel zin om ook mee te helpen. Geef je op bij Sonja per email



[sthomson@home.nl](mailto:sthomson@home.nl) of bel even 341208 voor 1 november

Tot ziens *Monique, Sonja en Bianca*

Hallo buurtgenoten,

Zoals u kunt lezen in het bovenstaande bericht maken wij weer lampionnen met de kinderen. Dan gaan we thuis even wat eten, en daarna willen we graag nog door de buurt lopen om onze lampionnen te laten zien, ( en wat snoepjes op te halen ). Vind u het leuk als wij tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij u een liedje komen zingen, laat dat dan even weten. Mailen of bellen naar Sonja [sthomson@home.nl](mailto:sthomson@home.nl) of 341208 ook voor 1 november a.u.b.

Hopelijk tot ziens, *Sonja, Monique en Bianca*

Sint Maarten is gebaseerd op een legende . Martinus (Maarten) werd geboren in het jaar 316 in het huidige Hongarije.

Hij werd door de keizer tot ridder geslagen. Op een zeer koude dag in de winter zag Maarten een arme man zonder jas in de sneeuw zitten. Hij stapte van zijn paard af en sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden en gaf de arme man een helft tegen de kou.

Hij overleed op 11 november 397 en op de feestdag van deze heilige werd het gebruikelijk om kinderen iets te geven.

Sint Maarten wordt gevierd op 11 november, midden in de herfst. De bomen zijn kaal en het is vroeg donker. Het feest is een echt 'lichtfeest' voor kinderen.

De traditie is dat kinderen zelf een lantaarntje (lampion) maken van papier, karton, een uitgeholde suikerbiet of pompoen met een kaarsje erin.

Hiermee gaan ze 's avonds als het donker is in optocht langs de huizen. Aan de deur zingen ze een aantal liedjes. In ruil hiervoor krijgen ze een kleine attentie, net zoals Sint Maarten die de helft van zijn mantel aan de arme man gaf. Tegenwoordig bestaan de traktaties uit wat snoep, een mandarijn of bijvoorbeeld een stuiver.

In Limburg wordt het Sint Maarten verhaal vaak nagespeeld. Dan rijdt 'Sint Maarten' op een paard door de straten met allemaal kinderen met lampionnen achter zich aan.

Soms wordt er voor de volwassenen ook een Sint Maartensvuur ontstoken, te vergelijken met een paasvuur. Omdat 11 november lange tijd het beging was van de veertig dagen durende vastentijd voor Driekoningen op 6 januari, namen ook volwassenen het er deze dag goed van, zoals het eten van de Sint Maartensgans.

uit: *Pinkelotje*



### Vooraankondiging...

Spanje, oktober 2007

Sinterklaas heeft alvast doorgegeven dat deze een bezoek brengt aan de kinderen van het Schildersnest op **vrijdag 30 november**.

Dit bezoek zal plaatsvinden in de aula van de brede school.

Binnenkort ontvangen jullie een aparte uitnodiging hiervoor.

Noteer deze datum alvast in jullie agenda.

*Groeten de Sint.*

10 jaar buurtvereniging "het Schildersnest"

28 oktober

1997 - 2007



Geef de pen (door!)

Hallo buurtgenoten.

Alvorens we met ons verhaal beginnen willen we eerst het bestuur en de organisatie hartelijk bedanken voor de gezellige middag van ons 10 jarig bestaan van de buurtvereniging "Het schildersnest"  
Het was geweldig!

De Familie Buddiger,  
Wat een eer om weer "de pen" te krijgen. Dat is dan de derde keer.

Over wat en hoe we in de buurt leven hebben we al eens eerder geschreven.  
Ja Albert, je vroeg hoe ik (Tiny) de rit op de "Alpe d'Heuz" heb ervaren.

Nou, hier komt mijn verhaal:

Na ruim anderhalf jaar wat gefietst te hebben op mijn racefietsje, wil je wel een uitdaging.  
In ons fietsclubje werd al een plan uitgestippeld om samen die uitdaging aan te gaan.

weekje zouden verblijven.

Ik kreeg wel de kriebels toen ik die toppen van de Alpen voor me zag en dacht; waar beginnen we aan!  
Na een goede nachtrust gingen we 's maandags de fiets op en onder begeleiding werden ons de nodige kneepjes van het klimmen en dalen bijgebracht. Bij terugkeer in het Hotel stonden kilo's aan pasta voor ons klaar, die we blijkbaar nodig hadden. Het ging ons aardig af.

De groep was gesplitst in 5 jongeren, de getrainde renners en 4 vutters, waaronder ik.

Op woensdag 13 juni ging het gezamenlijk gebeuren.  
De beklimming, Alpe d'Heuz, bekend als etappe van de Tour de France. Van 720 m tot 1850 m over 14 km met 21 haarspeidbochten.

Waar begonnen we toch aan...  
Nergens aan denken, maar doen.  
We fietsten toch voor de sponsoring van het Kankerfonds.  
Samen begonnen, ieder op zijn eigen tempo.  
Het ging goed, de bochten telden we af van 21 tot bocht 1, boven.

Dat was een stukje gemoedsgevoel. Al vlug lagen we ver uit elkaar, alleen aan jezelf denken en maar fietsen en fietsen en vooral niet naar boven kijken.  
Zweet, zweet en nog eens zweet. Nog 5, nog 4... niet afstappen anders gaat het fout. De snelste jongens kwamen al tegemoet gefietst en haalden ons op mee naar boven, dat voelde goed en gaf weer moed.  
Het was best zwaar.

Eenmaal boven werden we opgewacht als helden. Applaus van medefietsers, toeristen en bewonderaars. Het gaf een gevoel alsof je een etappe gewonnen had... Menig Hollander heeft hier ook echt een etappe gewonnen in de Tour. Je ziet de namen van deze mannen op de borden, muren of weg gekalkt staan.

Het was een geweldig gevoel. Eerst even naar huis bellen, en ja hoor, daar kwamen de eerste overwinningstranen. Ik heb de tocht gefietst in 1 uur en 49 minuten. De jongste telg, Stan (38 jaar), in 58 minuten en de oudste Rudie (67 jaar) in 2 uur en 21 minuten. Het was een feest. Geweldig!

Na nog een uurtje genieten van de mooie Alpen. Nog een mooie foto gemaakt op het hoge podium met zwager Gerrit en neefje Stan.  
En toen de afdaling... niet te geloven dat we dit allemaal gefietst hadden. Genietend van dit alles waren we toch een heel stuk sneller beneden als de weg naar boven.  
Dit was een makkie.

Eenmaal terug in het hotel werden we weer ontvangen met kilo's pasta en deze werden met smaak verorberd.  
Daarna werd flink gefeest, dat snap je natuurlijk wel.

zie volgend blad

Zo vertrokken we op zondag 10 juni met 9 fietsvrienden richting Frankrijk. Na ruim 1000 km Bergen - Lyon/Grenoble kwamen we in het plaatsje Allemond, aan de voet van de Alpe d'Heuz. Waar we een

10 jaar buurtvereniging "het Schildersnest"

28 oktober

1997 - 2007

De donderdag zijn we rustig begonnen. Nog wat kleine tochtjes gefietst...och we hadden ons doel toch bereikt.

We genoten van de mooie omgeving en waren trots dat we dit toch allemaal hadden mogen en kunnen meemaken.

Op de vrijdag viel de regen met bakken uit de hemel. En de vooruitzichten waren niet gunstig.

Al vlug werd er besloten dat we een dag eerder zouden vertrekken. Een dag langer blijven had geen meer waarde.

Eenmaal thuis gekomen in de late avond werd ik opgewacht met een vlag en een spandoek van wel 3 meter gemaakt door mijn kleinzoons. Het was ontroerend.

Voor mij was het een mooie ervaring, en ik ben blij dat we dit hebben meegemaakt.

En mijn vrouwke Koos heb ik mooi thuis gelaten. Zij paste op het huis en als je in een buurt als het "schildersnest" woont is dat wel



toevertrouwd.

Dit was mijn verhaal Albert B. over bloed, zweet en tranen. Misschien ben ik te enthousiast geweest, maar het was voor mij, PRACHTIG. Misschien worden we volgend jaar wel gevraagd voor de Rabo-ploeg. Daar zijn ze nog op zoek naar nieuwe

talenten... wie weet.

Groetjes van *Tiny van Gaal*.

De pen willen we graag doorgeven aan de Fam. Jilissen in de Paulus Potterstraat. Jos en Augustien zijn al jaren onze achterburen en staan altijd open voor een praatje.

## Reactie van de redactie,

Het was natuurlijk niet de bedoeling dat Koos en Tiny van Gaal al voor de derde keer de pen kregen terwijl een heleboel buurtgenoten nog geen "pen" hebben gehad. Dit moet eigenlijk niet en we zullen proberen dit niet meer te laten gebeuren.

Maar desalniettemin is dit een prachtig verhaal.

Tiny bedankt!

Proficiat met het volbrengen van deze zware tocht.

Beste buurtgenoten, zo ziet u dat ook u een mooi verhaal kunt schrijven over uw hobby en/of de gewone en minder gewone gebeurtenissen in uw leven. (die u met ons wilt delen)

U weet het redactie adres.

*De redactie.*

## Tombola,

Namens mijzelf wil ik de organisatie hartelijk danken voor de prijs die ik heb gewonnen met de tombola, een expresso apparaat.

Ik ben er erg blij mee.

Voor al diegenen die niets hebben gewonnen, helaas maar de volgende keer beter.

Het was een geslaagd feest.

*Rinie Buddiger*

### **Welkom nieuwe leden:**

van harte verwelkomen wij in "het Schildersnest":

Denise Derckx en  
David Commandeur

10 jaar buurtvereniging "het Schildersnest"

28 oktober

1997 - 2007

## SPEURTOCHT BUURT 2007

Op 12 oktober 2007 werd er een speurtocht gehouden voor de kinderen van 10 tot en met 17 jaar. De opkomst deze avond was zo hoog dat er maar liefst 7 kinderen kwamen opdagen ( Camiel, Bart B, Jorn, Sion, Dirk, Bart G en ik zelf ).

De door Stan Remmen uitgezette speurtocht begon bij de parkeerplaats van het Meeuwenvan. Voordat we vertrokken kregen we 2 blikjes Cola en 2 zakjes chips. Na een tijdje werd het donker, maar de zaklampen mochten niet aan. Even daarna kwamen we bij het 1<sup>e</sup> spel uit, we

moesten onder een neergehaalde boom door.

Na een tijdje komt Jos Remmen uit de bosjes. Hij vertelde ons een verhaal over Jack Mouton ( spreek je uit als Moetoh ). Het verhaal was echt gebeurd, maar dan met Jack Knoops. Het ging over een brand in een ruïne.

Ondertussen hoorde je de hele tijd geluiden achter je. Achteraf bleek dit Rik Simons te zijn die een cassetterecorder verplaatste. Na een tijd verder te hebben gelopen komen we op de Siebengewaldseweg uit. Op het fietspad liepen we naar het zandpad richting Bleijenbeek. Via Bleijenbeek kwamen we op De Smal uit. Toen we een paar minuten hadden gelopen liepen we op het

Industrieterrein. We draaiden hieraf achter Big Boss. Op dat moment zit je in buurtvereniging De Vuurkrans.

Het wandelen eindigt bij eetcafé De 3 Rheeën. Na friet met een frikadel of kroket te hebben gegeten zaten we vol. Natuurlijk staan er ook altijd mensen aan de gokkast, Bart Buddiger en Camiel weten wat ik hiermee bedoel.

We hebben een hele leuke avond gehad.

Graag wil ik Stan, Jos, Monique, Sonja en Rik bedanken voor deze avond.

Groetjes, *Tom Geurts*

## Een kleine impressie van de feestmiddag van ons 10-jarig bestaan op 7 oktober j.l.



10 jaar buurtvereniging "het Schildersnest"

28 oktober

1997 - 2007



10 jaar buurtvereniging "het Schildersnest"