



Colofon

het nestbericht is een informatieblad voor de leden van buurtvereniging 'het Schildersnest':

Jozef Israelstraat
Jacob Ruysdaelstraat
Jacob Marisstraat
Pieter de Hooghstraat
Paulus Potterstraat
Jan Steenstraat
Rembrandtplein

verschijnt 4 à 5 maal per jaar
oplage 70 exemplaren

In dit nummer

voorwoord
ontvangen brief
uitstapje
beterschap
geef de pen door!!!
geboortekaartje
fietstocht & straatfeest
10-jarig jubileum
felicitaties
uitnodiging speurtocht

het Bestuur

voorzitter: Jos Remmen
Pieter de Hooghstraat 11, tel.: 343005
vice-voorzitter: Hennie du Porto
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543
secretaris: Ruud Tönissen
Jacob Marisstraat 14,
penningmeester: Huub van Zutphen
Jozef Israelstraat 11, tel.: 342863
lid: Yvon Simons
Jacob Marisstraat 6, tel.: 343316
lid: Sonja Thomson (jeugdcomm.)
Jan Steenstraat 6, tel.: 341208
lid: Roy van Dijk
Rembrandtplein 5

Redactie

Dorien Kole
Roger du Porto

redactieadres:
Dorien Kole

Jozef Israelstraat 16, tel.: 342103
E-mail: d.kole@home.nl

vormgeving:
Roger du Porto,

Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543
E-mail: rduporto@home.nl

vragen en/of info over het buurtblad:
zie de redactieadressen

het eerstvolgend nummer verschijnt in:
november 2007

uiterlijke inleverdatum kopij:
23 oktober 2007

VOORWOORD

Beste buurtbewoners,

De vakanties zitten er al weer op en het dagelijkse leven is weer zo'n beetje begonnen.

Het bestuur heeft al weer een keer vergaderd en treft voorbereidingen voor de rest van het jaar.

Om nog maar even in herinnering te brengen, een heel speciaal jaar, namelijk het 10 jarig jubileumjaar.

Een speciaal daarvoor in het leven geroepen comité is achter de schermen al een tijdje bezig om er iets onvergetelijks van te maken! Hou dus 7 oktober vrij in je agenda!

Een uitnodiging van deze dag zal spoedig volgen.

Deze dag kan ook alleen maar slagen wanneer wij met zijn allen aanwezig zullen zijn.

De buurtvereniging draait natuurlijk om activiteiten maar zeker ook om de leden.

Ik hoop van harte dat ik jullie op 7 oktober zal ontmoeten.

Ook wil ik dit voorwoord gebruiken om met jullie te delen dat er komend jaar veranderingen plaats zullen vinden in de samenstelling van het bestuur.

Ons aller Huub heeft aangegeven te willen stoppen met zijn activiteiten binnen het bestuur, om begrijpelijke redenen overigens.

Ik hoef jullie niet te vertellen dat dit een verlies is voor ons als bestuur. Of dit echter een verlies zal blijven is echter nog maar de vraag?

Ik weet zeker dat er onder de leden nu mensen zijn die bij zichzelf de vraag gaan stellen,

"wat zou ik hierin kunnen betekenen?"

We moeten ons realiseren dat mensen die zich vrijwillig inzetten voor onze vereniging er een keer mee stoppen om andere dingen te gaan doen.

Ik persoonlijk vind het goed dat er regelmatig wisselingen komen in het bestuur.

Dit houdt de zaak fris en in beweging.

Maar dan moeten er wel mensen zijn waarmee je kunt wisselen!

Dus kom op voor de vereniging en geef aan dat je wat kunt betekenen voor ons allemaal!

In het bestuur hebben wij altijd nog alles samen gedaan en we helpen elkaar.

Vele handen maken licht werk, nietwaar?

Met vriendelijke groeten

Jos Remmen

Ontvangen Brief

Voordat de familie Bleeck ging verhuizen heeft de redactie van John een brief ontvangen met de vraag of wij deze in het eerstvolgende nestbericht willen plaatsen.

Zoals U weet is de familie al een paar maanden weg naar hun nieuwe bestemming in Doetichem.

Bij deze de brief.

Het bestuur en de redactie wensen John, Monique, Renee, Jesse en Britt veel geluk in hun nieuwe woonomgeving.



Geef de pen (door!)

Beter laat dan nooit!!!

Hallo mensen van het Schildersnest, het is er toch nog van gekomen dat ik de kans krijg een stukje in het nestbericht te schrijven in de rubriek 'ik geef de pen door'.

Ik dat ben ik: John Bleeck, samen met mijn vrouw Monique en mijn 3 kinderen Renee, Jesse en Britt, wonen wij nu al 17 jaar op de Jacob Ruysdaelstraat 5.

Oorspronkelijk kom ik uit Siebengewald en Monique is geboren en getogen in Doetichem.

Mijn hobby's zijn motorcross, brandweer, sporten en sleutelen.

Monique heeft als hobby's winkelen, zingen bij Sonoor, spannende films kijken en vooral veel kletsen.

Nu zul je denken hoe komt een Siebengewalder bij een meisje uit Doetichem?

Nu dit gebeurde precies tussen Doetichem en Siebengewald in en wel in Kleve in het zogenoemde Schweiterhaus.

En zoals dat dan gaat komt van het een het ander.

Toen wij dit huis in 1990 van mevrouw Bruggink kochten waren wij nog niet getrouwd, dat gebeurde in 1992, in 1993 kwam onze dochter Renee op de wereld, in 1995 Jesse en Britt verscheen in 1998.

Aan het huis hebben we veel verbouwd, en er ging geen jaar voorbij of we hadden weer plannen voor het een en ander.

Monique werkte toen nog als directie secretaresse in Emmerich en ik werkte bij Koppes constructie in Bergen wat ik 23 jaar gedaan heb, toen ik in 2003 mijn droombaan aangeboden kreeg hoefde ik niet lang na te denken want als je van je hobby je werk kunt maken is dat een kans die je maar een keer in je leven krijgt en zo werd ik beroepsbrandweerman op Airport Weeze.

Monique wisselde ook van baan en werd in 2005 na een intensieve cursus lerares Duits wat haar zeer goed bevalt.

In de 17 jaar dat wij hier wonen hebben wij leuke contacten met de mensen hier gehad wat het wonen in deze buurt zeer aangenaam heeft gemaakt.

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten gaan wij binnenkort verhuizen en ik wil langs deze weg dan ook iedereen bedanken voor de mooie tijd die wij in Bergen mochten beleven.

Wij wensen iedereen in de buurt alle geluk en gezondheid toe in het verdere leven en wie weet waar we elkaar nog een keer tegenkomen.

Bedankt mensen,

John, Monique, Renee, Jesse en Britt Bleeck.

UITSTAPJE 2 JUNI MET

DE BUURTKINDEREN

Zaterdag 2 juni zijn we met de buurtkinderen naar speeltuin "Klein Zwitserland" geweest.

Het was een mooie zonnige dag, dus de stemming zat er 's morgens al goed in. We hebben lekker gespeeld. De hoge glijbaan en samen op de familieschommel vond ik het leukste. Als we zin hadden gingen we bij de mamma's wat drinken en/of eten, maar daar hadden we eigenlijk niet zoveel tijd voor.



Om 16.00 uur was het weer tijd om naar huis te gaan, maar hier hadden we geen zin in. Nadat er nog een frietje met frikandel of kroket werd beloofd gingen we toch maar mee. Toen we allemaal heerlijk gesmuld hadden kregen we ook nog een lekker ijsje. Toen was het toch echt de hoogste tijd om naar huis te gaan. Het was een kei leuke dag.



Youri en Lara Rutten

Beterschap:

Heel veel beterschap voor dhr. Piet Hesens.
Veel sterkte toegewenst.





Geef de pen door!

Hoi,
Nou om maar met iets niet gemeend's te beginnen: Familie Derkx hartstikke

bedankt voor de pen. We voelen ons zeer vereerd dit keer een stuk van het Nestbericht te mogen vullen. Op het moment van schrijven dezies is de fietstocht en het aansluitende straatfeest net voorbij, waarvoor wij de organisatie bij deze nog een pluim willen geven. Het was een aardige fietstocht en het straatfeest was als vanouds (zijn pas een paar jaar lid, ahum) zouden wij willen zeggen, erg gezellig.

Voor degenen die ons niet kennen, willen wij, bewoners van Jan Steenstraat 4, ons wel even voorstellen:

Bart (11) gaat het nieuwe schooljaar (dat op het moment van lezen van dit stukje wellicht al is begonnen) naar de brugklas HAVO-VWO van het Elzendaalcollege te Boxmeer. Bart houdt van computeren en is erg sportief. Hij voetbalt bij Montagnards in het D1-elftal en beschikt over een "verwoestende linker". Bart's, en overigens van de gehele familie, favoriete club is PSV en het dient gezegd te worden dat die keus de laatste 10 jaar, en ook wel daarvoor, geen slechte is gebleken.

Lieke (13) gaat het tweede jaar op Werkenrode te Groesbeek in. Zij doet daar de toegepaste leerweg, hetgeen kort gezegd een combinatie van leren en praktische vaardigheden trainen inhoudt. Met name de dinsdagen wanneer "Er op uit" op de planning staat zijn favoriet. Lieke is ondanks haar beperking ook erg sportief. Ze zwemt minimaal tweemaal per week, waarvan eenmaal met Jordy en buurvrouw Marian (of was het nou Marianne). Verder rijdt ze vrijdag 's avonds paard op de manege Seurenheide.

Rinie (43) zwaait in ons huis de scepter. Zij werkt normaliter 2 dagen per week in een buitenhuis van Dichterbij (voorheen Saamvliet, en nog even langer terug Maria Roepaan) te Gennep. Met name de omgang met de bewoners aldaar scheidt veel genoeg. Ook nu ze, zoals wellicht bekend tijdelijk uit de

running is, bezoekt ze met enige regelmaat de bewoners op haar werkplek. Bewoners, waarvan er overigens ook enkele de weg naar Bergen wel kennen, hetgeen zeer zeker ook voor haar collegaatjes geldt. Rinie is lid van de volleybalclub en verder fanatiek supporter van voetbalclub Montagnards, waar ze ook regelmatig achter (koffie verkoop tijdens wedstrijden 1^e elftal), maar ook voor de bar te vinden is.

Albert (44) snijdt in ieder geval 's zondags niet, maar de meeste andere dagen wel het vlees in huis. Hij werkt al meer dan 25 jaar bij de Hermandad aan de overkant van de Maas. Eerst vele jaren in de uniformdienst doch de laatste 10 jaar al weer als rechercheur. Albert is Oud Prins van

De Erdmennekes (1999), zoals een aantal buurtgenoten ongetwijfeld nog wel weten, bij welke vereniging hij nog steeds actief is in de optochtcommissie. Bij de Ald Prinse (dikkebuukeclub) is hij ook nog van de partij, m.n. de jaarlijkse optredens op de Pornkzitting moeten menigeen toch tot de verbeelding spreken. Verder doet hij ook nog wat bij voetbalclub Montagnards. Actief spelend bij de veteranenafdeling en 's zondags (en 2 trainingsavonden) als leider en verzorger van Montagnards 1. Verder nog een aantal min of meer tijdrovende baantjes, doch daar wijden we nu maar niet over uit. Nou, wij hopen dat na het lezen van dit stukje proza iedereen weet wat ons bezig houdt. Mocht iemand hier nog een vraag over hebben, of misschien wel meer dan een, stel die gerust.

Wij vinden dat we in een gezellige en leuke woonomgeving wonen, waarin mensen van divers pluimage en leeftijd wonen, hetgeen o.i. echter geen enkel beletsel vormt voor wat dan ook. Laten we dat vooral zo zien te houden. Wij wensen iedereen die het nog te goed heeft prettige vakantie toe en aan de rest de hartelijke groeten.

De pen willen we doorgeven aan Tiny en Koos van Gaal, waarbij we minimaal willen lezen hoeveel bloed, zweet en tranen de beklimming van Alpe d'Huez heeft gekost.

Albert Buddiger

Geboortekaartje van Danny en Bianca Rütten-Eulderink

Hoera,
 een broertje!

Liam
 25 juni 2007
 22:07 uur
 2960 gram

Zoon van
 Danny & Bianca Rütten-Eulderink
 broertje van Youn & Lara

Jozef Israelstraat 1 • 5854 ER Nieuw Bergen
 Telefoon 0485 • 24 23 12
 Liam is petekindje van John en Sylvia

een jongen

FIETSTOCHT & STRAATFEEST

Op zaterdag 23 juni hadden we weer met zijn allen de fietstocht en het buurtfeest. Rik

Simons had iedereen die zich opgegeven had in 7 groepen verdeeld. Rik organiseerde de tocht omdat hij vorig jaar met zijn groep 1^e was geworden. Hij had iets anders bedacht dan normaal: Een fototocht, waarbij je de route moest volgen via een aantal foto's. De kinderen moesten de namen noemen

van een aantal stripfiguren. De vragen van de volwassenen hadden niets te maken met de tocht, maar waren wel instinkers. We fietsten (ik zat in groep 3) eerst

het drinken was niet verkeerd. Nadat groep 5 ons ingehaald had kwamen



we door Wanssum, waarna we over de brug in Well gingen. Toen we over de brug van het Leukermeer waren gefietst hebben we gepauzeerd. Uiteindelijk zijn we via Aijen terug in

Bergen gekomen. 's Avonds was er een heerlijke barbecue, waarbij Ruud en Roy zorgden dat iedereen een stukje vlees op zijn/haar bord kreeg. In het huis van Martijn werd telkens de stand gekeken van Jong Oranje – Jong Servië. Uiteindelijk heeft Nederland gewonnen en zijn ze Europees Kampioen.



naar de pont, waarna we door Vierlingsbeek gingen. Nadat we dit dorpje gepasseerd waren kwamen we door Maashees. In Maashees kwamen we door de Geurtsstraat, mijn broertje vond dat helemaal geweldig. In Geijsteren hadden we de 1^e pauze.

Hennie had heerlijke vlaai gekocht en ook



Daarvoor al begon de prijsuitreiking: Bij de kinderen was iedereen 1^e (presentje: potlood en pen) en bij de volwassenen was groep 3 (onze groep dus) 1^e (presentje: een aantal consumptiebonnen). Het was nog een heerlijke en gezellige avond.

De foto's die je hierboven ziet zijn overigens gemaakt door Camiel Derkx, hiervoor mijn dank.

Ook de organisatie van deze dag bedankt.



Groetjes, Tom Geurts

Ons 10-jarig jubileum.

De uitnodiging is binnen. Wij hopen op een grote opkomst 7 oktober.

Dus, geef u op; dit kan tot 25 september.

Dan gaan we er samen een heel mooi jubileumfeest van maken, waar nog heel lang over gesproken zal worden.

Felicities:

Wij feliciteren dhr. Henk Peer met zijn tachtigste verjaardag.

Een welgemeende felicitatie voor onze Vierdaagselopers. Een prachtige prestatie.

Witnodiging speurtocht

Hallo oudere jeugd, wat heet ouder, iedereen die tussen de 10 en de 17 jaar is.

Jullie hebben nu 2 jaar gelasergamed, en wij vonden het tijd voor iets anders. Dus het wordt iets anders.

Op 12 oktober organiseren wij een avontuurlijke speurtocht die begint rond 19.00 uur en eindigt als de laatste groep binnenkomt op een geheime locatie. Je ziet, we gaan ervan uit dat jullie je allemaal opgeven. Dit kan bij mij via mail tot uiterlijk 25 september.

sthomson@home.nl

Hopelijk tot ziens, groeten,
Sonja, Bianca en Monique

Hallo buurtbewoners,

Voor een avondspeurtocht hebben wij natuurlijk wel hulp nodig.

Buurtbewoners met een avond tijd, goede ideeën, stalen zenuwen, niet bang in het donker enz. enz. meld je aan op hetzelfde emailadres:

sthomson@home.nl ,

dan maken we er voor de jeugd een leuke avond van.

Alvast bedankt,
Monique, Bianca en Sonja

RUUD EN MONIQUE
~~TONNISSEN~~
JACOB MARISSTRAAT 14