

Colofon

het nestbericht is een informatieblad voor de leden van buurtvereniging

'het Schildersnest':
Jozef Israelstraat
Jacob Ruysdaelstraat
Jacob Marisstraat
Pieter de Hooghstraat
Paulus Potterstraat
Jan Steenstraat
Rembrandtplein

verschijnt 4 à 5 maal per jaar
oplage 80 exemplaren

In dit nummer

voorwoord 1
voorwoord 2
de brede school
een schoonheid
wandeloct
voetbal voetbal
..... in de natuur
texel
straatfeest
fietstocht
de pen
paasactiviteit
bedankt
antwoordcoupon
en nog meer.....

het Bestuur

voorzitter: Jos Remmen
Pieter de Hooghstraat 11, tel.: 343005
vice-voorzitter: Hennie du Porto
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543
secretaris: Ruud Tönissen
Jacob Marisstraat 14, tel.: 343667
penningmeester: Huub v. Zuijlen
Jozef Israelstraat 11, tel.: 342863
lid: Yvon Simons
Jacob Marisstraat 6, tel.: 343316
lid: Sonja Thomson (jeugdcomm.)
Jan Steenstraat 6, tel.: 341208
lid: Roy van Dijk
Rembrandtplein 5

Redactie

Dorien Kole
Roger du Porto

redactieadres:

Dorien Kole
Jozef Israelstraat 16, tel.: 342103
E-mail: d.kole@home.nl
vormgeving:
Roger du Porto,
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543
E-mail: r.duporto@tiscali.nl

vragen en/of info over het buurtblad:
zie de redactieadressen

het eerstvolgend nummer verschijnt in:
okt. 2006

uiterlijke inleverdatum kopij:
30 sept. 2006

VOORWOORD 1

De negende jaargang al weer! Waar blijft de tijd?
Terwijl ik achter de computer zit om dit voorwoord te schrijven laat ik de afgelopen jaren nog eens de revue passeren.
Wat hebben we samen veel gedaan en wat is er veel gebeurd!
Maar dit voorwoord is bedoeld voor het Nestbericht en niet als redevoering voor een jaarvergadering.

Vanaf deze plaats wil ik Huub en Klaas bedanken voor het in elkaar zetten en uitgeven van 8 jaargangen van ons Nestbericht.
Zelf heb ik jaren lang een personeelsblad in elkaar gezet en weet dus uit eerste hand dat het niet altijd gemakkelijk is om telkens opnieuw een blad vol te krijgen. Complimenten!

Dorien en Roger wil ik veel succes wensen met de overname, en ik hoop dat alle leden zo af en toe een bijdrage leveren aan een blad waarvan ik denk dat we er gerust trots op mogen zijn. Laten we er samen een nog meer gezamenlijk blad van maken!

Trots ben ik trouwens ook nog steeds op onze vereniging als geheel, anders zou ik het niet zo lang hebben uitgehouden als voorzitter.

In de laatst gehouden bestuursvergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij dit gevoel, maar dan meer in de zin van hoe we de leden bereiken en de leden het bestuur.

Wij zouden namelijk graag eerder van een aantal zaken op de hoogte zijn, maar dan zijn ook wij afhankelijk van de informatie van alle leden. Er gebeuren bijna wekelijks wel bijzondere dingen met onze leden, leuke maar soms ook minder leuke dingen. Hierbij denk ik aan een lid dat is opgenomen in het ziekenhuis, een huwelijk, een zieke, een nieuwe bewoner in de buurt, noem maar op.

In alle bijzondere gevallen willen we als bestuur van de vereniging ons steentje bijdragen in de vorm van een vlagbericht, een bloemetje, een kaartje, een versiering en noem verder maar op.

Laten we elkaar op de hoogte houden, zodat we als vereniging er samen zijn (en blijven) voor elkaar.

Verder blijf ik (en uiteraard alle bestuursleden) open staan voor alle suggesties die jullie hebben, ik hoor graag jullie mening!

Een vereniging ben je nooit alleen, maar altijd samen!

Met groet
Jos Remmen

RECTIFICATIE

In ons vorig nummer hebben we het blad genummerd met nr. 2.
Dit moet natuurlijk **nr. 1** zijn.

De redactie

VOORWOORD 2

Zoals wij al gezegd hebben in ons vorig nummer, gaan we het nestbericht in een ander jasje steken.

We hebben gekozen voor een ander lettertype. Niet te groot – we denken natuurlijk ook aan onze bossen – maar wel voor iedereen leesbaar.

Verder hebben we een hele uitgebreide "Colofon".

Bovenaan:

de straten die bij onze buurt horen. Mooi voor niet leden die toevallig ons buurtblad lezen en zien wat een fijne buurt we zijn.

En dan de verschijning van het blad en de oplage. Leuk om te weten.

Daarna de inhoud:

Dit kunnen verhalen, moppen, felicitaties, advertenties enz. zijn.

Het volgende het bestuur:

Zeer belangrijk, zoals onze voorzitter al in drie uitspraken zei in zijn voorwoord, "hoe we de leden bereiken en de leden het bestuur", "maar dan zijn ook wij afhankelijk van de informatie van alle leden" en "laten we elkaar op de hoogte houden".

Alle bestuursleden en hun functie worden vermeld zodat u rechtstreeks deze persoon kunt aanspreken.

Dan de redactie:

Hier kun je met alles terecht wat betreft het blad zelf en natuurlijk met al jullie verhalen.

Als er mensen bij zijn die "papierangst" hebben of leden die graag willen dat we aankomen dan zijn wij bereid om met papier en potlood aan huis te komen en jullie ervaringen en verhalen op te schrijven en uit te werken.

Als laatste:

Het eerstvolgend nummer..., belangrijk voor de mensen die verknocht zijn aan "hun" buurtblad. En uiterlijke inleverdatum, voor "de pen" en voor de verslagen.

Hobby- en reisverhalen kunnen we altijd gebruiken en mogen dus altijd ingeleverd worden.

Over dat laatste:

De redactie heeft nog van niemand, zowel van jong of oud, zo'n prachtig verhaal over de vakantie en/of hobby mogen ontvangen.

We dachten dat het wel storm zou lopen met allerlei verhalen, maar tevergeefs, alles bleef uit.

Ook als je niet met de computer overweg kunt:

Lieve mensen dat geeft niets. Schrijf maar op een velletje papier



en wij werken het uit.

Denk er eens aan hoeveel andere mensen kunnen genieten van je verhaal over een bepaald land waar hij en/of zij nog niet geweest is. Of over een hobby die voor een ander heel nieuw kan zijn.

De redactie hoopt dat we voor het volgende nestbericht heel veel binnen krijgen.

De redactie.

De b r e d e school en de buurt

Hallo allemaal, Jos en ik zitten in een werkgroep die de taak heeft een dag te organiseren waar alle participanten van de brede school en de buurt elkaar wat beter kunnen leren kennen.

Deze dag zal waarschijnlijk op vrijdag 15 september zijn met uitval naar vrijdag 22 september. De preciese invulling staat nog niet

vast, maar het lijkt ons leuk als ook leden van de buurt actief meewerken aan deze dag.

We denken aan bv het jureren van een stoepkrijtwedstrijd, of erop letten dat spellen goed gaan.

Als u zin heeft om mee te doen, kunt u zich bij mij of Jos aanmelden. Ook goede ideeën zijn welkom natuurlijk.

We houden u zeker op de hoogte

Hopelijk tot ziens,

Sonja

Een Peruviaanse schoonheid,

De Heliotroop (Heliotropium) betekent "zonnewende", een Peruviaanse plant. Het is een zeer goede kuipplant, maar kan ook in de volle grond, langs een border of in een perk geplant worden. Het is een éénjarige plant maar kan goed worden overgehouden.

De bloemen zijn violetblauw en hun geur doet aan vanille en amandelen denken. In de vroege ochtend en tegen zonsondergang is de geur het sterkst. De bloemen zijn erg aantrekkelijk voor de vlinders. De bladeren zijn ruw en donkergroen.

Na de vorst, omstreeks half mei, kan hij op een zonnige plek buiten gezet worden. Haal de uitgebloeide bloemen zo gauw mogelijk weg. De schoonheid uit Peru houdt van op tijd water geven.

Fobieën:

- Aërofobie
- angst voor frisse lucht
- Tachofobie
- angst voor snelheid
- Musofobie
- angst voor muizen
- Fobofobie
- angst voor angst en paniek

Wandeltocht

21 mei 2006

Op 21 mei heeft de jaarlijkse wandeltocht plaats gevonden. Totaal 31 buurtleden (21 volwassenen en 10 kinderen) hebben hier aan meegedaan. De weergoden hadden het deze



dag goed met ons voor want op het spatjeregen na bleef het deze ochtend gelukkig droog.

Deze ochtend hebben we gewandeld rond het terrein van het Reindersmeer in Well. Er zijn 2 groepen gemaakt welke onder leiding van Gerrie Ebbing en Ad Goossens, allebei gids bij het



IVN, door het schitterende gebied hebben gewandeld.

Ook een aantal nieuw leden hebben aan deze ochtend deelgenomen.

Na de tocht werden we op de parkeerplaats getraakteerd op een heerlijke traktatie. Het gebak werd door Aline van Mil en Alie van Eldik zelf gebakken en vond gretig aftrek.

Al met al een hele boeiende ochtend welke zeker voor herhaling vatbaar is.

Ruud.

VOETBAL VOETBAL

VOETBAL.

Wat moeten we ermee? Een maand lang kijken, Met miljoenen aan de buis gekluisterd Ons ergeren, het beter weten dan de trainer. Hoe kan hij dat nou doen? Hij weet toch dat die nummer 14 niet voetballen kan. Waarom nummer zes niet op rechts gezet en acht links voor? Wel verdorie komen we 1-0 achter, waarom staat hij nou ook in dat doel? Had iemand anders daar neergezet.



O, gelukkig 1-1. Dat schiet op. Dat heeft die trainer toch mooi gedaan, hoor. Hij kent zijn mannetjes wel. Met zes op rechts, weet je dat je kunt scoren. Houen zo. Oei, een strafschoep tegen en.....gestopt. Een goeie daar in dat doel. Ha, 2-1 en door .Op naar de volgende wedstrijd.

Nou, daar snappen we dus niets meer van. Waarom nummer zes niet opgesteld? Die heeft het toch goed gedaan? Geblesseerd? Flauwe kul, die jongens voelen alles meteen. Dat is weer typisch Hollands. Ze moeten maar niet zo veel verdienen, dan willen ze wel spelen.

Kom, we pakken nog maar een pilsje

en we hangen nog meer oranje vlaggen en slingers op. Dat trekt die jongens er wel door heen.

Als ZE verliezen, dan hebben WIJ het toch gezegd.

En als We heel ver komen, dan wisten WIJ dat toch?

We staan toch achter onze jongens, nietwaar.



P.S.

Ik weet niet zo veel van voetballen, maar als oranje verder komt, dan hebben WIJ dat toch maar mooi gedaan.

Hennie du Porto

Felicities:

Wij feliciteren:

Frans van der Vight met zijn koninklijke onderscheiding.

Maria en Piet Hesen met hun 50-jarig huwelijk.

Irma en Roy van Dijk met hun huwelijk.

Alle communicantjes uit het Schildersnest.

Beste Wensen:

Wij geven onze beste wensen aan Tineke Jabobs en hopen dat ze gauw weer thuiskomt.

Het Schildersnest in de natuur

Op zondag 21 mei hebben we met ongeveer 30 buurtgenoten deelgenomen aan de wandeltocht bij het Reindersmeer. De weersvoorspellingen voor het weekeinde waren niet al te best. Gelukkig had het 's zaterdags ervoor flink geregend, dus dat kon zondag niet meer vallen. De groep werd in tweeën gesplitst, een groep volwassenen en een groep met kinderen waar wij ons bij voegden. Onder deskundige leiding van Ad en Gerrie, onze IVN gidsen, gingen we op pad. Al vanaf het begin blijkt dat er met een gids erbij meer te zien is dan je ziet als



je alleen met je gezin gaat wandelen. Ook de kinderen ontdekken dat de natuur veel meer inhoud dan een beetje bomen, gras en wat takken.

Behalve het wandelen door de natuur is het natuurlijk ook altijd leuk om met buurtgenoten te praten die je normaal niet zo gauw tegen komt.

Voor Fleur was het leukste dat we met zoveel mensen waren, want dat is erg gezellig.

Milou vond het 't leukste om in het vogelhuisje op de berg door de gaten naar de vogels te kijken. Ook vonden ze het leuk om naar de beestjes in de potjes met vergroot glazen te kijken. Terwijl Jacco aan het eind van de ochtend genoten heeft van een vervroegd middag dutje.

En uiteraard het napraten onder het genot van koffie, thee of limonade en zelfgebakken gebak van Alie en Aline. Al met al een zeer geslaagde zondag ochtend.

Groetjes Dave, Yvonne, Fleur,
Milou en Jacco

Texel

Wie op vakantie naar Texel gaat kan de prachtige, zeer zeldzame, wilde orchideeën bewonderen die nergens anders in Nederland bloeien als alleen op Texel.

Deze planten bloeien in juni met miljoenen in het wild. Ze staan op de lijst van beschermde planten en dieren. U mag er wel bij naar kijken, maar plukken of opgraven voor thuis in de tuin is ten strengste verboden. Het is strafbaar. De meest zeldzame orchidee "de harlekijn", een paarsbloeiend exemplaar, is de eerst bloeiende op Texel. Later bloeit de brede orchis, een forsere plant met vollere bloemen. Op Texel bloeien zes soorten orchideeën.

Tijdens de bloei van de wilde orchideeën zijn er excursies onder leiding van een boswachter.

Als u in eigen land op vakantie gaat, is Texel een aanrader. U kunt er heerlijk fietsen, wandelen, parachutespringen, schapjes kijken, naar het natuurreservaat,



naar het luchtvaartmuseum, een lange strandwandeling maken, de mooie dorpjes bekijken en bewonderen, waaronder het oude vissersdorpje Oudeschild, maar ook gewoon heerlijk uitrusten

**En als een van u is geweest,
schrijf dan een verhaal voor
het volgende nestbericht.**

Straatfeest 2006

Binnenkort is het weer zover!

Het jaarlijkse straatfeest staat weer voor de deur. Voor velen een traditionele avond met gezelligheid, een warme hap en een drankje.

Dit jaar zullen we evenals vorig jaar weer een barbecue houden, zodat iedereen even van de luie stoel komt om gezellig met buurtgenoten hun stukje vlees te braden.

Voor leden die het barbecueen niet zo in de vingers hebben, zullen we een "kok" organiseren. Hij/zij zal de taak op zich nemen om voor hen het stukje vlees gedegen klaar te maken.

Ook voor de drank zullen we iemand vragen die op een professionele manier de glaasjes "nat" zal verzorgen.

Bonnen zijn wederom bij Huub verkrijgbaar tegen betaling van € 1 per bon.



Het opbouwen van de tent gaat 's morgens gebeuren, zodat we tijdig bij de start van de fietstocht kunnen zijn.

Hand en spandiensten van buurtleden zijn dan ook van harte welkom!!

Geeft u snel op via het formulier in dit blad, zodat we alles tijdig kunnen organiseren.

Voor vragen kunt u bij Sonja en Huub terecht.

Het Bestuur

Fietstocht 2006

Doe mee aan de fietstocht 2006!

Een tocht die loopt door de prachtige omgeving van de Maasduinen en ons buurland.

De lengte van de tocht is precies 21 kilometer lang en wordt onderbroken door 2 pauzes. In de eerste pauze moet u uw vaardigheden tonen terwijl de tweede pauze de mogelijkheid biedt om wat te drinken met hierbij een hartig hapje.

Op het einde van de route belanden we in een speeltuin, waar u uw opdrachten en antwoorden dient in te leveren. Hier kunt u als u wilt nog wat uitrusten of de kinderen laten spelen tot het tijd is om naar huis te gaan om u gereed te maken voor het grote barbecue- en straatfeest.

De fietsroute wordt eenvoudig via routeopdrachten gevolgd.

Tijdens de fietstocht moet u vooral genieten van de prachtige natuur en opletten wat er zoal om u heen gebeurt. Ook moet u een aantal opdrachten en puzzels oplossen welke in uw routeopdrachten zijn gegeven of langs de route staan opgesteld.

We starten vanaf Jozef Israëlstraat 11. Om 13.00 uur gaat de eerst groep van start en om de 3 tot 5 minuten (afhankelijk van het aantal deelnemers) zal de volgende groep vertrekken.

Waar moet u nog meer aan denken, of is misschien handig om mee te nemen?

- Een paraplu als het weer niet al te bestendig is
- Bandenplakspullen voor het geval dat
- Extra drinken, vooral voor de kleintjes
- Een leesplankje voor uw papieren
- Een goed humeur
- En natuurlijk de fiets

Geeft u op via het formulier op de laatste pagina van dit blad.
De fietscommissie

Geef de pen door!

Na ruim 6 jaar, is ons weer "de pen" doorgegeven, nu van Corin en Kees Vane. Bedankt hoor!

Inmiddels zijn we een van de langst wonende bewoners in de schildersbuurt.

En ons leventje is zodanig veranderd dat we niets meer **MOETEN**, maar alles **MOGEN** doen.

Tiny is inmiddels een half jaar aan het "Vutten" en dat bevalt ons prima! Na 43 jaar werken in de bouw. Het maken van bruggen en viaducten laat hij nu aan anderen over. Vele kilometers heeft hij voor zijn werk afgelegd. Zijn werkkleding, broodtrommel en tas heeft hij te koop aangeboden. De wekker heeft rust gekregen en het geld valt zomaar door de brievenbus... Wat wil je nog meer!

Het went snel en hij mist het werk niet.

We vullen onze dagen samen in, met wandelen, fietsen en oppassen op onze kleinkinderen.

Geregeld is er wel iemand jarig in onze grote familie of valt er wat de vieren. De dagen zijn zo gevuld.

Nu het weer zomer wordt trekken we er geregeld op uit met ons "sleurhutje" op een van de gezellige campings in ons land. Om daar de omgeving met de fiets te verkennen.

Ook zul je Tiny geregeld zien fietsen op zijn oude racefietsje. Deze is weer uit het vet gehaald en opgeknapt. Als een echte sportman, met zijn blitse kleding staat Jaap P. hem



geregeld jaloers na te kijken. Met een stel oud gediende wielrenners maakt hij nu geregeld zijn tochtjes.

We hopen hiervan samen nog heel lang te mogen genieten.

Samen met onze buurtjes en de buurtvereniging zal dat wel lukken.

Nogmaals, we wonen hier met veel plezier en hopen hier nog lang te blijven wonen!

De pen willen we graag doorgeven aan de fam. Vousten.

Peter is jaren een collega van Tiny geweest.

Marja en Peter, veel succes!

Groeten

Tiny en Koos van Gaal

Bordje in een speelgoedwinkel:

"Verboden te eten, te drinken en te zeuren".

Babylon

All,
The European Commission has just announced an agreement whereby English will be the official language of the European Union rather than German, which was the other possibility.

As part of the negotiations, the British Government conceded that English spelling had some room for improvement and has accepted a 5-year phase-in plan that would become known as "Euro-English".

In the first year, "s" will replace the soft "c". Certainly, this will make the sivil servants jump with joy.

The hard "c" will be dropped in favour of "k". This should klear up konfusun, and keyboards can have one less letter.

There will be growing publik enthusiasm in the sekond year when the troublesome "ph" will be replaced with "f". This will make words like fotograf 20% shorter.

In the 3rd year, publik akseptanse of the new spelling kan be expected to reach the stage where more komplikated changes are possible.

Governments will enkourage the removal of double letters which have always ben a deterrent to akurate speling. Also, al wil agre that the horibl mes of the silent "e" in the languagis disgrasful and it should go away.

By the 4th yer people wil be reseptiv to steps such as replasing "th" with "z" and "w" with "v".

During ze fifz yer, ze unesesary "o" kan be dropd from vords kontaining "ou" and after ziz fifz yer, ve vil hav a reil sensibl riten styl.

Zer vil be no mor trubl or difikultis and evrivun vil find it ezi tu understand ech oza. Ze drem of a united urop vil finali kum tru.

Und efter ze fifz yer, ve vil al be speking German like zey vunted in ze forst plas.

If zis mad you smil, pleas pas on to oza pepl.

Alie en Aline bedankt

Onder de boeiende uitleg van Ad Goosens hebben we een prachtige wandeling gemaakt rondom het Reindersmeer.

Het weer zat enorm mee deze morgen. We hebben veel gehoord, gezien en niet gezwezen!

Het was heel gezellig en na afloop onder het genot van koffie en thee, hebben we de heerlijke en mooi uitzierende zelfgebakken lekkernijen geproefd.

Dames **Alie** en **Aline** jullie verdienen een **10** Diegene die niet is mee geweest heeft echt wat gemist!!

Dorien Kole



De Paasactiviteit van 2006

Op zaterdag 15 april, het is alweer een poosje geleden, hebben wij als jeugdcommissie weer de paasactiviteit georganiseerd. En aan de kinderen te merken vonden ze het erg leuk. We begonnen bij de brede school met een spannende speurtocht, waarbij zowel de meiden als de jongens veel eieren



vonden.

Mooi geverfde eieren lagen in het bos en ze vonden zelfs een boom waarin zakjes chocolade eitjes hingen. De tocht eindigde in de nieuwe speeltuin aan de Ceresweg, waar we lekker wat gesnoept en gedronken hebben. En natuurlijk veel gespeeld.

Na een lange wandeling terug kregen de kinderen allemaal nog een stickervel en een verrassingsei. En het waren alle 12 toppertjes, er heeft er niet een gezeurd over hoe lang het lopen was.

Volgend jaar weer?????!!!!!!

Groetjes van de jeugdcommissie,
Monique, Monique, Bianca en Sonja

Vakantie,

De zon begint alweer te schijnen. We zijn weer gelijk in de vakantie stemming.

Het volgend nestbericht komt pas na de (grote) vakantie uit, in oktober.

En daarom wenst de redactie iedereen die op vakantie gaat, of ze nu naar buitenland gaan of in Nederland blijven of zelfs thuisblijven, een hele prettige vakantie toe. Met veel zon

de redactie