

HET NESTBERICHT

Informatieblad voor leden van buurtvereniging "Het Schildersnest" Bergen. 8e jaargang nr. 2, mei 2005

Voorwoord

Opeens is het al weer mei. Nog één maand en het eerste half jaar zit er op. Het lijkt wel, of alles steeds vlugger gaat. De laatste oliebol zit nog achter je kiezen en je moet al nadenken over een goed Sinterklaasgedicht. Het is afgezaagd, dat gezegde over de tijd die aldoor vlugger gaat. Hoe dat komt, is tegenwoordig makkelijk te beantwoorden. Het is een antwoord, dat op alle grote vragen past: "Dat komt door de ozonlaag."

Inmiddels waren er sinds het vorige Nestbericht internationale en nationale sterfgevallen en feesten, we hebben al een tropische dag en een misdadige hagelbui meegemaakt, kortom: er was leven in de brouwerij. Maar nu is Het Schildersnest aan de beurt. De volgende activiteit staat voor de deur: de wandeltocht. Ook dit jaar heeft Ruud de organisatie in handen en we weten, dat dit onderdeel, waarover je verderop meer leest, vorige jaren altijd een succes was. Je moet er wel voor lopen, maar tijdens het afslanken hoor en zie je veel moois.

Nog even een paar belangrijke mededelingen:

1. Wij hebben dringend hulp nodig van een aantal jongeren die helpen bij het bedenken van nieuwe activiteiten. Langzamerhand komt er een steeds grotere afstand tussen de kleine kinderen en de grotere jeugd. Vooral de groteren moeten wat andere activiteiten worden aangeboden. Dus: HELP! (maar houd bij de ideeën wel de financiële kant in de gaten!)
2. **We hebben heel hard een nieuw bestuurslid nodig!** We dachten eigenlijk aan iemand die wat ouder is dan de andere bestuursleden, zodat ook de ouderen hun mening tijdens de vergaderingen kunnen laten horen. Als er dus jongelui zijn boven de 65: van harte welkom! Wat niet wil zeggen, dat jongeren niet welkom zijn.



DE REDACTIE

Wij feliciteren
Bart Geurts
en
Stefanie Keltjens
met hun eerste heilige communie



In dit nummer o.a.

Voorwoord

Prikbord

De Jantjes

Verslag Paasactiviteit

De mayonaisepot en het bier

Ik geef de pen aan

Wandeltocht 2005

Zoo Park Overloon

Oproep Jeugd

Opgave wandeltocht

Colofon

Redactie adres

Huub van Zuylen
Jozef Israëlstraat 11

Email
hvanzuylen@hetnet.nl

Redactie
Huub van Zuylen
Klaas Groot

Volgende nummer

Het eerstvolgende
nummer (8-3) verschijnt
juni 2005

Kopij

Uiterlijke inleverdatum
van kopij
Vr. 27 mei 2005

De Jantjes

De Jantjes toeren weer door het land! Na zo', 85 jaar is het nog steeds de moeite waard om dat stuk op te voeren. In 1920 schreef Herman Bouber dit toneelstuk met muziek, zang en dans en produceerde zo de eerste Nederlandse musical. Hij schreef ook o.a. Bleke Bet, Rooie Sien en Oranje Hein. Al deze stukken waren bestemd voor het gewone volk, speelden in de Amsterdamse Jordaan en werden gesproken in de volkstaal. Carré was uitverkocht. Voor een paar centen zagen heel veel volksmensen de drama's, die uit het Amsterdamse leven vol liefde, gein en dramatiek gegrepen waren. De acteurs van het grote toneel, Albert van Dalsum en Eduard Verkade bijv. keken minachtend neer op dit ordinaire gedoe. Nu kijken nog veel "cultureel gevormden" neer op het lachgenre, op de komedie en op het volkstheater Tussen het volkstheater van nu en dat van toen zijn overeenkomsten en verschillen. De tijd zo tussen 1920 en 1930 was er een van armoede, dreiging vanwege het opkomende Nazi-Duitsland en werkloosheid. Ook in deze tijd heersen angst en economische teruggang. Juist in die perioden bloeit het toneel, willen de mensen zich ontspannen in het theater. Even uit de narigheid vluchten. Een verschil is bijvoorbeeld de theatertechniek. Toen: een heel eenvoudig decor, dat bij wisselingen omgedraaid werd. Vaak ook een achterdoek, waarop voor de pauze een huiskamer te zien was, en na de pauze een bosgezicht. Bij het grote toneel was alles wat groter en beter en werden er doeken neergelaten en opgehaald, alles met de hand. Er werd belicht met enorme schijnwerpers die met de hand bediend werden. U weet allemaal, hoe ingenieus de decors nu zijn, hoe geraffineerd de belichting is en hoe achter in de zaal de geluidstechnicus en de lichtman een computerbak zitten te besturen.

De Jantjes: dat zijn de jongens, die na gezinsproblemen, na een misdaad, uit armoede of uit zucht naar avonturen bij de Marine gingen en voor zes jaar dienst in Indië tekenden. Geen injecties tegen allerlei ziekten. Ze gingen, en daarmee af. Veel van de matrozen kwamen niet terug. In de musical zijn de drie Jantjes: Blauwe Toon, die niet terug keert, Schele Manus, en Dolle Dries. Beroemd werd het gezegde; "Schele, neem je een apie voor me mee!" In zijn boek "Ik moet nog iets bekennen" schrijft Johan Kaart hoe hij werd uitgekozen om in de eerste Nederlandse speelfilm, "De Jantjes", de rol van Schele Manus te spelen. Hij kon met één oog scheel kijken. Hij vertelt, dat op het toneel een

gaasje op een oog werd geplakt, waarop een scheel oog geschminkt werd, maar dat het voor de film niet kon: de camera zat er te dicht op. Het moest echt zijn. Kaart verdiende 25 gulden, (€ 10.-) per dag. Er speelden in die tijd beroemde acteurs mee: Jan van Ees (de ouderen kennen Paul Vlaanderen nog wel), Fien de la Mar, Sylvain Poons, Heintje Davids en Aaf Bouber. Ik heb die film jaren geleden nog gezien. In al haar primitiviteit was het een indrukwekkende film. Dennis Overeem is nu Schele Manus, een rol die in de vorige uitvoering bar scheel werd neergezet door Danny de Munk. Ik heb op de tv repetities en een klein stukje van de première gezien en er werd met veel enthousiasme enorm hard gewerkt! Het lijkt me de moeite waard om de voorstelling te zien en ik ga er ook zeker naar toe!

Klaas

Verslag Paasactiviteit

Op zaterdag 26 maart jl. kwamen de buurtkinderen t/m 7 jaar bij elkaar, om de Paashaas te helpen met eieren zoeken. Om half twee werd er gestart bij de Fam. Thomson, waar de kinderen een grappige eierhouder in de vorm van een kip konden knutselen.

Natuurlijk was er voor iedereen wat lekkers en tegen half drie was er een superleuke verrassing: een huifkartocht. Peter en zijn broer Jan brachten alle kinderen met de huifkar naar de speeltuin aan de Ceresweg.

Hier kon je wel zien dat de Paashaas geweest was, Tom, Roy en Renée hebben dat met hun eigen ogen gezien! Overal lagen gekleurde eieren!

Wat zijn de kinderen druk geweest met zoeken in de zandbak, in de bomen, achter en op de schommel, onder het bruggetje! Overal had de Paashaas zijn eieren laten vallen. Gelukkig werden alle eieren gevonden en ze smaakten ook nog lekker.

Tegen vieren gingen de kinderen met de huifkar terug naar het Schildersnest en daar wachtte hun nog een verrassing: de Paashaas had in alle geknutselde eierdopjes een verrassingsei gestopt! En dat was het einde van deze zonnige middag.

Peter en Jan, bedankt voor de huifkartocht en Tom, Roy en Renée, bedankt voor jullie hulp.

Groetjes van de jeugdcommissie.

De mayonaisepot en het bier

Wanneer dingen in je leven haast teveel voor je worden, wanneer 24 uren in een dag voor jou niet genoeg zijn, denk dan aan de mayonaisepot en het bier.

Een leraar stond voor zijn klas. Er stonden allerlei dingen voor hem op z'n bureau. Toen het lesuur begon, pakte hij zonder woorden een grote, lege mayonaisepot en deed hem vol met golfballetjes. Toen de pot tot de rand gevuld was, vroeg hij de jongeren of de pot vol was.

Ze zeiden: 'Ja.'

Toen pakte de leraar een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in de pot. Hij schudde de pot een beetje, en de kiezelsteentjes rolden in de open plekjes tussen de golfballetjes.

Toen vroeg hij zijn leerlingen opnieuw of de pot vol was.

En ze beaamden het.

Nu pakte de leraar een doos met zand en goot hem uit in de pot.

En natuurlijk, het zand vulde alles verder op. En weer vroeg hij of de pot nu vol was. En weer zeiden ze: 'Ja, nu is de pot vol.'

Daarop nam de leraar twee blikjes bier van de tafel, maakte ze open, en goot ze leeg in de pot.

En het bier vulde de ruimte tussen de zandkorrels. De jongeren lachten.

Toen het weer rustig was zei de leraar: 'Deze pot staat voor je leven.'

De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in je leven: je familie, je kinderen, je gezondheid, je vrienden, je grootste hobby. Het zijn de dingen die zo belangrijk voor je zijn, dat wanneer al het andere in je leven er niet meer zou zijn, maar dit nog wel, je leven nog steeds meer dan genoeg de moeite waard zou zijn.

De kiezelsteentjes zijn de andere dingen die er toe doen: zoals je werk, je huis, je auto.

Het zand is al het andere, de kleine dingen.

Wanneer je het zand eerst in de pot doet, is er geen ruimte meer voor de kiezelsteentjes of golfballetjes. Dit geldt ook voor je leven.

Wanneer je heel de dag al je tijd en energie geeft aan de kleine dingen, zul je nooit ruimte of tijd hebben voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn.

Let op de dingen die belangrijk zijn voor je geluk in je leven.

Speel met je kinderen. Neem tijd om naar een dokter te gaan wanneer je je niet goed voelt. Neem je partner mee uit eten. Neem tijd voor ontspanning. Er

zal altijd tijd zijn om je huis te poetsen, of om boodschappen te doen.

Zorg eerst voor de golfballetjes, de dingen die er echt toe doen. Stel je prioriteiten; de rest is zand. Toen hij uitgesproken was, bleef het een poosje stil. Toen stak een van de leerlingen haar hand op en vroeg waar het bier voor stond. De leraar glimlachte. 'Ik ben blij dat je dit vraagt. Het laat je zien, dat hoe vol je leven ook lijkt te zitten, er altijd ruimte is voor een paar biertjes'

Jos

IK GEEF DE PEN AAN

Er is ons gevraagd een stukje te schrijven voor het Schildersnest.

Wij, Gees en Nico Kater, zijn ongeveer 20 jaar geleden in Bergen komen wonen, met 6 Kerry Blue terriers. Met deze honden hadden we in de jaren daarvoor shows gelopen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Een van onze reuen is zelfs in Israël wereldkampioen geworden.

Mijn gezondheid liet de drukte niet meer toe, dus in de loop der tijd werd het aantal honden steeds kleiner. Ze worden ouder en sterven. We hebben altijd veel plezier en liefde van onze honden gehad. Wij kwamen uit Zeist, waar we midden in het dorp woonden. Toch hebben we hier nooit hoeven wennen, want we voelden ons meteen thuis. De mensen in de buurt zijn erg vriendelijk en, vooral, behulpzaam. Toen ik nog goed kon lopen, genoten we volop van de mooie natuur. Toen, na verloop van jaren, ging mijn gezondheid langzaam achteruit, maar als het nodig was, was er altijd iemand bereid om te helpen. Daar hoefde je in Zeist niet mee aan te komen.

Al met al zijn we altijd weer blij, wanneer we terug komen van bezoek aan onze kinderen en kleinkinderen. Als we weer de eerste keer de Maas over zijn, voelen we ons weer thuis. Ik heb zelfs tegen een buurman uit Zeist gezegd: "Kom ook maar naar Bergen en die is, evenals wij, hier erg gelukkig."

In de loop van de eerste jaren hier hebben wij een verzameling kuipplanten en fuchsia's opgebouwd. Naast de honden was dat onze grote hobby. Daarvoor hadden we achter in de tuin een tijdelijke kas gemaakt om de planten te kunnen laten overwinteren. Maar zoals gebruikelijk: de planten werden steeds groter en wij konden op een gegeven ogenblik het werk niet meer aan. Daarom hebben



wij aan het begin van de afgelopen winter bijna alles verkocht. Het ging ons erg aan het hart, maar het kon niet anders.

We hebben nu nog één hondje, zoals de meesten wel zullen weten. Een erg gemakkelijke, in vergelijking met zijn voorgangers. Hij vindt het heerlijk om op de hei met andere honden te spelen en voor Gees is het heerlijk om zo ontspannen met haar hondje te wandelen.

We zijn nog steeds verknocht aan de Kerry's en Gees gaat nog ieder jaar met dezelfde hondenvriendin naar de Crufts hondenshow in Engeland om op de hoogte te blijven.

Nu weten jullie iets meer over ons en wij geven hierbij de pen door aan een familie in de Jan Steenstraat, die behoort tot de nieuwe leden: de familie Thomson. Zij hebben ook een Ierse hond: Alex.

Gees en Nico Kater en Ducky

Wandeltocht 2005

Beste buurtgenoten,

De lente is weer in het land dus is het al weer bijna tijd voor een wandeltocht georganiseerd door het Schildersnest.

Deze tocht vindt plaats op **zondagmorgen 22 mei a.s. en start om 09.30 uur bij de parkeerplaats van de Catharinaschool, Catharinastraat 47 te Wellerlooi.**

Van hier uit rijden wij naar een voor velen nog onbekend wandelgebied gelegen aan de Paaldijk. Hier is ook voldoende parkeergelegenheid.

Hier zullen wij, onder begeleiding van een aantal IVN gidsen, een schitterende wandel/educatieve tocht gaan maken door een bebost, ruig en som ruw landschap.

Afhankelijk van onze tijd gaan we ook nog kijken bij de **vogelkijkhut**. De lengte van deze tocht ligt tussen de 6 en 8 km. (het aantal km is afhankelijk van onze beschikbare tijd).

Na afloop van de wandeltocht (ca. 12.00 uur) wordt u op de parkeerplaats aan de Paaldijk getraakteerd op koffie/thee/limonade met vlaai. **De deelname aan deze tocht is gratis.**

Daarnaast het verzoek om een **plastic zakje** mee te nemen zodat we het zwerfvuil dat we onderweg eventueel tegenkomen kunnen opruimen en zo bijdragen aan een beter milieu.

De kinderen kunnen ook een plastic zakje mee nemen om eventuele bladeren/takjes die we vinden en waarover iets wordt verteld, te kunnen bewaren..

Indien u geen eigen vervoer heeft voor deze dag kunt u dit op onderstaande strook aangeven. Wij zullen dan met u contact opnemen over met wie u eventueel kunt meerijden.

Heeft u nog plaats in uw auto om eventueel mensen mee te nemen, dan zouden wij dat graag van u vernemen.

Wilt u deelnemen aan deze tocht, verzoeken wij u de strook, elders in dit blad, voor dinsdag 17 mei 2005 in te leveren bij Ruud Tönnissen, Jacob Marisstraat 14.

Zoo Parc Overloon

**Zoo Parc Overloon
Stevensbeekseweg 19-21
5825 JB OVERLOON**

Voordelig naar het Zoo Parc Overloon !!!!!!

In het Brabantse Overloon, in nabijheid van bossen en de Maas, ligt een verrassend natuurlijk dierenpark met botanische tuin.

De bezoeker beleeft een spannende zwerftocht langs vele bijzondere dier- en plantensoorten. In Zoo Parc Overloon leven naast bekende diersoorten ook zeer bijzondere dieren, zoals binturongs, dwergnijlpaardjes, flamingo's, gibbons, lemuren, kleine panda's, allerlei soorten dwergaapjes en nog vele andere dieren.

Onlangs hebben wij een brief ontvangen van het Zoo Parc Overloon.

Wij hebben de mogelijkheid om als buurtvereniging **entreekaarten** te bestellen bij het Zoo Parc met meer dan **50% korting !!!!**

De normale entree bedraagt 12,50 euro. **Wij kunnen deze kaarten krijgen voor slechts 5,50 euro per persoon**

De entreekaarten kunnen door volwassenen, kinderen en 65+ gebruikt worden en zijn onbepert geldig. Kinderen van 0 t.m. 2 jaar hebben gratis entree.

Wilt u gebruik maken van deze aanbieding, lever dan onderstaand strookje met het **totaal te betalen bedrag in voor vrijdag 27 mei 2005**

bij Ruud Tönnissen, Jacob Marisstraat 14

Na deze datum zullen de kaartjes besteld gaan worden. Nadat wij de entreekaartjes ontvangen hebben zullen wij deze bij u thuis bezorgen.

Het bestuur

Oroep aan de jeugd

Oroep aan de jeugdleden vanaf 8 jaar!

Het is al een beetje traditie dat wij in mei of juni voor jullie een activiteit organiseren. Wat hebben we al gedaan: klompjesgolf, lasergame en bowlen. Ook dit jaar gaan we met z'n allen weer iets doen **en nou willen wij van jullie weten wat!** Wij denken dat jullie zelf beter weten wat een spannende activiteit is dan wij, vier vrouwen van een jaar of dertig! Dus kom op met die ideeën!

Lever onderstaand strookje zo snel mogelijk in bij Monique, Jacob Ruysdaelstr. 5.

Omdat wij alle ideeën willen bekijken, verplaatsen wij jullie activiteit naar de herfst.

Wij zijn heel benieuwd!

Groetjes van de jeugdcommissie.

Opgave voor de jeugd vanaf 8 jaar

Mijn ideeën voor onze jeugdactiviteit zijn:.....

.....

.....

.....

Naam:.....

Adres:.....