

HET NESTBERICHT

Informatieblad voor leden van buurtvereniging "Het Schildersnest" Bergen, 7e jaargang, nr. 3, Augustus 2004

Voorwoord

Ondanks alle benauwdheid en hitte, gaan wij keihard door. Misschien zijn er door de hoge temperaturen wat zinnen en artikelen gesmolten of door elkaar gelopen, maar dat moet je maar op de koop toe nemen.

Er is weer heel wat gebeurd. Zo was daar de processieplaag. De processierupsen zaten overal, in bos en dorp. Hebben jullie ook last gehad? Eiken in je tuin leeg gebrand? Jeuk?

Een aantal weken geleden kregen we het dringende advies om in een standaardbrief ons protest tegen het vliegveld in te trekken, omdat er kans bestond op een fikse boete. Verscheidene mensen deden dat. Heel kort geleden kregen we hetzelfde advies, maar we moesten wel vermelden, dat we weliswaar het protest introkken, maar dat we het toch niet met de vliegtoestand eens waren. Anders zou men in Duitsland gaan denken, dat we het vliegveld leuk vinden. Wat nu? Weer schrijven? Een extra brief versturen? Zouden er Duitsers gaan huilen als ze het lezen?



De Vierdaagse is ook weer achter de rug. Het weer werkte tegen, zoveel als het kon. Toch heeft een aantal leden het weer volbracht om vier keer de enorme tocht uit te lopen. Alle hulde!! De namen volgen straks.

Hoe de fietstocht en het feest zijn verlopen, lees je verder op. Ook is er natuurlijk weer een stukje van Jopie, die ons nooit in de steek laat.

We hopen, dat je, ondanks de vakanties, toch de tijd zult vinden om dit Nestbericht te lezen. Het is de moeite waard!

DE REDACTIE

**Wij feliciteren Koos Visser,
Ians Jacobs (40km) en
Ruud Tönnissen (50km) met het
uitlopen van de vierdaagse van
Nijmegen.**

**Wij heten de familie van Dijk van
harte welkom in onze buurt.**

Opgave jeugdactiviteit voor 30 augustus.

**Kom naar de infoavond over de buurtuitbreiding
op 13 september.**

In dit nummer o.a.

Voorwoord

Prikbord

Jan Blaaser

Klompjesgolf

De straatkip

Ik geef de pen aan

Meegedaan

Naar de speeltuin

Mededeling

Opgave jeugdactiviteit

Opgave Infoavond

Colofon

Redactie adres
Huub van Zuylen
Jozef Israëlstraat 11
Redactie
Huub van Zuylen
Klaas Groot

Volgende nummer

Het eerstvolgende nummer
(7-4) verschijnt
Oktober 2004

Kopij

Uiterlijke inleverdatum van
kopij
Vr. 1 Okt. 2004



JAN BLAASER

Als kind had ik de gewoonte, om met de stoel waarop ik zat, achterover te wippen. Steeds twee voorpoten van de grond. Een vervelend gehoor en natuurlijk slecht voor de poten, hoewel in die tijd meubels nog werden gemaakt voor het leven. Als mijn moeder dat zag, werd ze kwaad en dan snauwde ze: "Zit stil! Een stoel heeft vier poten!". Na tien minuten was ik het weer vergeten en daar ging ik weer. Op een keer, toen ik weer op twee achterpoten stond, werd ze zo kwaad, dat ze schreeuwde: "De laatste keer! Vier stoelen hebben één poot!"

Wanneer ik iets stouts had gedaan, zei ze vaak: "Als jij zo doorgaat, ga je naar het gesticht. Haar er af, tanden uit je mond, brood met groene zeep, rood schortje voor en een lakhoedje op." Hoe ze er aan kwam, weet ik niet, wel weet ik, dat die bedreiging veel indruk op me maakte. Kijk, haar er af: nou ja, tanden uit m'n mond: hoe dat ging, wist ik niet, maar vooruit, daar was mee te leven. Brood met groene zeep was niet lekker, maar dat kon je weggooien, het nut van een rood schortje zag ik niet in, maar dat lakhoedje! Ik kon me niet voorstellen, hoe dat er uitzag, maar als je dat op je hoofd kreeg, moest er wel iets heel ergs met je gebeuren. Ik voelde wel, dat het niet waar was, maar toch... je kon natuurlijk nooit weten.

Weet u wat een Jan Blaasertje is? Die uitdrukking komt uit ons eigen gezin. Om die uitdrukking te kunnen begrijpen, moet je natuurlijk weten, wie Jan Blaaser was. Iets ouderen onder u kennen hem nog, maar jongeren hebben hem, jammer genoeg, nooit meegemaakt.

Jan Blaaser was een groot theaterman en amateurschilder. Hij stierf in maart 1988 in eenzaamheid. Hij schreef veel teksten voor o.a. André van Duin, Jos Brink, (Mini en Maxi) en Martine Bijl. Hij begon in 1938 als conferancier op feestavonden. Hij was erg veelzijdig. Behalve dat hij in een groot aantal blijspelen meedeed, ik heb hem nog in Potasch en Perlemoer gezien en in De tante van Charly, stond hij bijvoorbeeld ook met Ko van Dijk in het beroemde stuk Requiem voor een Zwaargewicht. Ook aan films werkte hij mee, zoals in Hollands Glorie, naar de roman van Jan de Hartog.

Omstreeks 1975 begon hij als cabaretier en zijn zes solovoorstellingen waren, op de laatste na, toen hij geen fut meer had om zijn programma enthousiast te brengen, een groot succes. Daarvoor was hij bij Tom Manders in Saint Germain de Prés al bekend

geworden als entertainer. "Mijn tante heeft een olifant" had een enorm succes, maar later nam hij van die soort liedjes afstand.

Hij was, in tegenstelling tot veel collega's van hem, nooit uit op publiciteit. Je hoorde en zag niet veel van hem. Als hij bij aanvang van een voorstelling opkwam, kwam er geen stralende applaus trekkende showfiguur op, die zijn avond opende met een knallend nummer. Hij wandelde het toneel op, ging op een stoel zitten en praatte wat tegen het publiek over allerlei gewone dingen, die we allemaal kennen, maar die hij net even anders belichtte. Ik heb hem tijdens een voorstelling in een uitverkocht Carré ruim tien minuten vriendelijk horen praten tegen een drukke middelbare-school klas, die ergens op het balkon aan het keten was. Of ze een avondje met de meester mee mochten en dat het niet meeviel, zo zonder vader en moeder voor de eerste keer naar een grote-mensen voorstelling. Nu zou het waarschijnlijk niet meer lukken, maar toen had hij ze doodstil en dat bleven ze.

Maar...: wat is nu een Jan Blaasertje? Wel, in één van zijn shows vertelt hij hoe hij op een feestje een gebakje uit zijn handen laat vallen. Natuurlijk komt zo iets altijd met de slagroom naar beneden op de grond. Als hij dat vertelde, vergat je het nooit meer. Wanneer wij nu een stukje brood met jam, of iets anders dat ergens mee bedekt is, laten vallen, is de vraag steeds: "Een Jan Blaasertje"?

Klaas

KLOMPJESGOLF

We waren om 18.30 bij Peter Vousten.

Met twee auto's reden we naar Heijen, naar de Schuttershof.

Eerst werd uitgelegd wat we allemaal moesten doen, Daarna werden we in groepjes ingedeeld:

Groep 1: Renee Bleek, Stefanie Keltjens en Stan Remmen.

Groep 2: Jesse Bleek, Jorn Remmen en Tom Geurts.

Groep 3: Yvonne Keltjens, Bart Geurts en Sion Remmen.

Toen gingen we naar een zaal, waar we gingen klompjesgolven.

Aan het eind werd de bekendgemaakt wie de Oudhollandse spellen had gewonnen en wie de klompjesgolf.

Winnares van de Oudhollandse spellen was YVONNE KELTJENS.

Klompjesgolf won BART GEURTS.

Tenslotte kregen we bij de friettent in Heijen een ijsje.

We vonden het allemaal keileuk!

Peter en Jos: bedankt voor deze fantastische avond!!

Groetjes,

Yvonne Keltjens

DE STRAAKIP

Ik weet niet of het u al eens is opgevallen dat er in onze straat, de Ruysdaelstraat, een kleine bonte kip rondscharrelt

Martin Oomen had een toom van deze kippen waarvan er één is ontsnapt en op avontuur gegaan. Ze kwam terecht bij Theo en Mia Muller, die haar voor de nacht een plaatsje hebben gegeven in hun garage. Overdag vindt ze dikwijls een rustpunt op het been van Theo, als die zit te rusten. Ook wordt zij verwend met een koekje, gedoopt in koffie, op een schoteltje. Als Mia en Theo 's avonds de straat aflopen, gaat de kip er achteraan en aan het eind van de straat gaat zij mee, rechts om, naar huis.

Bij de buurvrouw heeft zij een tweede huis, maar volgens Aline is zij vreselijk brutaal. Ze sprong zo maar op tafel om een hapje mee te pikken van Martin z'n bord, toen die juist zat te eten!

Het mooiste verhaal is echter, dat ze weer eens binnen stapte bij Aline en van Aline te horen kreeg: "Nee, nu niet, ik moet weg, ik breng je weer terug naar Mia." Aline liep rond met een kleine rat op haar schouder, die aan haar dochter toebehoort.

Aline is dol op dat beestje. Kunt u zich dat voostellen: een rat op haar schouder en een kip achter hen aan!!!

Als Mia thuiskomt, wordt ze met luid gekakel begroet, zo in de trant van: "Fijn dat je er weer bent!" 's Avonds roept Mia de kip naar binnen met: "Bliebje, kom binnen."

Nooit geweten, dat je een kip zo tam kunt krijgen. Ik hoop, dat ik haar van uit mijn kamer nog lang zal zien rondscharrelen!

Jopie Claassen

IK GEEF DE PEN AAN

Beste buurtbewoners,

Hier 'n krabbeltje van Stien Lenssen, geboren in Helenaveen, 'n Peeldorpje in de gemeente Deurne, als laatste in de rij van tien kinderen. Al jong heb ik groenten en fruit leren oogsten. Op de huishoudschool heb ik leren koken en naaien, wat later goed van pas kwam. Ik heb veel geholpen, dat was in die tijd mode. Na de oorlog, in 1947, toen het Tuindorp ontstond, hebben Koen en ik, mede als eersten, gepioneerd. De eerste zomer hebben we in een kippenhok gewoond. Dat maakte niks uit: we waren getrouwd en hadden onderdak! Diezelfde zomer heeft de Gemeente wel twaalf noodwoningen laten bouwen, waarvan eentje voor ons.

We kregen vier jongens en twee meisjes. allang uitgevlogen en voor, dat wij opa en oma 't Was een heerlijke tijd met dat grut.

Begin '91, toen mijn man overleden was, ben ik op zoek gegaan naar een stulpje voor mij. Na wat zoeken heb ik hier in Bergen wat gevonden waar ik zeer blij mee ben. Mijn burens hebben daar heel zeker aan bijgedragen. Met vriendinnen kon ik mee gaan fietsen, wandelen en kaarten. Met het Eendenvan zo dicht in de buurt is het reuze fijn om te wandelen. De tuin is mijn hobby en brengt ook wat afwisseling. Ik moet nog al eens verstek laten gaan bij de vele activiteiten van de Vereniging, maar toch doet het me goed om lid te zijn.

Ik wens onze Vereniging nog een lange, gezellige tijd toe en geef nu de pen aan Hans en Tineke Jacobs

Stien Lenssen



kinderen, twee
Die zijn
zorgden er
werden.
kleine

Meegedaan aan de fietstocht

Zaterdag 10 Juli hadden we fietstocht van de buurt. De opdrachten moest je onthouden en de jeugd moest dieren op plaatjes zoeken.

We waren groep 1, ik heb met Dirk gefietst.

Als eerste zijn we naar de molen Nooitgedacht in Afferden gefietst.

Daar kregen we het eerste vragenblad. De vragen gingen over een vogelasiel en een ruïne.

Toen we dat klaar hadden kregen we van de molenaar een rondleiding.
Hij vertelde ons iets over het graan en de molenstenen. Die waren 1200 tot 1500 kilogram zwaar.

En over de molen zelf, hoe die draait.
Daarna zijn we verder gefietst naar het volgende vragenblad en toen kwamen we ook de eerste dierenplaatjes tegen. Dirk zag de meeste plaatjes. Het waren moeilijke vragen; ze gingen over de natuur.

Daarna zijn we verder gefietst naar de koffie.
Ook daar waren vragen.

De moeilijkste was: "Op de heide lopen zeldzame geiten rond, hoe heten deze geiten?"

Toen fietsten we verder, naar het laatste vragenblad.
Er was een vraag over het verkeer. Daarvoor waren we bij een oude bakkerij naar binnen gegaan. Daar was een expositie.

Toen we 's avonds bij het feest waren, was de prijs uitreiking van de jeugd.

De 9^{de} plaats tot en met de 2^{de} plaats was uitgereikt, mijn naam was nog niet geweest.

Ik dacht: Heb ik mijn bladen wel goed afgegeven?
Toen kreeg ik te horen dat ik 1^{ste} was, dat was een grote verrassing.

Met vriendelijke groet Tom Geurts

Naar de speeltuin

JEUGDACTIVITEIT 11 SEPTEMBER 2004

Hallo allemaal,

Ons jaarlijkse uitstapje naar de speeltuin staat weer voor de deur en net als verleden jaar hopen wij dat iedereen weer meegaat.

We willen tegen 10.00 vertrekken bij Peter en proberen rond 17.00 uur eer thuis te zijn. Voor eten en drinken wordt gezorgd en wij vragen jullie geen geld of snoep mee te nemen. Dit is voor de andere kinderen niet leuk

Verder verklappen we niets en wij verheugen ons op een gezellige dag.

Groetjes,
Peter

Oproep voor de ouders!

Wij hebben enkele ouders nodig die meerijden naar de speeltuin, zodat er voor ieder vervoer en voldoende begeleiding is. Graag even op het opgavenformulier aangeven, of je mee kunt rijden.

Voor opgave zie opgavenformulier

Mededeling

BELANGRIJK!

Beste leden van het Schildernest,

Inmiddels is duidelijk geworden, dat er geen bezwaren zijn tegen verdere stappen in het uitbreiden van onze buurtvereniging met twee straten.

Nadat alle bewoners van de Paulus Potterstraat en de Jan Steenstraat in eerste instantie gevraagd was of er animo bestond voor aansluiting bij onze vereniging, is overgegaan tot het uitnodigen van alle belangstellenden op een informatieavond. Op deze avond zal verteld worden hoe onze buurtvereniging functioneert en zullen vragen beantwoord worden.

Bij dezen zijn alle huidige leden uitgenodigd om ook aanwezig te zijn op deze avond. Daardoor zijn wij veel beter in staat om de nieuwe leden te vertellen over "Het Schildernest" en om hen eventueel te motiveren om lid te worden.

De avond wordt gehouden op **maandag, 13 september om 20.00 uur** in de pantry van de Brede School aan de Pieter de Hooghstraat.

Hopelijk kunnen we jullie in groten getale welkom heten om te helpen deze avond tot een succes te maken.

In verband met het klaarzetten van stoelen, willen we graag weten of jullie komen.

Voor opgave zie opgavenformulier.

OPGAVENFORMULIER SPEELTUIN

Naam:.....

Adres:.....

Er gaan:..... kinderen mee.

Eventueel voorkeur speeltuin:.....

Er rijdt iemand als begeleiding mee: ja / nee

a.u.b. uiterlijk 30 augustus inleveren bij Peter



Ja, wij komen naar de infoavond op 13 september

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Inleveren voor 1 september bij Jos Remmen.
