

HET NESTBERICHT

Informatieblad voor leden van buurtvereniging "Het Schildersnest" Bergen. 7e jaargang nr. 1, maart 2004

Voorwoord

Het eerste Nestbericht in het "nieuwe" jaar, dus: **NAMENS DE REDACTIE NOG DE ALLERBESTE WENSEN!**

Zoals we dat gewend zijn, is het eerste nummer voor een deel zakelijk. Na de oudejaarsborrel (die minder druk werd bezocht dan vorig jaar) heeft het bestuur weer hard gewerkt om het verslag over activiteiten, financiële feiten en andere zaken waar de vereniging het afgelopen jaar mee te maken heeft gehad, op te stellen. Daarna werden uitvoerige besprekingen gehouden over de plannen voor het komende jaar. Plannen die wel mooi gemaakt kunnen worden, maar waar zonder belangstelling en inzet van de leden niets mee te doen valt. U kent natuurlijk de leus van de drie musketiers: "Eén (hier het bestuur) voor allen (de leden), allen voor één!"

Wij verwachten, dat het allemaal best voor elkaar zal komen.

Inmiddels hoopt de redactie ook het komende jaar weer op volle toeren te kunnen draaien en (alweer:) met jullie hulp zal dat best lukken.

Met jullie hulp..... Vandaar deze **OPROEP AAN DE LEDEN**:

Tijdens iedere jaarvergadering werd door het bestuur de activiteitenkalender voor het komende verenigingsjaar uitgedeeld. Deze keer is dat niet gebeurd. De bestuursleden hebben wel ideeën, en de kalender is wel in grote lijnen klaar, maar omdat af en toe de opkomst van de leden wat minder is dan verwacht werd, ontstond de gedachte, dat het programma misschien wat te eentonig wordt. Tenslotte moeten een paar personen steeds weer bepalen wat de leden leuk moeten vinden. Daarom een **ZEER DRINGEND VERZOEK**: stuur zo gauw mogelijk een zo groot mogelijk aantal ideeën in! Wat kunnen we komend jaar met z'n allen nu eens gaan ondernemen? Hoe meer plannen we krijgen, des te beter kunnen we bestuderen, beoordelen en sorteren!! We zijn in blijde verwachting!!!

DE REDACTIE

Op 14 maart gaan we met z'n allen naar de brandweer!!!!

Lees de uitnodiging in dit blad.

Wie heeft of weet er een opslagplaats voor onze tent?



In dit nummer o.a.

Voorwoord

Prikbord

Verslag A. L. 2004

Verslag redactie

Wijze lessen

Op hoop van zegen

Ik geef de pen aan

Tent

Oproep

Jeugdactiviteit

Colofon

Redactie adres
Huub van Zuylen
Jozef Israëlstraat 11
Redactie
Huub van Zuylen
Klaas Groot

Volgende nummer

Het eerstvolgende
nummer (7-2) verschijnt
mei 2004

Kopij

Uiterlijke inleverdatum
van kopij
Vr. 30 april 2004

Kort verslag Algemene ledenvergadering 2004

Op 9 februari jl. vond de algemene ledenvergadering plaats, voor het eerst in de aula van de nieuwe brede school.

Er waren 30 leden aanwezig, 10 leden hadden zich bij het bestuur afgemeld. De gebruikelijke agendapunten werden besproken. Jos presenteerde het bestuurlijk jaarverslag 2003.

De **hoofdactiviteiten** die dit jaar hebben plaatsgevonden:

18-05-2003 Wandeltocht
12-06-2003 Fietstocht en straatfeest
17-10-2003 Bingoavond
30-11-2003 Zwarte pieten actie
06-12-2003 Deelname fondsenwerving Brede School

30-12-2003 Oudejaarsborrel

Peter besprak de verschillende **jeugdactiviteiten**:

19-04-2003 Paasactiviteit
11-07-2003 Bowlingactiviteit
06-09-2003 Overdekte speeltuin Hemelrijk
Klaas deed namens de redactie van het nestbericht verslag.

Huub heeft het financiële verslag uitgedeeld en besproken.

De volgende punten willen wij nog onder de aandacht brengen.

Activiteitenkalender voor 2004 wordt vanavond niet uitgereikt. De reden is dat er geconstateerd is dat er een **teruglopend aantal leden per activiteit is**. Er wordt gevraagd om nieuwe ideeën.

Nieuwe voorstellen blijven welkom. Een voorlopige activiteitenkalender wordt toegevoegd aan het eerstvolgende nestbericht. Enkele activiteiten en organisatoren zullen nog ingevuld moeten worden.

Een aantal buurtgenoten krijgt de lening van de tent dit jaar terugbetaald. De gelukkigen voor dit jaar zijn:

Theo van de Biggelaar en Agnes de Jong
Danielle en Piet van Berlo.
Marianne en Arie Lemstra
Nico en Gees de Kater
Frans en Mia van de Vight
Koos en Annie Visser
Math en Aline van Mill
Piet en Maria Hesen

De buurtvereniging is actief betrokken bij de fondsenwerving voor de buurtspeelplaats bij de Brede school. Inmiddels zijn er een 10-tal fondsen door synthese/het schildersnest aangeschreven.

Het idee wordt geopperd om onze **buurtvereniging uit te breiden** met de **Paulus Potterstraat** en de **Jan Steenstraat**. Via stemming onder de aanwezige leden wordt het voorstel aangenomen om te onderzoeken of er voldoende animo is onder de bewoners van bovengenoemde straten.

Afhankelijk van het animo zal er, na beraad met de leden, een beslissing genomen worden.

Tenslotte wordt Miep Koenen door het bestuur in het zonnetje gezet

Het bestuur bedankt de leden voor hun aanwezigheid en verheugt zich op een spontaan en gezellig buurtjaar 2004.

Ruud.

Jaarverslag Nestbericht

Zoals we in het vorige jaarverslag hadden voorspeld, kan dit overzicht heel kort zijn: "Zie verslag vorig jaar".

Het leek ons toch beter om dit voor sommigen onduidelijke bericht even toe te lichten. Verleden jaar schreven we, dat "Het Nestbericht" 2002 een succes was. Er waren tenminste geen op- of aanmerkingen van de leden. We waren dik tevreden over het aantal vaste en losse medewerkers. Iedereen had haar of zijn plicht gedaan.

We eindigden het verslag als volgt: "We willen het komende jaar op dezelfde manier doorgaan. Als we er nog een paar schrijvers bij krijgen en als de andere medewerkers blijven meewerken, heeft de redactie het jaarverslag van volgend jaar alweer klaar: "Zie verslag vorig jaar!"

Inderdaad: de bestuursmededelingen kwamen op tijd, de verslagen van onze activiteiten werden weer prima verzorgd en de niet-zakelijke artikeltjes bleven het blad versieren. De pen wordt nog steeds trouw doorgegeven, kortom: "Zie vorig jaar!" We danken alle medewerkers.

Hoewel we geen namen wilden noemen, maken we één uitzondering: regelmatig ontvingen we leuke, afwisselend stukjes van Jopie Claassen. Bedankt en houd alsjeblieft vol!

Rest ons dit verslag af te sluiten en te beloven dat we er weer een jaar keihard tegenaan gaan!

De Redactie

WIJZE LESSEN

Managementles 1

Angela en Jaap zijn in de badkamer. Terwijl hij onder de douche staat en zij zich aan het afdrogen is, gaat de deurbel. Angela slaat een handdoek om, rent de trap af en doet de deur open. Het is Fred, de buurman. Voordat ze een woord kan uitbrengen, zegt Fred. "Ik geef je 500 euro als je de handdoek laat vallen". De vraag brengt haar in verwarring, maar even later denkt ze: Wat een buitenkansje. En Angela laat de handdoek op de grond vallen. Fred staart even naar haar en geeft haar een biljet van 500 euro. Angela drapeert de handdoek weer om zich heen en gaat terug naar de badkamer. "Wie was dat? vraagt Jaap." Fred, de buurman," antwoordt Angela. "Aha," zegt Jaap, "zei hij nog iets over de 500 euro die hij me schuldig is?"

(Moraal: als je kritische informatie op tijd met je stakeholders deelt, kun je pijnlijke situaties tegenover anderen voorkomen.)

Managementles 2

Een secretaresse, een verkoper en hun manager vinden tijdens de lunchwandeling een oude olielamp. De manager wrijft de lamp op en er verschijnt een geest die zegt. "Jullie mogen alledrie een wens doen. "De secretaresse gilt meteen. "Ik wil naar de Malediven, heerlijk in de zon op het strand liggen." Floep, weg is ze. De verkoper roept. "En ik wil naar New York, met een portefeuille vol geld om te winkelen." En hup, ook hij is ervandoor. "Jij bent aan de beurt," zegt de geest tegen de manager. Die zegt: "Ik wil die twee terug op kantoor na de lunch!"

(Tip: geef altijd voorrang aan je baas.)

Managementles 3

Een kraai zit op een tak boven in een boom en koestert zich in de zon. Een konijn op de grond kijkt naar hem en zegt: "Hé kraai, wat zit je lekker te niksen. Denk je dat ik ook zo kan luieren?" De kraai antwoordt: "Natuurlijk kun je dat, ga je gang." En het konijn strekt zich uit in het zand en dut in. Even later komt er een vos langs, ziet het konijn en vreet het op.

(Les: Om ongestraft niets te kunnen doen, moet je heel hoog in de boom zitten.)

Managementles 4

Een priester rijdt in zijn auto langs een nonnetje dat op de stoep loopt. Hij geeft haar een lift. Terwijl zij instapt, valt haar habijt open en laat zij een prachtig lang been zien. De priester kan zich niet beheersen en legt zijn hand op haar dij. De non kijkt hem aan en zegt vriendelijk: "Denk aan psalm 129, vader." De priester trekt verschrikt zijn hand weg en verontschuldigt zich. Maar na een tijdje wordt de verleiding toch te groot en hij legt weer zijn hand op haar dij. "Denk aan psalm 129," zegt het nonnetje opnieuw. "Sorry, zuster, het vlees is zwak", zegt de priester. Bij het klooster aangekomen, stapt de non uit en glimlacht veelbetekenend naar de priester. Die rent naar zijn cel en slaat de bijbel open op psalm 129. En leest: "Gaat voort en zoek, omhoog en verder omhoog, want daar is de glorie."

(Les: Houd altijd goed je kennis op peil, anders mis je fantastische kansen.)

Groeten, Jos

Op hoop van zegen

Herman Heyermans leefde van 1864 tot 1924. Hij was een overtuigde socialist en begaan met het lot van de arbeiders, die in zijn tijd tot het uiterste werden uitgebuit. In die tijd was het een groot schandaal als je een socialist, een "rooie", in je familie had.

Heyermans had een vreemde carrière: hij volgde de H.B.S., werkte daarna bij een bank, begon een groothandel in lompen en ging vervolgens naar Amsterdam, waar hij in de journalistiek terecht kwam en toneelrecensies ging schrijven. Al gauw schreef hij ook romans, verhalen en toneelstukken. Heel bekend werden de romans Droomkoninkje en Vuurvlindertje. Ze zijn ook nu nog prachtig om te lezen.

Een echte rel veroorzaakte het schandalige boek Kamertjeszonde, dat ging over het ongetrouwd samenwonen van twee mensen. Dat was in die tijd, maar in deze tijd in sommige kringen ook nog, een ongehoorde schande. Hij schreef ook korte verhaaltjes over het alledaagse bestaan onder de naam Samuel Falkland. Hij noemde ze Falklandjes en ze waren vooral bij het volk erg bekend en

geliefd. Hij was de voorloper van de korte-stukkies-schrijver Kronkel.

Zijn eerste toneelstuk, Dora Kreemer, mislukte volkomen. Om te bewijzen, dat hij het echt wel kon, schreef hij onder het pseudoniem Ivan Jelakovitch het stuk Ahasvarus, dat ging over de Jodenvervolging in Rusland. De recensenten traptten er in en prezen het stuk de hemel in! Er volgden nog heel veel toneelstukken, maar ik vertel alleen maar iets over zijn beroemdste stuk: Op Hoop van Zegen, dat op kerstavond van het jaar 1900 in première ging. De ondertitel is Een Spel van de Zee. Het speelt zich af in armoedige visserskringen en het gaat over de rijke reder Bos, die welbewust het rotte schip de Op Hoop van Zegen naar zee stuurt. Vergaat het schip, dan keert de verzekering hem het schadebedrag uit. Over de bemanning maakt hij zich geen zorg. Het stuk trok altijd volle zalen. Namen als Aaf en Herman Bouber, Jan Nooy, Beppie Nooy senior en junior, Het Volkstoneel, de oude verfilming met de grote actrice Esther de Boer van Rijk, de latere met o.a. Danny de Munck en Albert Mol zijn vast verbonden aan "Op Hoop van Zegen".

Even kort de inhoud:

Kniertje, een oude vissersvrouw, heeft haar man en twee zoons op zee verloren. Barend, de jongste zoon, heeft twee oude vissers horen spreken over het wrak, de Op Hoop van Zegen, en durft niet naar zee. Een schande voor het dorp! Jo, die getrouwd is met de oudste zoon, Geert, is in verwachting. Geert heeft wegens socialistische opruiming in de gevangenis gezeten en heeft bij de Marine een meerdere geslagen. Alweer: schande voor het dorp! Clementine Bos, de dochter van de reder heeft met de arme mensen te doen. Reder Bos komt binnen en zoekt bemanningsleden voor zijn schip. Als Clementine wil vertellen, dat hij zelf heeft gezegd, dat het schip niet zeewaardig is, wordt ze door haar vader de deur uitgezet. Als op Kniertjes verjaardag Bos woedend binnenkomt, omdat Barend weigert aan boord te gaan, gooit Geert hem de deur uit, waardoor Kniertje haar baantje als werkster bij Bos verliest. Door de politie wordt Barend aan boord gebracht. Clementine komt Kniertje een pannetje soep brengen en op dat moment komt het bericht, dat het schip is vergaan. Kniertje krijgt van Bos een schotel koteletten en mag weer komen werken. De beroemdste zin uit het stuk staat in een monoloog van Kniertje: De vis wordt duur betaald!

Klaas

IK GEEF DE PEN AAN

We hebben het bericht ontvangen om eens de pen ter hand te nemen. Dat is dan nu zo ver.

Wij, Jaap en Greet Poels,
jaar in Nieuw Beren.

Oud Bergen, waar we 36
Oude Kerkstraat met heel
plezier hebben gewoond.

Nu, dat is hier ook heel zeker het
geval: aardige mensen, goede burenen!

We hebben met onze Gouden Bruiloft
versteld gestaan hoe hard er werd gewerkt
om ons een onvergetelijke dag te bezorgen. Al die
mooie versierselen toonden ons wat een goede buurt
is, voor ons allemaal!

Dank aan allen, dat we zo fijn in de Buurt zijn
opgenomen!



wonen nu 2 ½
Voorheen in
jaar in de
veel

Dan geven wij nu de pen aan de familie van der
Maazen.

Tent

**Wie weet er een opslagmogelijkheid voor onze
tent?**

Na het huis, de tuin en de berging een opknopbeurt
gegeven te hebben is het nu tijd om de garage een
beurt te geven en er een betere bestemming aan te
geven dan opslag van "goederen".

Om dit te kunnen verwezenlijken zal de tent van de
buurt een andere bestemming moeten krijgen.
Hierbij een oproep om eens om je heen te kijken of
je niet een mogelijkheid of plaats weet waar onze
tent een nieuw onderkomen vindt.

U kunt zich melden met ideeën bij een van de
bestuursleden of direct bij mij

Huub van Zuylen

Oproep

Zoals in het vorige nestbericht 6-5 al vermeld, komt hier de uitnodiging van Martien Oomen voor een uitstapje naar de brandweer.

Zondag 14 maart aanstaande om 10.30 uur zal na een korte inleiding van Martien een demonstratie gegeven worden door enkele leden van de brandweer, waaronder ook enkele leden van onze buurtvereniging. (Agnes de Jonge, Theo v d Biggelaar, en John Bleek).

Wat de demonstratie inhoudt, komt u allen te weten als u komt kijken.

Verder zullen er nog enkele activiteiten zijn voor de jeugd, echter ook voor de volwassenen zal er genoeg te doen en te zien zijn.

We gaan ervan uit dat Martien u graag met al zijn kennis en ervaring uw vragen zal beantwoorden.

Voor koffie, chocolade en een glaasje fris wordt gezorgd.

Het bestuur vraagt iedereen om tijdig op de brandweerkazerne aanwezig te zijn (10.15 uur), zodat iedereen de instructies meekrijgt, en onze spuitgasten tijdig aan kunnen vangen met de demonstratie. Bedenk wel het zijn vrijwilligers die in hun eigen tijd ons deze prachtige mogelijkheid bieden.

Het geheel zal duren tot ongeveer 12.30 uur.

Brandweer alvast bedankt namens het bestuur en leden van het Schildersnest!

Komt in groten getale.

Het bestuur.

Paaseieren zoeken

Hallo kinderen van het Schildersnest.

Het is weer zover. Ik heb weer dringend hulp nodig! Jullie hebben mij verleden jaar zo fantastisch geholpen met het zoeken en vinden van de paaseieren. Ik hoop dat jullie zaterdag, 10 april a.s., ook weer van de partij zijn.

Kom allemaal om 13.30 uur naar het huis van de Fam. Vousten, Jozef Israëlstr. 4.

Ik heb het zo druk met het rondbrengen van de paaseieren, dat ik een beetje te haastig was en er een heleboel heb verloren. Laten we samen gaan zoeken!

Tot 10 april en groetjes van "DE PAASHAAS"

Deze oproep geldt voor alle kinderen t/m 7 jaar. Natuurlijk mogen oudere kinderen en ouders helpen bij de organisatie, alle hulp is welkom.

WOORDZOEKER



AHORN

BEGEERTE

BOEKENGELD

GERATEL

GOEDZAK

GROEPEN

RONDJE

SAUSWERK

SJAAL