

HET NESTBERICHT

Informatieblad voor leden van buurtvereniging 'Het Schildersnest' Bergen. 6e jaargang nr. 3, aug. 2003

Voorwoord

Er is weer een nieuwe activiteit op komst, dus wordt het weer tijd voor een Nestbericht. Gelukkig is de temperatuur weer wat menselijker, want toen het zo'n 30 graden was, was alleen al het woord "activiteit" een onfatsoenlijk woord. Als je het hoorde of las, stortte je al in elkaar. Binnenkort is de jeugd weer actief, onder leiding van Monique en Peter, maar daarover lees je straks meer. Of er nog iets is gebeurd? Ondanks de bouwvakvakantie werd er toch steeds door een aantal mensen doorgewerkt in de school. Er moet nog heel wat gebeuren.

We hebben er ook een nieuwe vliegfirmas bij, die vindt, dat er 24 uur per dag gevlogen moet kunnen worden. Daar tegenover staan opmerkingen als: "Er is geen snelverkeer naar het vliegveld mogelijk en een treinverbinding om de verwachte honderden passagiers aan te voeren ontbreekt ook. Bovendien moet de uitspraak van de rechter over de protesten en andere ingewikkelde zaken nog komen." We wachten maar af!"

Nog één ding: hitte of niet, de Vierdaagse ging door. Tijdens die Vierdaagse werd "Het Schildersnest" vertegenwoordigd door een aantal lopers, die de eindstreep lachend hebben bereikt. Kijk maar even hieronder!

Wie nog met vakantie gaat: heel veel plezier! Wie al geweest is: **terkte!**



DE REDACTIE

Wij feliciteren :

Hans Jacobs

Koos Visser

Met het uitlopen van de vierdaagse van Nijmegen.

Een extra pluim voor het volharden bij deze hitte.



In dit nummer o.a.

Voorwoord

Prikbord

Verslag fietstocht

Bedankje

De tuin

Verslag jeugdactiviteit

Ik geef de pen aan

Naar de speeltuin

Opgave Jeugdactiviteit

Colofon

Redactie adres
Huub van Zuylen
Jozef Israëlstraat 11

Redactie
Huub van Zuylen
Klaas Groot

Volgende nummer

Het eerstvolgende
nummer (6-4) verschijnt
okt 2003

Kopij

Uiterlijke inleverdatum
van kopij
Vr. 3 okt. 2003

Verlag fiestocht

Vanwege de vakantie is er geen verslag van de fietstocht voorhanden.

We hopen in het volgende Nestbericht alsnog een volledig verslag te kunnen publiceren.

Bedankt

A few words.

Well what can i say!

Whilst I have been living here in Bergen with Huub and Angelique, everyone has been very welcoming, and I thank you very much for that.

The bike ride that was organised by Roger was well done and it was a really fantastic day. I hope everyone had as much fun as I did, not just because the team I was with, won!!

When it was time to relax after the long ride, it was a great thrill to be involved with such a wonderful group of people, just to be able to have a drink and a laugh with you all, I will never forget it.

You all made my visit to the Netherlands an enjoyable one and it makes me want to come back very soon.

Thank you

Neville McKinlay

De tuin

Het woord –tuin- hoor en lees je de laatste tijd ontzettend vaak.

Door de aanhoudende droogte zit bijna iedereen met problemen. Het lijkt af en toe wel herfst, zoveel verdroogde bladeren vallen er.

Intussen wordt er steeds meer reclame voor planten en tuinartikelen gemaakt. Kranten en tijdschriften hebben vaak advertenties op het tuingebied. De tuincentra worden druk bezocht.

Ik heb nu al een aantal keren het woord –tuin- gebruikt, maar dat heeft een reden: -tuin- is een interessant woord. Het betekent eigenlijk – omheining-. Die betekenis heeft het nog steeds in het Duits: –Zaun- (tsaun) is omheining, hek. In het Engels bedoelen ze met –town- (tauwn) de huizen binnen de omheining. In het Nederlands zijn het de bloemen en planten binnen de omheining.

Toch kennen wij de betekenis die het Duits heeft, ook: stel je moet van A naar B. Je vraagt aan iemand

de weg en die zegt: “Loop deze weg maar aldoor recht uit, dan kom je er vanzelf.” Je gaat lopen, je loopt flink door, want je hebt haast, maar halverwege stuit je op een hek dat om een heel groot gebied staat. Daar moet je omheen, voordat je weer recht uit kan lopen. Degene die je de weg heeft gewezen wist dat dat hek er stond, dus die heeft je bedrogen, Hij heeft je om de tuin geleid! Om te besluiten een uitdrukking die niet veel mensen zullen kennen: -een tuintje op je buik hebben- betekent –begraven zijn- !

Klaas

Verlagen bowlen

We zijn met 12 kinderen wezen bowlen.

En er waren discolampen, en we kregen een ijsje.

Ik had een horloge gewonnen.

De tweede prijs was een frisbee.

Het was heel leuk, volgend jaar ga ik weer mee!

Groetjes Renee Bleeck.

Op vrijdag 11 juni gingen we bowlen.

We deden eerst een uur bowlen en dat was erg leuk, we waren met een kleine en een grote groep.

Na het bowlen kregen we friet en nog een ijsje. Na de friet toen ging iedereen naar buiten en later kregen we de uitslag en ik was eerste van de grote groep en toen kreeg ik een horloge net als Renee Bleeck en toen gingen we naar huis

Van Bart Ruhl

IK GEEF DE PEN AAN

Allereerst wil ik de familie Ruhl “hartelijk” bedanken voor het doorgeven van de pen!
Hier nu een stukje over de familie Rutten:

Omdat we allebei opgegroeid zijn in Bergen wilden we er ook graag blijven wonen en zijn we in februari 1996 op de Jozef Israelstraat 1 gestrand (voormalig huis van Fam. Den Boer), waar we het prima naar onze zin hebben. Zo'n 1,5 jaar later zijn we getrouwd in de kapel in (Aijen)

Danny is nu alweer zo'n 4 jaar werkzaam bij Georgia Pacific (voorheen Celtona) en werkt in ploegendienst. Hiernaast doet hij nog een opleiding voor het bedrijf. Als er nog wat tijd overblijft gaat hij graag vissen of voetballen kijken.

Ikzelf heb een afgeronde opleiding als kapster. Na enige jaren als kapster werkzaam te zijn geweest, ben ik na de geboorte van onze zoon Youri, in oktober 1999, als fulltime moeder aan de slag gegaan.

Na een paar medische tegenslagen werden we in februari 2003 verblijdt met de geboorte van onze jongste telg Lara. Je hoeft je dus ook niet af te

vragen wat onze grootste hobby is? Inderdaad onze twee kinderen.

We hopen met ons gezin nog heel veel plezier te beleven in het schildersnest, wat zeker wel zal lukken.

Tenslotte geven we de pen natuurlijk weer door. De pen gaat weer een andere straat in, en wel naar Theo van den Biggelaar en Agnes de Jonge. Theo en Agnes, veel plezier met het schrijven van een stukje voor het volgende Nestbericht.

Groetjes,

Danny, Bianca, Youri, en Lara.

Jeugdactiviteit 6 september 2003



Hallo allemaal,

Ons jaarlijkse uitstapje naar de speeltuin staat weer voor de deur en net als verleden jaar hopen wij dat iedereen weer meegaat.

We willen tegen 10.00 uur vertrekken bij Peter en proberen rond 17.00 uur weer thuis te zijn. Voor het eten en drinken wordt gezorgd en wij vragen jullie geen geld of snoep mee te nemen, dit is voor de andere kinderen niet leuk.

Verder verklappen we niets en wij verheugen ons op een gezellige dag. Groetjes van Peter en Monique.

Oproep voor de ouders!

Wij hebben enkele ouders nodig, die meerijden naar de speeltuin, zodat er voor ieder vervoer en voldoende begeleiding is. Graag even op het opgavenformulier aangeven, of je mee kunt rijden.