

# HET NESTBERICHT

Informatieblad voor leden van buurtvereniging "Het Schildersnest" Bergen, 6e jaargang nr. 1, maart 2003

## Voorwoord

Jullie merken, dat we een beetje in de knoei zitten met de datum van verschijnen van ons Nestbericht. Als we direct na de jaarvergadering waren uitgekomen, zou het tweede nummer te snel moeten verschijnen. Als we wachten tot vlak voor de **paasactiviteit**, zou de periode te lang worden. Vandaar dat we nu pas met ons eerste nummer komen.

Het is dus de eerste keer dat we contact met elkaar hebben. Daarom: **NOG EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!**

in het voorwoord van verleden jaar las ik, dat de school was afgebroken en dat ze bezig waren de puinhopen op te ruimen. Er stond toen nog iets van het oude gebouw **overeind**. Als we nu kijken, staat er al enorm gebouw-in-

**aanbouw**. Vooral de laatste weken vliegt de school de grond uit! We hebben al een indruk van hoe het er gaat inmiddels hebben voor- en

**Laarbruch** een excursie kunnen vliegveld in aanleg. In het vorige schreven we al, dat er een paar hadden kunnen kijken, nu was het officieel. Zo ook de toekomstige

Binnenkort gaat er heel wat afgevlogen worden! Nu vinden onze burens het ook langzamerhand tijd worden voor het bekijken van de Nederlandse bezwaarschriften door een rechter.

Als jullie op de oudejaarsbijeenkomst zijn geweest, dan heb je ook gemerkt, dat het **wéér** drukker was dan het jaar daarvoor! Het was een geslaagde avond! Nu, net in de tijd waarin "Het Nestbericht" zou moeten verschijnen vindt de jaarvergadering plaats. We hoopten, dat die even druk bezocht zou worden als de oudejaarsborrel, maar dat viel wel een beetje tegen.

**Tot** onze spijt moeten we afscheid nemen van onze vaste medewerker, Melanie v.d. **IJssel**. Zij heeft de vereniging verlaten. We danken haar voor haar trouwe medewerking **aan** ons blad

Bergen heeft de camavalsdagen alweer achter de rug. Eén vraag: Wanneer komen **de Erdmenekens** eindelijk eens in de regering? De redactie wenst iedereen nogmaals veel geluk en voorspoed, veel tevredenheid en veel gezelligheid in het komende verenigingsjaar!!

DE REDACTIE

**Helaas moeten we afscheid nemen van ons buurtlid Theo Muller. Wij wensen de familie sterkte in deze moeilijke dagen.**

**Wij feliciteren de fam Riitten met de geboorte van dochter Lara**



uitzien: kolossaal! tegenstanders van maken naar het voorwoord mensen uitstapje vliegplannen.



### In dit nummer o.a.

Voorwoord

Prikbord

Verslag A. L. 2002

Verslag redactie

AUB niet lezen

De Spookschrijver

Ik geef de pen aan

een kninnoo

Gefeliciteerd

Taalprobleem

Jeugdactiviteit

Colofon

Redactie adres  
Huub van Zuylen  
Jozef Israëlstraat 11  
Redactie  
Huub van Zuylen  
Klaas Groot

### Volgende nummer

Het eerstvolgende nummer (6-2) verschijnt **mei 2003**

**Kopij**

Uiterlijke inleverdatum van kopij **Vr. 10 mei 2002**

## Kort verslag Algemene ledenvergadering 2003

Op 10 februari jl. vond de ALV plaats, wederom in het oude MAVO gebouw.

Er waren 29 leden aanwezig, 11 leden hadden zich bij het bestuur afgemeld. De bekende punten werden besproken. Zo presenteerde Jos het bestuurlijk jaarverslag 2002, Monique besprak de verschillende jeugdactiviteiten, Klaas had het woord namens de redactie van het Nestbericht en door Huub werd het financieel verslag uitgereikt en besproken. De vergadering verliep in een zeer vlot tempo. De volgende punten willen wij nog even onder de aandacht brengen:

De redactie van het Nestbericht doet een oproep voor een nieuwe vaste medewerker, daar Melanie de vereniging heeft verlaten. Wij hopen dat iemand zich **aan** zal melden om in iedere uitgave een stukje te **schrijven**.

Verder kan er in de toekomst bij jeugdactiviteiten een kleine eigen bijdrage worden gevraagd. Op deze manier willen wij de kwaliteit van de uitstapjes blijven garanderen.

Belangrijk is ook het besluit een „**gastlidmaatschap**“ aan te bieden. Dit is bedoeld voor partners van buurtleden die niet in de buurt woonachtig zijn, of uitwonende **kinderen**. Zij kunnen door betaling van € 9,00 het gehele jaar deelnemen aan activiteiten, of per activiteit een betaling doen voor deelname. De betaling per activiteit is nog niet definitief vastgesteld door het bestuur. Dit zal echter in het Huishoudelijk Reglement worden vermeld en **aan** de leden bekend worden gemaakt.

Zoals iedereen heeft kunnen zien, is onze tent in 2002 geheel in een nieuwjasje gestoken, waartoe alle buurtleden door schenkingen en / of leningen hebben bijgedragen. Tijdens de ALV werd bekend gemaakt welke **buurtleden** hun lening terugbetaald **krijgen**, zoals afgesproken zal de complete lening in 5 jaar worden terugbetaald.

Dit zijn de gelukkigen in 2003:

John en Monique Bleeck, Klaas en Nellie Groot, Patrick van den IJssel en Melanie Duif, Hans en Tineke Jacobs, Hay en Mariette Keltjens, Theo en Mia Muller, Danny en Bianca Rütten en tot slot Harry van Well.

Bij het uitreiken van de evenementenkalender 2003, welke alle buurtleden reeds ontvingen bij de notulen van verleden jaar, werd wederom een oproep gedaan voor andere organisatoren. Denk er a.u.b.

aan dat de activiteiten niet vanzelfsprekend door dezelfde personen worden georganiseerd. De hulp en inzet van alle buurtleden is nodig voor onze vereniging. Tot slot werd Tiny van Gaal door het bestuur in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn inzet bij hand- en spandiensten. Het bestuur bedankt de leden voor hun komst en verheugt zich op gezellig **buurtjaar 2003**

## Jaarverslag Nestbericht

Het lijkt kort geleden, maar we zijn alweer toe aan het jaarverslag van "Het Nestbericht"!

Ook over het afgelopen jaar zijn we erg tevreden.

Het wordt voor de redactie eigenlijk steeds makkelijker om het jaarverslag te schrijven: bij het doorlezen van de nummers van het afgelopen jaar, is, net als vorig jaar, gebleken, dat alle medewerkers, vaste en eenmalige, trouw hun artikelen hebben ingeleverd. Het bestuur kwam met zakelijke berichten. De activiteitencommissies vertelden wat er kwam en hoe het geweest was.

Lezers gaven hun mening over het verloop van de activiteiten. De pen werd goed verzorgd door de betrokkenen. Met wat losse, minder zakelijke artikelen probeerden Jos, Klaas en Melanie het blad een beetje te versieren. We hebben, net als de vorige jaren, geen kritiek ontvangen. Daaruit maken we op, dat iedereen tevreden is. Tot onze spijt heeft Melanie de vereniging verlaten, zodat we haar stukjes, die de redactie erg op prijs stelde, zullen moeten missen. We bedanken haar voor haar trouwe medewerking. Een vraag: wie wil haar vervangen en regelmatig een stukje **schrijven**?

We willen het komende jaar op dezelfde **manier** doorgaan. **Als** we er nog een paar schrijvers bij **krijgen** en als de andere medewerkers blijven meewerken, heeft de redactie het jaarverslag van volgend jaar alweer klaar: "Zie verslag vorig jaar!"

De Redactie

## A.U.B. NIET LEZEN

Wilt u dit a.u.b. niet lezen!

Waarom leest u dit nou?

Hebt u het bovenstaande niet gelezen?

Waarom doet u het dan toch?

U heeft er niets **aan**.

Ga de volgende bladzijde **maar** vast lezen.

U verknoeit uw tijd.

Begrijpt u het dan niet of wilt U het niet begrijpen?

Stop!!!!!!!!!!

Dit is het moment om te laten zien dat U karakter hebt.

Nu bent u over de helft heen.

Leest U nog steeds verder?

U denkt nu natuurlijk: 'Nog een regel en dan stop ik.'

Of niet soms? **Natuurlijk** heb ik gelijk.

Wat hebt je eraan? Helemaal niets!

Het lijkt waarachtig wel of u betoverd bent.

Pas op! Er zijn nog een paar regels over.

Wees nu sterk en stop!!!! Wilt U doorgaan?

(Dan bent U echt nieuwsgierig.

U kunt nu nog stoppen.

Hoe verder U leest, des te minder U eraan hebt.

Nou, u stopt niet met lezen. Dan stop ik maar.

Dit is de laatste regel.

U bent de nieuwsgierigste van iedereen,

En nu stop ik.....STOP!!!!!!!!!!!!!!

Jos

## DE SPOOKSCHRIJVER

Hebben jullie wel eens gehoord van Jacques van Tol? Nee? Ik weet zeker, dat je een behoorlijk aantal teksten van hem kent. Hij was de man, die van de jaren 30 tot in de jaren zestig bijna alle grote revuesterren en cabaretiers van teksten voorzag. Menige bruiloft is opgevuldt met zijn korte sketches, Hij kreeg een opdracht, schreef een sketch, een liedje, vaak een hele revue, kreeg er wat geld voor, en deed afstand van alle auteursrechten. Soms stond zijn naam onder het werk, soms een pseudoniem, vaak zette de betreffende artiest zijn eigen naam er onder. Honderden teksten waarvan u het nooit gedacht zou hebben, zijn van zijn hand. Bijvoorbeeld: is "Naar de Bollen" van Louis Davids? Vergeet het maar! J.v Tol! Henk van Gelder schreef een boeiend boek over deze vreemde auteur. "De Spookschrijver. Jacques van Tol, tekstschrijver."

ik zal eens een paar namen en titels noemen in willekeurige volgorde. Je kent er vast wel een paar: Fien de la Mar: Ik wil gelukkig zijn, Louis Davids: Naar de Bollen, De Olieman heeft een Fordje opgedaan, Lou Bandy: Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan, Willy Derby (de broer van Lou Bandy): Het Grebbenlied (Over de smjd bij de Grebbenberg in mei 1940), Willy Walden: Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan, Corrie Brokken: Mijn ideaal, Eddy Christianie: Hoe je heette, ben ik vergeten, Connie Stuart: Ik verveel me zo.

Zijn sketches werden gespeeld door Walden en Muyselaar, De Mounties (Piet Bambergen en René van Voren), Johnny en Rijk en André van Duyn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij fanatiek mee aan het pro-Duitse, sterk antisemitisch Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter, dat vol zat met Nazi-propaganda. Na de oorlog werd hij in een kamp opgesloten en vanzelfsprekend wilde geen artiest meer iets van hem weten! Niemand wilde met hem ooit meer samenwerken. Niemand kende hem zelfs. Ja, pas op!!

Veel grote sterren gingen naar het kamp om teksten te bestellen. Henriëtte Davids, Heintje Davids, die als enige van haar familie de oorlog overleefd had, was de eerste die voor haar terugkeer in de revue een tekst bij hem bestelde! Van Tol schreef alle Snip en Snaprevues vóór, tijdens en na de oorlog. Heel veel schreef hij voor Wim Sonneveld. Sonneveld schreef Van Tol een brief, waarin hij hem verzocht een liedje te schrijven, zoals Louis Davids het gezongen zou hebben. Hij kreeg Ome Tijs, Van Tol f 400.-! Er zijn aan dat liedje duizenden verdiend!! Sonneveld zei op het toneel: "Ik heb een liedje geschreven in de trant van Louis Davids." Op de lp zegt hij het iets anders. Toen Carmiggelt, die ook veel voor Sonneveld schreef, denk maar aan "Kroketten", "De man achter het loket", toen Carmiggelt het verhaal van Ome Tijs hoorde van Ischa Meyer, was hij woedend. Hij wilde niet meer in één programma met een tekst van Van Tol.

Hans van Tol; pseudoniem Tol Hansen, u weet wel: "Big City" stierf nog niet zo lang geleden. Hij was een zoon van een man, die fout was in de oorlog, omdat hij eigenlijk alleen maar bezeten was van het tekstschrijven. Hoe, waar, voor wie en voor hoeveel was voor hem onbelangrijk. Fout? Natuurlijk, maar er waren er velen!!

KLAAS

## IK GEEF DE PEN AAN

Wij bedanken de vorige schrijvers voor de pen. Ik ben Anja Wolters, geboren als jongste van de drieling Koenen.

Wij zijn in januari 1967 geboren, wat voor onze ouders (Martin en Miep Koenen) nog een verrassing werd, wat er werd een tweeling verwacht!

Ik ben in 1988 met Hans Wolters getrouwd en we woonden toen in de Van Baerlestraat.

In 1990 werd onze eerste zoon Gijs geboren en in 1991 onze tweede zoon Sjors.

In 1992 zijn we verhuisd naar een eigen woning in de Vincent van Goghstraat en daar is onze dochter Loes geboren.

We hebben daar 10 jaar en toen wilden we graag wat gaan wonen.

Sinds mei vorig jaar wonen we veel plezier in de Jozef Israëlstraat.

Mijn grootste hobby is muziek maken.

Ik speel bugel bij de fanfare en bij het blaasorkest de Berger Muzikanten. Dat heb ik verschillende jaren mogen doen, samen met mijn vader. We konden er samen van genieten en, natuurlijk, over praten.

Verder ben ik bij de jeugdbegeleiding van de Belhamels. Bij het naderen van de carnavalsdagen hebben we het daar natuurlijk razend druk mee.

Ik werk ook nog enkele uurtjes als alfahulp van de thuiszorg.

Mijn man Hans is in 1960 in Siebengewald geboren. Hij is van beroep monteur buitendienst bij "Extra Hands" in Well.

Hij houdt zich al jaren bezig met het monteren van overheaddeuren door het hele land. Zijn hobby is een beetje voetballen bij de veteranen van De Montagnards.

We gaan graag samen met onze kinderen op pad met de caravan en we vinden het fijn om af en toe een weekendje weg te gaan. Dit was zo'n beetje ons verhaal en we geven de pen door aan onze overburen, de familie Ruhl!

Groetjes,  
Hans en Anja Wolters  
Gijs, Sjors en Loes  
Jozef Israëlstraat 1



## SPREUKEN MET EEN KNIPOOG

- De kleermaker vermaakte het kostuum, terwijl opa zijn kleinkinderen vermaakte.
- "Het loopt gesmeerd", zei hij en hij liet de olielamp vallen.
- De portier viel met de deur in huis.
- Ik houd het meest van platte landsvrouwen.
- Het is net zo kort en lang als het breed is.
- Je kunt wel spoken op laag water blijven zoeken.
- Het is meer schering dan inslag.
- Het kan er bij mij met de pet niet in.

Jos

## GEFELICITEERD

Op 18 februari is onze buurt uitgebreid met een nieuwe inwoner en wel een meisje met de mooie naam Lara.

Lara is geboren op Jozef Israëlstraat 1 en is de dochter van Bianca en Danny Rütten en het zusje van Youri

Wij wensen allen veel geluk en gezondheid.

*Op mijn teentjes kijk ik  
over 't randje van de wieg  
Dag klein zusje, ik vind je lief.  
Youri*



*Doblij zijn wij met de geboorte  
van onze dochter en zusje*

**Lara**

*Lara is geboren op 18 februari 2003*

*Dochter en zusje van*

*Danny, Bianca en Youri Rütten-Eulderink*

*Wil je beschuit met muisjes komen eten,  
laat het ons dan even weten.*

*Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur.*

Jozef Israëlstraat 1  
5854 ER Nieuw Bergen  
Tel. 0485-342312

Peetoom: Gerwin  
Peettante: Paulien

## TAALPROBLEMEN

We ontvingen van Jopie Claassen een gedicht, dat zij had gekregen van een Zuid-Afrikaan, die op Nederlandse taal was. Hij heeft het op zijn beurt overgeschreven van de Nederlandse schrijver, dichter, journalist Charivarius. Deze leefde van 1870 tot 1947 en was sinds 1925 journalist bij de Groene Amsterdammer. Hier volgt het gedicht:

### DE MOEILIJKE NEDERLANDSE TAAL

(Voor iedereen die wel eens te maken heeft met buitenlanders die Nederlands proberen te leren.)

Het meervoud van slot is sloten.

Toch is het meervoud van pot niet poten.

Benzo zegt men altijd:

één vat, en twee vaten;

maar zal men ook zeggen:

één kat en twee katen?

Wie gister ging vliegen,

Zegt heden: ik vloog.

Dus zegt u misschien van wiegen:

ik woog.

Nee, pardon, want ik woog is afkomstig van wegen,

Maar is nu ik voog de vervoeging van vegen?

Het woord zoeken vervoegt men: Hij zocht;

Dan hoort bij vloeken misschien: hij vlocht.

Alweer mis, want dit is afkomstig van vlechten,

Maar ik hoort is geen juiste vervoeging van hechten.

Bij roepen hoort riep,

Maar bij snoepen niet sniep.

Bij lopen hoort liep maar bij kopen niet kiep.

Evenmin hoort bij slopen: ik sliep,

Want dat komt van slapen.

Maar zet nu niet neer:

Ik riep bij het rapen,

Want dat komt van roepen

En je ziet het terstond:

Zo draaien wij in kringetjes rond.

Van raden komt ried,

Maar van baden geen bied.

Dat komt weer van bieden.

Ik hoop dat je het ziet.

Ook komt hiervan bood,

maar van wieden niet wood;

je ziet: de verwarring is groot.

Nog talloze voorbeelden kan ik je geven,

Want gaf hoort bij geven,

Maar laf niet bij leven.

Men spreekt van: drinken, wij hebben gedronken,

maar niet van hinken, wij hebben gehonken.

Het is ik weet en ik wist,

Maar schrijf niet bij vergeten: vergist.

Het volgende geval is bijna te bont:

Bij slaan hoort: ik sloeg, niet: ik sling of ik slond,

bij gaan hoort: ik ging, niet ik gong of ik gond.

En noemt men een mannetjes rat soms een rater?

Nee, dat gaat alleen op bij een kat en een kater.

## Paaseieren zoeken

Hallo allemaal, vinden jullie niet dat ik mooi afgebeeld sta in dit Nestbericht, met alle paaseieren nog mooi in mijn mand? Helaas ben ik gestruikeld en zijn alle eieren uit de mand gevallen. Dat moet mij natuurlijk weer overkomen! Ik hoop dat jullie mij ook dit jaar weer helpen zoeken. Kom allemaal op zaterdag 19 april a.s. om 13.30 uur naar het huis van de

Fam. Vousten, Jozef Israelstr. 4.

Tot dan en groetjes van DE PAASHAAS!

Deze oproep geldt voor alle kinderen t/m 7 jaar. Natuurlijk mogen oudere kinderen en ouders helpen bij de organisatie. Alle hulp is welkom

## OPGAVEFORMULIER

Familienaam:.....

Adres:.....

Er doen ..... kinderen mee.

..... knmt helpen met de organisatie

# WOORDZOEKER



ARMSLAG

ASGAT

ASIELRECHT

BASSLEUTEL

BOGAARD

BORNE

BRULAAP

CONSUL

EIGEEL

ELFTAL

FABEL

GETUIGEN

GEWOEKER

HANDPOMP

KERNKOP

KETEN

KOEIENSTAL

KRENTERIG

LEGALITEIT

LEGBALK

LINIEERPEN

LUIERIK

PEDAGOGIEK

RIMPEL

RITME

SCHOOR

SLIPPER

STAAFJE

TREKSEL

UITBETALEN

UITSLORPEN

VENSTER

VISETER



### *Maak je eigen eierhouder*

*Plak de kleurplaat op een ander dikker papier. Kleur hem mooi in. Knip de plaat rondom uit langs de lijnen en knip ook de lijntjes zoals aangegeven in.*

*Schuif de uiteinden in elkaar. Als jouw eierhouder af is, kom dan even een paasei afhalen bij Monique, Jacob Ruysdaelstr. 5*