

# HET NESTBEF

JOS EN SILVIE  
REMMEN  
PIETER DE HOOGHSTRAAT

Informatieblad voor leden van buurtvereniging "Het Schildersnest" Bergen. 4e jaargang nr. 7, december 2001

## Voorwoord

Dit wordt alweer het laatste voorwoord van het chaotische 2001. We gaan geen historisch overzicht geven van alle leuke en, vooral, nare gebeurtenissen in de wereld, maar we zullen ons beperken tot wat er sinds het vorige nummer allemaal gebeurd is in de kleinere wereld van Het Schildersnest en omgeving. We sommen alles door elkaar op, er zit geen volgorde in.

We hebben de kinderen zien spelen o.l.v. Peter en Monique, we hebben gehoord, dat vóór de kerstvakantie alle kinderen van de St Jozefschool verhuisd zullen zijn, de straten bij de Rembrandt Staete worden opgeknapt, kortom het kan weer jet op in onze schilderswereld.



inmiddels hebben we ook een paar interessante avonden gehad. Er was een boeiende avond waarop een uiteenzetting werd gegeven over de aanstaande invoering van de Euro. Er werd niet alleen gesproken over omrekeningen van guldens naar euro's en omgekeerd, maar de werd een duidelijke verhandeling gegeven over de economische, financiële, politieke en historische ontwikkeling van Europa sinds de eerste wereldoorlog naar de noodzaak van de euro. De bewoners van Het Schildersnest waren massaal verhinderd! Dan was er het Bergens Lokaal Dictee, dat, naar wij dachten, een succes was. Opvallend was, dat Het Schildersnest, net als vorig jaar weer uitbundig schitterde door algemene afwezigheid!

Sinterklaas hield zijn intocht in Maastricht en we hebben nog nooit zo'n grootse intocht, met zoveel publiek gezien. Limburg bewees in Maastricht dat het organiseren van zo'n feest het best in handen gegeven kan worden aan de Zuidnederlandse Carnavalspecialisten. Jammer dat het de laatste presentatie was van Aart Staartjes!

Zo schiet het jaar alweer op: na Sint nog bal en bol (kerst- en olie-) en dan tuimelen we het euronijk van 2002 in!

## DE REDACTIE

**DE REDACTIE  
WENST IEDEREEN  
GEZELLIGE FEESTDAGEN  
EN EEN GOED 2002**



## In dit nummer o.a.

Voorwoord

Mooi gedicht

Verslag jeugddag

Bingo avond

Melanie's nieuws

Wildplassen

Ik geef de pen aan

Spreuken en wijsheden

Hoe heet ik

Lezersquiz

Post uit Spanje

Vooraankondiging

Oudejaarsborrel

Colofon

Redactie adres  
Huub van Zuylen  
Jozef Israëlstraat 11  
Redactie  
Huub van Zuylen  
Klaas Groot

Volgende nummer

Het eerstvolgende nummer (5-1) verschijnt in  
febr. 2002

Kopij

Uiterlijke inleverdatum van  
copy  
.10 febr. 2002

## Mooi gedicht

Vandaag wil ik niet veel vertellen. Ik wil eigenlijk alleen maar een gedicht laten lezen, dat me voor deze tijd heel geschikt lijkt, ook al is het al zo'n 70 jaar oud.

Bertus Aafjes, die beroemd werd door zijn verhalend gedicht "Een Voetreis naar Rome", schreef een gedicht, dat nog steeds actueel is. Ik was wat aan het bladeren in een aantal bundels en plotseling trof dit me. Ik weet, dat heel veel mensen een hekel hebben aan poëzie, want die is taai, ingewikkeld en wordt geschreven door vreemde figuren, die de gekste dingen in elkaar draaien. Dat is natuurlijk helemaal niet waar! Blader eens door een bloemlezing, waarin allerlei dichters staan. Vaak is het niets, tot je een gedicht, leest, dat je treft, omdat je met hetzelfde probleem te maken hebt gehad, omdat er bijvoorbeeld iemand uit je naaste omgeving is gestorven en de dichter nu net zegt, wat jij niet onder woorden kan brengen. Dan is opeens dichtkunst kunst. De dichter schrijft niet alleen: "Ik ben zo zielig", "Ik heb zo'n verdriet" over zichzelf, want dat interesseert niemand. Nee, hij geeft "een" geval van verdriet of zieligheid, dat niet alleen op hemzelf slaat, maar dat ook jou is overkomen, of iemand die je goed kent. Dan kan dat gedicht je een schok van herkenning geven. Ook het oorlogsgedicht dat Aafjes schreef, veroorzaakt zo iets: het gaat niet over één soldaat, of over één bepaalde oorlog, maar over dé soldaat in dé oorlog. Hier komt het:

### DE LAATSTE BRIEF

De wereld scheen vol lichtere geluiden  
En een soldaat sliep op zijn overjas.  
Hij droomde lachend dat het vrede was  
Omdat er in zijn droom een klok ging luiden.

Er viel een vogel die geen vogel was  
Niet ver van hem tussen de warme kruiden.  
En hij werd niet meer wakker want het gras  
Werd rood, een ieder weet wat dat beduidde.

Het regende en woei. Toen her begon  
Achter de grijze lijn der horizon  
Het bulderen -goedmoedig- der kanonnen  
Maar uit zijn jas, terwijl hij liggen bleef  
Bevrijdde zich het laatste wat hij schreef:  
Liefste, de oorlog is nog niet begonnen.

Klaas

## Verslag jeugddag

### Spellenmiddag Buurtvereniging het Schildersnest Zaterdag 10 november.

Wij waren zo rond 2 uur op de kleine speelplaats van de St. Jozefschool, toen Peter Vousten mooie muziek meebracht. Op de bolderwagen had Peter een paar boxen gemonteerd en in de bolderwagen had hij drinken en snoepjes meegebracht. Daarna werden de groepen ingedeeld. Ikzelf zat bij Marc Vogels, Dirk Simons en Rick Ebus. We hadden de spellen: touw trekken, blokken omwerpen met een bal, doeltrappen, hindernislopen met een ei op een lepel en een zandspel waar je zo vaak mogelijk op en neer moet lopen. Het was een leuke middag. Alle helpers hartstikke bedankt.

Stan Remmen, Marc Vogels, Rick  
Ebus en Dirk Simons.

## Bingo avond

Op 19 oktober 2001 werd er voor de 4<sup>e</sup> keer een bingo avond gehouden voor leden van "Het Schildersnest" in de aula van de St. Jozef school. We werden ontvangen met koffie en cake. Op deze avond waren 40 leden aanwezig groot en klein.

De organisatie had gezorgd voor een rijk gevulde prijzentafel. Vele waren geschonken door de middenstanders uit Nieuw-Bergen.

Het was een zeer geslaagde avond welke voor herhaling vatbaar is.

Aan het einde van de avond gingen velen met een of meer prijzen naar huis, die ze hadden gewonnen met bingo of het beantwoorden van vragen, voorzegen werd toegestaan.

Jops Remmen werd aan het einde van de avond door Koos Visser in het zonnetje gezet voor de manier waarop hij deze avond verzorgd had.

Het hele bestuur bedankt voor het vele werk dat vooraf ging aan deze avond. We gaan nu al uitzien naar de avond van 2002

F.H. v.d. Vight  
Jacob Marisstraat 4

## Melanie's nieuws

DECEMBERDRUKTE.

Iedereen heeft het weer druk rond december, Sinterklaas tijd is al vroeg, De kerstkaarten moeten geschreven worden, En dan nog de vraag "Wat eten we vandaag?" Of beter gezegd: "Wat eten we met kerst? Gaan we naar een gezellig restaurant of koken we zelf, nodigen we iemand uit, of nee we blijven gewoon lekker thuis?"

Dan moeten er de nodige boodschappen gedaan worden, want het moet wel speciaal zijn rond deze dagen.

Een nieuwe jurk of broek zal ook wel leuk zijn, want ja, die ouwe is eigenlijk ook weer zo oud. Gek toch dat rond deze tijd de mens wat gekker te werk gaat.

Het is toch gewoon kerstmis??

Kerstmis een gezellige tijd met elkaar, daar moet je wel van genieten!

En dat gaat het best met wat gezelligheid.

Of het dan nog niet op kan, krijgen we de oliebollentijd, Oud en Nieuw!

Daar moet ook een gezellige avond van gemaakt worden, met lekkere hapjes, en om er lekker in te knallen 'n stevig potje vuurwerk!

Toch kijk je er ieder jaar weer naar uit!! De een die er zo tegen op ziet. De ander die het zo gezellig vindt.

Ik hoor bij die laatste groep, hopelijk jullie ook.

Het mag dan wat topdrukte zijn, maar het is toch altijd wel gezellig.

Voorals als je lekker lang vakantie hebt.

Van deze kant wens ik jullie allen fijne feestdagen en een knallend 2002!!

Groetjes Melanie!!

## Wildplassen

Een rare titel voor een onderwerp in het nestbericht zou je misschien zeggen, maar de reden hiervan zal hopelijk duidelijk worden aan het eind van mijn verhaal.

Een kleine "tour" op het internet leverde redelijk wat gegevens op over dit onderwerp.

Om te beginnen wordt in de Van Dale vermeld, dat dit woord steeds vaker opduikt en uitgelegd wordt als "het urineren op of langs openbare gelegenheden en privé-eigendommen".

Ook is er zelfs een website aan dit onderwerp besteed.

Hierin wordt onder andere vermeld dat het wel degelijk een delict is dat de laatste tijd ouderwets streng bestraft wordt.

Een mooi voorbeeld van het negatieve effect van wildplassen is een aantal jaren geleden nog in het landelijk nieuws geweest. Het ging hierbij om de aantasting van de kerk in den Bosch. Hierbij werden uiteindelijk hekken geplaatst rondom het hele gebouw om verdere aantasting tegen te gaan. Ook zit er aan het overtreden van het verbod op wildplassen voortaan een bon van 60 gulden gekoppeld.

Waarom nu gerept over dit onderwerp? Er is mij ter ore gekomen dat er op een van onze recentelijk feesten in de buurt sprake is geweest van soortgelijk gedrag als hierboven beschreven.

In het bestuur is hier kort over gesproken en dat is voor mij reden genoeg om toch even aandacht te schenken aan dit "fenomeen". Zeker gezien het feit dat onze volgende activiteit (oudejaarsborrel) er aan zit te komen, lijkt mij dit op zijn plaats.

Lieve leden van onze buurtvereniging, als de 'nood' hoog is op een van onze volgende feesten volgen hierbij enkele nuttige tips:

- \* de gang naar uw eigen toilet is waarschijnlijk geen onoverkomelijke afstand, gewoon een kwestie van op tijd aanlopen. Zo groot is onze buurt nou ook weer niet.
- \* Mocht de aandrang erg hoog zijn is een vriendelijk verzoek aan een buurtgenoot die dichterbij woont, om diens toilet te gebruiken, een reële mogelijkheid.
- \* Sponsoring van een verplaatsbaar urinoir behoort ook nog tot de mogelijkheden, daar wij als vereniging te armlastig zijn om er zelf een te plaatsen.

Wildplassen vinden wij als bestuur zeker geen alternatief en wij hopen dan ook van harte dat, mede door dit verhaal, dit soort voorvallen tot het verleden behoren.

(ouderwets straffen met 60 gulden boete zou wel goed zijn voor de verenigingskas?! Afgerond zal de penningmeester er zeker 30 euro van maken!)

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,  
Jos Remmen.

## Ik geef de pen aan...

Hallo buurtgenoten

Als je als redactielid de pen krijgt toegeschoven, krijg je het gevoel van "dit hadden we toch uitgevonden om als redactie minder eigen inbreng in het nestbericht te krijgen".

Maar ook wij komen aan de beurt, dus schrijven we wel iets over ons persoonlijk.

Ik "Huub" ben geboren in Wellerlooi en wel in het "tuindorp" waar mijn ouders vanuit Zeeland (N-Brabant) na de ontginning van het ven naar toe getrokken zijn om een eigen tuinbouwbedrijf te beginnen.

Na mijn schooljaren in Wellerlooi en op "de Hamert" (richting metaal) heb ik in Boxmeer het vak automonteur geleerd. Na enkele jaren in Gennep bij de autogarage "Spoorzicht" tegenover de tentoongestelde locomotief (destijds reden er nog sporadisch treinen) te hebben gewerkt, ben ik in 1976 bij de Nissan-garage in Heyen begonnen.

In 1977 trouwde ik en verhuisde naar Heyen. Na enkele jaren liep dit huwelijk uit op een scheiding, waarna ik in 1979 in Duitsland ben gaan werken en waar ik in 2 jaar tijd vele facetten van de bouw leerde kennen.

In 1981, na een herhaling van militaire dienst, ben ik in Kevelaer bij de Fa. Quick begonnen als machinist op een asfalteermachine. Na 5 jaar wilde ik wel eens iets anders met meer uitdaging, en ben ik toen begonnen in hetzelfde bedrijf aan een interne opleiding als uitvoerder in de rioolbouw. Dit werk doe ik nu 15 jaar, en nog steeds met plezier. Inmiddels had ik ook Angelique leren kennen. Angelique is geboren in Hoensbroek. Haar ouders waren destijds vanuit Vught en s'Hertogenbosch naar het zuiden getrokken vanwege Pa's baan bij de staatsmijnen. Nog voor de sluiting van de staatsmijnen verhuisde Angelique met haar familie naar Bergen in verband met de nieuwe baan van



haar Pa bij de toenmalige darmenfabriek "Vaessen" op het industrieterrein.

Na haar schooljaren in Bergen en Boxmeer heeft Angelique de opleiding voor kleuterleidster gevolgd in Nijmegen. Na enkele jaren voor de klas gestaan te hebben in Bergen trouwde ze met een Engelsman en vertrok naar Engeland. Daar woonde en werkte Angelique tien jaar, o.a. als receptioniste en secretaresse, maar ze keerde in 1979 terug naar Bergen naar haar ouders in de Paulus Potterstraat. Zonder echtgenoot welteverstaan.

Toen ik Angelique enkele jaren daarna leerde kennen, werkte ze als directiesecretaresse bij een Deens meubelbedrijf in Mook. De eigenaar van dat bedrijf besloot naar Amerika te emigreren en Angelique vond weer een leuke baan in Gennep bij een bedrijf in meet- en regeltechniek dat ook professionele geluidsapparatuur verkocht aan o.a. de NOS en de Wereldomroep. Toch zocht Angelique enkele jaren later weer een nieuwe uitdaging die ze vond in 1984 bij Inalfa Industries in Venray, waar ze nog steeds werkzaam is voor de directie van dit metaalbedrijf.

Intussen konden Angelique en ik beginnen aan de opbouw van ons gezamenlijke leven in Heyen, waar ik al woonde. Gezien mijn eigenlijke opleiding als automonteur en mijn behoefte om in de avondurtjes wat bij te klussen, zou het een groot voordeel zijn om een eigen huis met garage te hebben. De huizenjacht was dus begonnen en deze eindigde in Bergen op de huidige locatie. Na vele verbouwingen en aanpassingen aan ons huis, hebben we er een echt thuis van gemaakt en met de laatste aanwinst "onze verwenruimte met sauna" zijn wij niet meer weg te krijgen uit Het Schildersnest.

Huub en Angelique

Wij geven de pen aan de familie Ebus.

## Spreuken en wijsheden

Je bent onbetaalbaar, daarom verhogen we je salaris maar niet meer.

Groen betekent onervaren en links staat voor onhandig. Waar staat groen links dan voor?

Van sommige mensen kan ik niet begrijpen dat ze van miljoenen zadjes de snelste zijn geweest.

Achter elke succesvolle man, staat een stomverbaasde schoonmoeder.

Uit recent onderzoek is gebleken: Treinen rijden niet op tijd, maar op rails.

Na regen komt regent, kijk maar in het woordenboek.

Niet storen, ik ben al gestoord genoeg . . .

De emancipatie van de vrouw houdt op wanneer haar auto het begeeft.

Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.

Wie zijn billen brandt mag blij zijn dat ie niet andersom stond.

Manager bij een peptalk:

Afgelopen jaar stonden we aan de rand van de afgrond maar sindsdien hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt!

e misdaad is al georganiseerd. Nu de politie nog.

Geloof je in liefde op het eerste gezicht, of moet ik nog een keer langslopen?

Van geld dat we niet hebben kopen we dingen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we niet mogen.

Microsoft logica: op start drukken om af te sluiten.

Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand. Iedereen denkt er genoeg van te hebben.

Een huisarts weet van veel dingen een beetje. Een specialist weet van een beetje, heel veel. Ik ben een super-genie: ik weet van niks, alles

Zoals de ouden zongen, zo housen de jongen.

Ik praat niet te snel, je luistert te langzaam.

Golfen is knikkeren voor rijke mensen die te lui zijn om te bukken.

Liefde is blind, daarom kan ze mij niet vinden.

Voetganger: een chauffeur die een parkeerplaats heeft gevonden.

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord.

Tuurlijk. Waar een wil is, is een weg. Helaas zijn er op de mijne wegwerkzaamheden.

Jos

## Hoe heet ik

Mijn naam is Klaas, maar dat weet iedereen, want dat staat hieronder. Waar die naam vandaan komt, is nog wel te bedenken. Klaas zal wel een afkorting zijn van Nicolaas en dat klopt, maar heeft die naam een betekenis?

Om dat te weten te komen, moeten we in het verre verleden duiken, in de Griekse oudheid, in de tijd van Homerus, Herodotus en Plato. In dat oude Grieks kom je twee woorden tegen: Nikos, of Nikè (met een -k-, de Romeinen maakten er later een -c- van), en Laos. Nikos, Nikè betekent "overwinning". Nikè was ook de gevleugelde godin van overwinning. In het Louvre in Parijs staat boven aan een brede trap een enorm marmeren beeld van haar, dat wereldberoemd is. Laos betekent "volk". Nicolaas is dus "de overwinnaar van het volk!"

Dat hadden jullie niet achter me gezocht! Tussen twee haakjes: de naam "Nicodemus" betekent hetzelfde, want "demos" is "volk", denk maar aan "democratie": "cra tie", regering, "demos", door het volk, "volksregering".

Ik ben overigens in goed gezelschap: de Latijnse vorm is "Nicolaus" (met een -c-) en die komt al in de Bijbel voor. Sint Nicolaas is bijna een broer van me! Ik ga nu niet een heel verhaal ophangen over deze heilige.

Een andere Nicolaas is Paus Niolaas I, die omstreeks 860 paus was. Ook zijn daar Nicolaas van Tolentin en bisschop Nils Hermansson. Er zijn nog een aantal heiligen, die Nicolaas heten, maar die noem ik niet, want dan zou ik maar verbeelding krijgen.

Als je dat allemaal zo leest, denk je óf: "Wat weet die man veel", óf: "Hij wil laten horen hoe geleerd hij is". Nou, wat ik net verteld heb, kun je vinden in de bibliotheek. In de afdeling "Taal" staat een aantal voornamenwoordenboeken en ik heb een aantal gegevens gevonden in de Prisma-uitgave. Ook in encyclopedieën en natuurlijk in de computer is veel te vinden, maar daar heb ik een hekel aan. Ik heb het liefst bladzijden voor mijn neus en een boek in mijn handen, waarin ik kan bladeren.

Toch kan ik iedereen aanraden eens haar of zijn voornaam op te zoeken. Het is leuk werk en je ontdekt soms onverwachte dingen.

Klaas

## Lezersquiz 2001

Het leek ons wel een leuk idee om op de plaats waar normaal gesproken een puzzel staat een keer een soort lezersquiz te houden.

De vragen zijn gebaseerd op alles dat tot op heden is verschenen in een van de nestberichten.

Wie wordt nestberichtlezer(es) van het eerste lustrum????

Dus hebt u alle nestberichten bewaard, dan is dit natuurlijk erg handig, zo niet, dan denken wij dat het toch mogelijk is om de vragen te beantwoorden.

Succes en veel zoekplezier gewenst.

**Oplossingen voor 31 januari 2002 inleveren bij Huub van Zuylen!**

**Vraag 1:** In de allereerste uitgave van het nestbericht 'Mei 1998' stond een bericht over de primeur van het geboortebord van de buurt. Bij welk kind stond het buurt-geboortebord het eerst in de tuin?

**Vraag 2:** Ook stond er in deze zelfde uitgave een mededeling omtrent onze vaste vlagdagen. Hieronder ook de datum van oprichting van onze buurtvereniging. Trouwens op welke dag werd onze buurtvereniging ook al weer opgericht?

**Vraag 3:** De bingoavond is inmiddels al een begrip geworden in onze buurt. Waar werd de allereerste bingoavond gehouden?

**Vraag 4:** Wie schreef in het nestbericht met regelmaat iets over onze nestschilders?

**Vraag 5:** Reeds enkele jaren kun je je opgeven voor de oudejaarsborrel. Waar wordt deze ook alweer gehouden?

**Vraag 6:** Wie was de schrijver van een hele reeks over instrumenten?

**Vraag 7:** Ook staat er in vrijwel in elk nestbericht een item met betrekking tot alles wat er op internet te beleven valt. Wie schrijft deze items?

**Vraag 8:** Wie is trouwens de "pietenverslaggever" van onze buurt?

**Vraag 9:** In ons laatste Nestbericht een foto van een bruidspaar uit de buurt. Op welk vervoersmiddel verplaatsten zij zich?

**Vraag 10:** Er stond nog een foto in diezelfde uitgave. In wiens tuin werd hier gegraven?

## Post uit Spanje

Hallo lieve kinderen en ouders van het Schildersnest.

Ook dit jaar hebben wij weer mogen genieten van de gezelligheid bij jullie thuis.

Het was weer een gezellige dag.

'n drukke dag, maar het was de moeite waard.

We hebben dan nog wat probleempjes gehad onderweg, zoals de bromfiets die niet meer wou brommen, en we hadden bij ons eerste adres al een verkeerd pakje afgeleverd.

Maar het is allemaal gelukkig goed gekomen.

Ja.... daar sta je van te kijken hoe wij, met die

drukke dagen zo op de been blijven, Daarom zijn

we ook met zovelen, anders had Sinterklaas het wel erg druk.

Trouwens ook nog namens sinterklaas allemaal de groeten, Hij vond het ook vreselijk jammer dat hij dit jaar er weer niet bij kon zijn.

Bij deze willen we jullie nogmaals bedanken voor de gastvrijheid, Wij vonden het een geweldige dag, we hopen jullie ook!

En misschien tot volgend jaar!!

Groeten Piet Petra & Piet Pedro,

# Vooraankondiging!!!

Alhoewel nog een tijdje weg, toch alvast een mededeling:

De jaarvergadering van onze buurtvereniging wordt gehouden op:

**Maandag 4 februari 2002**

in de aula van het voormalige MAVO gebouw aan de Van Bergenstraat,

**aanvang 20.00 uur.**

Zet deze datum alvast in uw agenda, zodat U er zeker van bent aanwezig te kunnen zijn om mee te denken en te praten over onze vereniging



# Uitnodiging voor de oudejaarsborrel



*Evenals het vorige jaar willen we iedereen van de **Jozef Israëlstraat, Jacob Marisstraat, Jacob Ruysdaelstraat, Pieter de Hoochstraat en het Rembrandtplein** uitnodigen voor een oude-jaars borrel.*

*Deze oudejaarsborrel is bedoeld voor **alle** buurtbewoners (leden en niet leden). De bedoeling is immers, enerzijds om eenieder in de gelegenheid te stellen om samen met de andere leden terug te blikken op het (verenigings)jaar 2001, te toosten op het jaar 2002, en natuurlijk om met elkaar wensen uit te wisselen. Anderzijds is het ook de ideale gelegenheid om ook niet-leden een kans te geven kennis te maken met de mensen die in hun buurt leven, en mogelijk te laten zien en horen dat lid worden van "Het Schildersnest" de moeite waard kan zijn. De bedoeling is om opnieuw te kiezen voor dezelfde locatie, en wel op het adres **Jozef Israëlstraat 11 en 13**. Ook de datum en de tijd blijven hetzelfde, namelijk **30 december van 19.00 tot 21.00 uur**.*

*In verband met de te maken kosten vragen wij aan niet-leden een eigen bijdrage van **FL5,- per persoon**. Voor leden zijn er geen kosten aan deze avond verbonden.*

*In verband met de inkopen willen we wel graag **tijdig** weten wie er kan / wil komen op deze bijeenkomst.*

*Lever daarom onderstaande strook **ingevuld**, samen met de (eventuele) eigen bijdrage, voor 29 december in bij **Hennie du Porto Jozef Israëlstraat 13***