

HET NESTBERICHT

Informatieblad voor leden van buurtvereniging "Het Schildersnest" Bergen. 3e jaargang nr. 3, Juni 2000

Voorwoord

Alweer een Nestbericht! Voor we het weten is het alweer kerstmis. Dat is natuurlijk overdreven onzin, maar toch staat de langste dag alweer in het veld, om in de voetbalsfeer te blijven.

Juni, zomer, vakanties..., maar eerst nog een activiteit van Het Schildersnest!! Tussen twee haakjes: wist je hoe we aan de naam "juni" komen? Juni is genoemd naar Juno, een Romeinse godin. De Romeinen hadden heel veel goden en godinnen, van wie de meeste, onder andere namen, overgenomen van de Griekse godenwereld.

mdat de Romeinen koopliden waren, haalden ze ook godinnen en goden uit andere landen naar Rome. Die werden gehuisvest in het Pantheon (dat betekent: huis van alle goden) en als de koopliden naar Egypte

moesten, dan offerden ze aan de Egyptische god van de handel. Niet dat ze daar in geloofden, maar toch... : je kon nooit weten!

Juno was de vrouw van de oppergod Juppiter. Zij was de beschermster van de vrouwen, van het huwelijk en van de geboorte. Ook waakte ze over de Rijksfinanciën. Een belangrijke tante dus! De pauw was aan haar gewijd. Waarom ik dit vertel? Dat weet ik niet. We gaan maar gauw over tot de orde van ons nest: muziek, Pen, Activiteit, Verslag van de vorige evenementen, en wat er nog meer te vertellen valt.

Prettige vakantie, als we jullie niet meer zien!



*zij het
waren*

DE REDAKTIE

Lees aandachtig dit nestbericht!!!

Mooie verslagen

en

de fietstocht met de grandioze feestavond komen er weer aan

Op 12 augustus gaan we weer naar de speeltuin met de buurtkinderen!!!

Houdt deze datum vrij in uw agenda.



In dit nummer o.a.

Voorwoord

Prikbord

Verslag van de wandeltocht

Even voorstellen

Signaalinstrumenten

Ik geef de pen door aan

De mol

Gezocht

Fietstocht 2000

Straatfeest

Colofon

Redactie adres
Huub van Zuylen
Jozef Israëlstraat 11

Redactie
Monique Bleek
Huub van Zuylen
Klaas Groot

Volgende nummer

Het eerstvolgende nummer (3-4) verschijnt op zaterdag 7 okt. 2000

Kopij

Uiterlijke inleverdatum van kopij voor het eerstvolgende nummer is vrijdag 29 nov. 2000

VERSLAG VAN DE WANDELTOCHT

Verslag van de wandeltocht van "het Schildersnest".

Op zondag 7 mei was het weer zo ver: de wandeltocht van de buurtvereniging stond op de kalender!

Voor de 2^e maal was er een leuke route uitgezet in de buurt van het Eendenmeer, voor de 'autochtonen' onder ons beter bekend als "Pikmeeuwenven".

Je kunt het al bijna traditie noemen: de avond tevoren 'net als vorig jaar overigens' lekker uit geweest om de kermis van Nieuw Bergen te vieren en de volgende ochtend op tijd op om vooral niet te laat te komen voor de start van het wandelen.



Wat hopelijk ook een lange traditie zal worden, was het werkelijk prachtige weer.

Om 11.30 uur stonden er ongeveer 20 wandellustigen klaar om te vertrekken van de parkeerplaats bij het Eendenmeer.

Na een korte uitleg en het verstrekken van de rantsoenen (een krentenbol en een appel) werd er in tussenpozen van enkele minuten in kleine groepen gestart.

Er was door Klaas een leuke route uitgezet in de omgeving van het ven zelf, en in de bossen aan de oostkant daarvan.

Wat mij opviel was dat, ondanks het feit dat ik toch opgegroeid ben in deze streek, er stukken bij waren die ik totaal niet herkende.

In mijn jeugd waren de bossen, met name rondom het 'huis van Knoops', immers toch een beetje mijn terrein.

Dit zegt aan de ene kant iets over de veranderlijkheid van de bossen in de loop der jaren, anderzijds iets over het besef dat ik wat vaker in de buurt zou moeten gaan wandelen.

Van de dieren heb ik niet veel waargenomen. Dit was waarschijnlijk vooral te danken aan het feit dat ik in een kinderrijke groep wandelde.

Dit doet echter niets af aan het wandelen op zich. Wat wonen we toch in een schitterende omgeving. Met de zon hoog aan de hemel en een aangename temperatuur was het met name op de vele schaduwrijke paden een waar genot om te lopen.

Ondanks het feit dat in nagenoeg de hele route mijn jongste zootje op de nek gedragen had, was deze wandeling een ontspannende ervaring.

De route was goed beschreven, dus over het vinden van het eindpunt maakte zich niemand zorgen.

De krentenbollen en de appels waren ook snel verdwenen en nog voordat het dorstgevoel (vooral bij de kleintjes) de overhand begon te krijgen, kwamen we bij het eindpunt aan.

Dit was in de tuin van Piet en Maria Hesen aan het Rembrandtplein, alwaar we verrast werden met een lekker kopje koffie en fris voor de kinderen.

Ook waren er nog saucijzenbroodjes, die er in gingen als ketelap...!

Het was hartstikke gezellig op het terras bij Piet en Maria, er werd nog heel wat

nagepraat en gekletst, de kinderen dolden in de tuin en de koffie vloeide rijkelijk.

Maar de tijd vloog voorbij.

Om ongeveer 14.00 uur werd er een punt achter deze activiteit gezet.

Ik denk (ik weet het wel bijna zeker) dat het een zeer geslaagde activiteit is geweest en dat degenen die er niet bij waren, echt iets hebben gemist.

Klaas en Nellie bedankt voor de route, Annie en Henk voor het controleren er van.

Piet en Maria, bedankt voor de gastvrijheid.

Laten we hopen dat allen die dit gemist hebben er volgend jaar wel bij kunnen zijn.

Jos Remmen.



EVEN VOORSTELLEN

De zomermaanden zijn weer begonnen en dan zul je in het schildersnest regelmatig te maken krijgen met zo'n gele woonwagen die langs komt tuffen!

Misschien zul je verbaasd gekeken hebben: Wat is dit? Bij deze willen we ons even voorstellen. Wij zijn Patrick van den IJssel en Melanie Duyf, wonende op de Jacob Marisstraat 10. Wij hebben als hobby: oude tractoren! Je zult ons vast wel eens hebben zien rijden. We hebben twee tractoren. Patrick heeft een Hanomag R27 uit 1953 en Melanie een Normag Zorge uit 1954 (die nu uit elkaar ligt voor restauratie!)

Ook zijn we lid van een tractorclub, "O.T.C. de Gloeikop" in Siebengewald. Zo zijn er in de zomermaanden weer veel bijeenkomsten (treffens) waar we dan ook naar toe gaan met onze groep.

Voor zo'n overnachting hebben wij gekozen voor een luxe woonwagen! Onze woonwagen hebben we helemaal zelf gebouwd. Het was eerst een bouwkeet, maar is helemaal van de bodem opnieuw opgeknapt tot onze woonwagen. We hebben er een dik jaar aan gewerkt en hij is nog steeds niet helemaal klaar. Dit jaar hebben we binnen weer het een en ander veranderd. Zo zie je ieder jaar weer wat nieuws. Zo'n bijeenkomst is zeker de moeite waard om eens naar te gaan kijken. Je moet natuurlijk wel een beetje van oude ambachten houden. Zo heb je op 21/22/23 juli in Panningen weer het 21^{ste} internationale H.M.T. Festival en op 5/6 augustus in Megchelen een groot Historisch Festival. Daar heb je niet alleen tractoren, maar ook oude auto's, motors, veel originele en imitatie-woonwagens, tractors enz. Dit is een van de mooiste treffens die we hebben. In Duitsland heb je ook goed georganiseerde treffens, zoals op 18/19/20 augustus in Bedburg-Hau. Dat zijn wel weer de kleinere treffens. Maar desalniettemin ook erg gezellig. En ieder jaar, niet te vergeten, hebben we in december weer de originele "Snertrit"!! Die wordt geheel verzorgd door Jack Lauf (Heidebloem) die voor erwtensoep met Glühwein zorgt en de benodigde snaps (drank), met tot slot de aardappeltjes met eieren en spek. Dit is ieder jaar weer een succes.

Ja... zo heeft ieder zijn eigen hobby, de een iets extremer dan de andere. Maar als je 's morgens eens een tractor hoort starten, dan kun je er beslist van uitgaan dat wij het zijn. Dan zijn we vast weer op weg naar een tref. Zo'n tractor start niet echt zo zachtjes, dus onze excuses als er soms wat lawaai uitbreekt!

Verder willen we jullie nog vertellen dat we het reuze naar onze zin hebben met ons huis op de J. Marisstraat 10, en we hopen er nog lang van te kunnen genieten!! Vervolgens willen we iedereen van het Schildersnest een te gekke vakantie toewensen, met veel zon!!

Patrick & Melanie

Ontwikkeling van de signaalinstrumenten

De parade- of kleine trom heeft een houten of metalen klanklichaam (ketel). De afmetingen van deze ketel zijn zeer variabel, afhankelijk van het fabrikaat. Zowel aan de boven- als aan de onderzijde is de ketel voorzien van een vel. Het bovenste vel heet het slagvel, het onderste het snarenvel. De vellen waren vroeger altijd van

dierenhuiden, zoals kalfsvel, maar tegenwoordig worden steeds meer plasticvellen gebruikt. Aan de onderzijde zitten de snaren, het snarentapijt. Het zijn darmsnaren of metalen snaren. Ze trillen mee, als er op het slagvel wordt geslagen. De spanning van de vellen kan men wijzigen door middel van koordspanning, of door middel van de spanbouten. Eerst moeten de vellen kruislings worden gespannen, daarna mogen de snaren pas op de gewenste spanning worden gebracht. Bij het ontspannen wordt in omgekeerde volgorde te werk gegaan. Drums voorzien van plastic vellen mag men niet steeds opnieuw spannen en ontspannen.

Tegenwoordig worden er steeds meer trommels met snarenmechaniek gebruikt. Dubbelbesnaring (zowel boven als onder) zorgt, evenals de demper of de dempstrip, voor een optimale klank. Er moet veel aandacht geschonken worden aan de onderdelen en het onderhoud van de instrumenten. Trommels behoren tot de slaginstrumenten.

Er zijn nog al wat van die instrumenten! Allereerst kennen we de membranofonen. Dat zijn instrumenten die met vellen overspannen zijn, zoals trommels, pauken en tamboerijnen, die worden aangeslagen. Dan hebben we de rommelpot, de brompot en de ronker, die aangewreven worden. De mirleton, die bestaat uit een buis en een resonator, wordt aangeblazen.

Een andere groep slaginstrumenten vormen de idiofonen, de zelfklinkende. Bekkens, kleppers en castagnetten worden tegen elkaar aangeslagen, triangels en klokken worden aangeslagen met een stok.

Schrapen, ratels en quiro's zijn raspinstrumenten, De windmachine en de glasharp moet men aanwrijven.

Schudinstrumenten zijn maraca's en rammelaars.

Je ziet: er zijn nog al wat soorten van slaginstrumenten. En dan zijn ze nog niet eens allemaal genoemd. De laatste groep, de schudinstrumenten wordt tegenwoordig vaak uitgebreid met de tam-tam, de gong, bellen, de roede, het woodblock, de templeblocks, de zweep, de cowbel, a gogo bells, claves, de rasp, torpedo en vibra-slap, het aambeeld, de beatrijng, de lyra, xylofoon, vibrafoon, celesta, de cymballs, antiques en er zijn er nog meer!!

De volgende keer wil ik iets vertellen over diverse effect-instrumenten.

Koos Visser



IK GEEF DE PEN AAN "De fam. Tönnissen"

Monique en Ruud Tönnissen

Dan ben je « Het Nerstbericht » aan het doorbladeren en zie je ineens, dat je als "jongeling" wordt bestempeld en dat je gevraagd wordt om een stukje te gaan schrijven voor het informatieblad van de buurt. "Waar zullen we het eens over gaan hebben?" denk je dan bij jezelf.

Wij, dat zijn Monique en Ruud, zijn al weer bijna zeven jaar getrouwd en hebben, voordat we ons in Nieuw Bergen vestigden, eerst een tweetal jaren in Vierlingsbeek gewoond. Doordat zich in de werksituatie allerlei veranderingen voordeden, waren wij genoodzaakt om ons in Bergen te gaan vestigen. Na heel wat zoek en gepuzzel kwamen we dan, puur toevallig, terecht in de Jacob Marisstraat, waar wij van af december 1995 wonen.

Na een behoorlijke verbouwing ben ik in oktober 1996 gestart met het "werken vanuit eigen huis". Ik moet dit tot nog toe goed bevalt. Het heeft voordelen (geen last van files, je bent op tijd op je werkplek), maar natuurlijk ook nadelen (je wordt op de wildvreemdste momenten aangesproken over allerlei kwesties).

We hebben het hier in Bergen goed naar onze zin. Alle voorzieningen zijn binnen handbereik en een prachtig natuurgebied ligt pal om de hoek, wat heerlijk is, als je jezelf sportief wilt gaan uitleven door bijvoorbeeld een stukje te gaan wandelen of hardlopen.

Toen wij hier pas kwamen wonen, was er nog geen buurtvereniging en de contacten beperkten zich tot mensen uit ons eigen straatje. Door de oprichting van de buurtvereniging komen we op informele wijze ook in contact met andere buurtgenoten, wat ons allebei goed bevalt. Met name het door elkaar mengen van jong en oud is prettig. Rest ons nog jullie allemaal een goed jaar en een mooie zomer toe te wensen, en degenen die binnenkort vakantie hebben en er op uit trekken, een heel fijne periode!

Het lijkt ons leuk om de pen door te geven aan een nog "jonger stel":

WILBERT EN DESIREE CORNELISSEN.

Hasta la Vista (tot ziens)

Monique en Ruud Tönnissen



DE MOL

Een tijdje geleden liep ik hier in de buurt door het bos en plotseling zag ik aan de rand van het pad een mol. Ik had er nog nooit een zo maar in het wild gezien. Het was een klein, glanzend zwart diertje met een roze spits snuitje en licht gekleurde, voor zijn doen grote voorpoten, net handjes. Oogjes zag ik niet, want die liggen diep in de vacht. Toch gaat het gezegde "zo blind als een mol" niet op, want hij kan wel degelijk zien. Ik had maar een paar seconden tijd om het diertje te bekijken, want toen, ineens, kwam het razendsnel in beweging, spartelde even met zijn voorpootjes en was in de grond verdwenen!

Iedere mol heeft een gangenstelsel van een paar honderd meter lengte. Een kilometer is ook nog mogelijk. Zodra de temperatuur dat toelaat, graaft hij op ongeveer een halve meter diepte; en werpt molshopen op.

Vriest het, dan duikt hij dieper. Hij is dus een soort weervoorspeller: molshopen geen vorst! Hij leeft van regenwormen en insecten. Hij heeft een feilloos richtingsgevoel en weet in zijn gangenstelsel altijd direct zijn voedselplek te vinden, ook al zijn er stukken van zijn gangen ingestort.

Terwijl ik dit vertel, moet ik opeens aan een kindergedichtje denken, dat ik als twaalfjarig kind eens heb gelezen in een in die tijd bekend jeugdblad "Doe Mee". Er stonden allerlei strips, verhaaltjes en gedichtjes in. Zo stond er op de achterkant altijd een strip van Popeye. Dat gedichtje heeft indertijd zo'n indruk op me gemaakt, dat ik het nu nog uit mijn hoofd ken. Ik denk, dat kinderen het nu ook nog wel leuk vinden en daarom schrijf het nu even op:

Haast iedereen hoestte en kuchte of proestte
't Was mistig en wind'rig op straat.

Maar dokter konijn wist met zijn medicijnkist
Voor iedere zieke wel raad.

Ö sapperdekriek, ik zit vol reumatiek!

Ik kruip lekkertjes onder de wol.

Die wind en die regen, daar kan ik niet tegen "
Zo steunde en kreunde Jaap Mol.

Maar toen kwam Piet Konijn met een best medicijn
Van thee en kamille en drop.

En Japie Mol slikte het drankje en hikte,

Maar knapte er danig van op!

Jammer, dat ik niet weet wie de dichter(es) is geweest. Als kind lette je daar nog niet op. Ik gok op een toen bekende dichteres, Willy Schermelé, maar als je me kunt verbeteren: graag!!

Klaas Groot



GEZOCHT

De paashaas is op zoek naar deze knappe knul.
We schatten hem een jaar of 30.
Hij is ongeveer 1.80 meter groot.
Deze foto is gevonden bij de Jumbo in Nieuw Bergen.

Als deze knappe knul zichzelf herkent, dan kan hij de foto ophalen bij:

Het Paashazenverblijf
Meindert Hobbemastraat 4
Nieuw Berewn

FIETSTOCHT 2000

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de groepsfietswisselbeker in handen is gekomen van de groep van Jos, Stan en Jorn Remmen, Hans Jacobs en Yvon Simons. Tijd om deze in te leveren, zodat hij wederom ingezet kan worden.
De jaarlijkse fietstocht staat er weer aan te komen. Evenals vorig jaar zullen er weer enkele aardigheden in de tocht verweven zijn en ook kunt u weer de gekste vragen verwachten.
Maar niet alleen dat staat u te wachten, ook kunt u ervan op aan dat de tocht weer door de prachtige natuur zal lopen en u hiervan met volle teugen kunt genieten.

Vorig jaar was de tocht ongeveer 19 kilometer lang, dit bleek vooral voor de kleinsten net iets te ver, dus brengen we de afstand weer terug naar 15 KM.

In de tocht wordt weer een tussenstop opgenomen alwaar u een versnapering wordt uitgereikt.

Maakt allen deze dag vrij voor de fietstocht en het straatfeest zodat we er weer een jaar lang over kunnen napraten.

De tocht zal dit jaar uitgezet worden door Rik Simons, onder het wakende oog van de uitzetter van voorgaande jaren.



Als u meedoet verwachten wij u om 13.00 uur op het vertrekpunt bij Rik Simons met fiets en familie.

Opgaven met het opgavenformulier voor 3 juni.

Feestavond 8 juli 2000

Voor de derde maal houden wij het straatfeest in combinatie met de fietstocht. Na de fietstocht krijgt u de kans om u op te frissen, zodat u fit aan de feestavond kunt beginnen.

Zoals vorig jaar zal er weer een schitterend buffet klaar staan zodat u geen tijd nodig heeft om zelf te koken, maar vanuit bad of douche meteen "de straat" op kunt.

Evenals vorig jaar zetten we de tent weer op zodat iedereen droog en uit de wind kan gaan zitten mocht dit nodig zijn.



Wel hopen we dat iedereen weer zo spontaan is om stoelen en tafels ter beschikking te stellen.

Ook raden wij u aan om even een sticker onder de stoel of tafel te plakken zodat we ervoor kunnen zorgen dat ze op de goede plek terugkomen.

De onkosten voor het buffet zijn FL 17,50 voor volwassenen, FL 10,- voor jeugdigen en kinderen kunnen gratis mee eten.

Consumpties zullen wederom op de bon zijn en kosten FL 1,25 per stuk, verkrijgbaar bij Huub van Zuylen. De consumptiebonnen zullen alleen die avond geldig zijn. Wel kunt u teveel gekochte bonnen teruggeven tot 24 uur na het feest echter alleen bij Huub.

Heeft u nog tijd over om mee te helpen met de fietstocht of de feestavond laat dit dan weten aan een van de bestuursleden, wij hebben altijd mensen nodig.

Opgaven voor de feestavond alleen met het opgaveformulier en contante betaling voor 26 Juni bij Monique Bleek

Inleveren vóór 26 juni

Fietstocht

Wij geven op voor de fietstocht:

1	②	3	4	Volwassenen
1	2	3	4	Junioren
1	2	③	4	kinderen

Kinderen willen samen met de ouders fietsen

ja nee

Feestavond

Wij geven ons op voor de feestavond:

1	②	3	4	Volwassenen	á f 17,50
1	2	3	4	Junioren	á f 10,-
1	2	③	4	kinderen	á f 0,-

Betaling gaarne á contant bij inlevering van het opgavenformulier.
Het van toepassing zijnde omcirkelen svp

Meehelpen

Omdat ik niet kan deelnemen aan de fietstocht kan ik wel helpen als:

Organisator	0
Post staan bij een van de opdrachten	0
Bij de start meehelpen	0
Bij de finish meehelpen	0

Om de kosten in toom te houden voor het feest kan ik:

Meehelpen salades te maken	0
Helpen bij het schenken van de drank	0
Helpen bij het klaarzetten van de spullen	0
Helpen met de tent opbouwen / afbreken	0
Helpen bij diverse werkzaamheden	0

Stoelen en tafels

Voor het gemak tijdens de feestavond hebben we stoelen en tafels nodig,
deze zouden we graag voor een avond van u lenen. (tuinmeubelen en/of Sta-tafels)

Wij hebben ter beschikking: (aantal)

_____ Sta-tafels
_____ 5 Tuinstoelen
_____ Tafels

Verder heb ik nog een leuke suggestie voor de fietstocht / feestavond.

Familienaam: Remmen

Straatnaam: P. de Hooghstraat nr. 11.

Ik heb betaald het bedrag van F 35,-

OPGAVENFORMULIER