

# HET NESTBERICHT

Informatieblad voor leden van buurtvereniging "Het Schildersnest" Bergen. 2e jaargang nr. 2, april 1999

## Voorwoord

Hoe ik het ding aan moet zetten, weet ik. Het typewerk lukt ook heel goed, maar dan! Praat niet over: **save, draw, autosshapes, menu e.d.**, want dan raak ik de kluts kwijt.

Onze drie kinderen kunnen wel met het ding overweg. De oudste twee door hun werk, de jongste door school.

Komen ze er echt niet uit, dan helpt hun vader, die vaak met goede ideeën komt.

Als ik er niet uit kom wordt er een beetje steeds om gelachen. Ach, die moeder van ons. Maar, ze helpen me wel met **underline en bold** enz. Mijn dierbare echtgenoot is ook heel geduldig met me en legt alles duidelijk uit. Hij kan nog zo druk bezig zijn, als ik roep komt hij en helpt, om erger te voorkomen. (Ik ben ooit een heel bestand kwijtgeraakt.)

Dus, zoals u wel zult begrijpen, is dit stukje met hulp van familie op disc komen te staan. De tekst is van mezelf en de rest wordt gedaan door de uitvinding die computer heet.

Ja, zo gaat dat. Ik kom nu op een leeftijd waarop ik soms met onze kinderen terug kijk naar vroeger. Dat is heel gezellig. Er valt heel wat te vertellen dan. Natuurlijk hadden we toen ieder jaar een witte kerst en kon je iedere winter heel lang schaatsen. De zomers waren ook veel warmer.

Tja, in je herinnering is alles vaak beter. Wat ik echt niet vergeten ben uit mijn jeugd zijn de verjaardagen. Toen dacht ik dat ik altijd in de Goede Week jarig was. Op school trakteren mocht dan niet. Je moest wachten tot Paaszaterdag klokslag 12.00 uur. Dan luidden de klokken en mocht er voor je gezongen worden. De snoeptrommel kwam te voorschijn en dan kon je gaan uitdelen.

Thuis was de Paashaas al geweest, dus dan mocht je ook nog eens paaseieren gaan zoeken. Zo zie je maar dat het toch niet echt erg was om eens een keer in de zoveel jaar in die vastentijd jarig te zijn.

Dit jaar met Pasen hadden we bezoek en was de Paashaas geweest, dus mochten we weer gaan zoeken. Onze drie volwassen kinderen en aanhang zochten mee met hun jonge nichtje en neefje en hadden de grootste lol. Herinneringen voor later dus.

Ik hoop voor iedereen, dat we zo'n zomer krijgen als uit mijn jeugd, dan zullen we veel buiten kunnen zijn.

Te beginnen met het weekend van Koninginnedag. Veel plezier allemaal.

Hennie du Porto.

## ***De volgende nieuwe leden heten wij welkom bij buurtvereniging "Het Schildersnest":***

<b>Gina Wollmer</b>	Jozef Israëlstraat 18
<b>Jürgen Behet</b>	Jozef Israëlstraat 18
<b>Hay Keltjens</b>	Jozef Israëlstraat 12
<b>Mariëtte Keltjens</b>	Jozef Israëlstraat 12
<b>Yvonne Keltjens</b>	Jozef Israëlstraat 12
<b>Stefanie Keltjens</b>	Jozef Israëlstraat 12
<b>Thomas Keltjens</b>	Jozef Israëlstraat 12

**Wij heten Melanie Duyf en Patrick v IJssel van harte welkom in Het Schildersnest en wensen hun veel woonplezier op Jacob Marisstraat 10**

**De volgende leden hebben zich afgemeld**  
**Martine van Mil**                      **wegens verhuizing**

**Ted van Mil**

Wij wensen Martine en Ted veel voorspoed in de toekomst.

## In dit nummer o.a.

### Voorwoord

### Bijzondere gebeurtenissen

### Van de paashaas

### Bedankje

### Berichten

### Oproep

### Volgende activiteit

### Colofon

### Redactie adres

Monique Bleeck  
Jacob Ruysdaelstraat 5  
tel - 342972

**Redactie**  
Monique Bleeck  
Huub van Zuylen  
?

### Volgende nummer

Het eerstvolgende  
nummer (3-2)  
verschijnt op zaterdag  
**22 mei**

### Kopij

Uiterlijke inleverdatum  
van kopij voor het  
eerstvolgende nummer  
is **vrijdag 14 mei**

## Verhaal van de Paashaas

Eindelijk was het dan zover. Ik (de Paashaas) mocht kennis gaan maken met de kinderen van Het Schildersnest. In grote getale waren de kinderen op komen dagen, bijna allen waren ze aanwezig. Om 2 uur waren we, onder begeleiding van goed weer, allen bij elkaar om te vetrekken.

Mooi in linie ging het gezelschap, onder leiding van mij naar het eendenven, waar ik vele grote en kleine eieren had verstopt.

In een door mij gemarkeerd gebied hadden de kinderen een hele klus om alle eieren te vinden, zelfs de grote eieren werden vaak niet gezien, de kinderen liepen ze gewoon voorbij.

Na enige hulp van de begeleiding zijn toch bijna alle eieren teruggevonden en kon de terugtocht beginnen. Deze eindigde op Jozef Israëlstraat 4, alwaar de vondst eerlijk werd gedeeld, en werden van de eieren nog op een creatieve manier paashaasjes gemaakt.

Deze middag is voor mij voorbijgevlogen, en om 4 uur kwamen de ouders hun telgen alweer ophalen.

Alle kinderen kregen van mij nog een grote chocolade Paashaas, en keerden toen huiswaarts om daar verder het paasfeest te vieren met hun familie. Tot ziens in het volgende jaar.

DE PAASHAAS

## Hallo allemaal

Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn de familie Keltjens en wonen sinds 6 februari in de Jozef Israëlstraat op nummer 12.

Wij, Hay en Mariëtte hebben 3 kinderen, Yvonne (6) Stefanie (3) en Thomas (1).

We hebben het hier erg naar onze zin. Mooi groot huis met een grote tuin en we vinden het fijn dat onze kinderen al zoveel speelviendjes hebben.

Yvonne en stefanie vonden het paaseieren zoeken samen met de buurtkinderen heel erg leuk. We kijken uit naar de volgende activiteit.

Wat erg leuk was is het welkomstbord wat deze buurtvereniging heeft. Heel erg leuk en bedankt voor dit welkom.

We hopen hier een leuke toekomst tegemoet te gaan.

Groetjes van:

Hay en Mariëtte

Yvonne, Stefanie en Thomas

## Waar gebeurd in onze buurt

Al in de vroege morgen, bij het krieken van de haan werden er paaseieren verstopt door vader paashaas. Na enige tijd, nadat de kinderen hadden gehoord van de ouders dat de paashaas bij hen in de tuin was gezien, werd er een zoekactie gastart naar de eieren die vader paashaas had verstopt, dit echter zonder resultaat.

Na grondig onderzoek bleek dat er van die grote zwarte vogels in de lucht cirkelde (men denkt dat het kauwen waren), nog vechtend om het laatste stukje chocoladeei.

Ingezonden door Peter.

## Oproep

Tijdens een van onze bestuursvergaderingen is besloten om ons geboortebord in een nieuw jasje steken. Doordat de kleuren erg donker zijn uitgevallen is het niet opvallend genoeg bevonden, vooral bij het donkere weer van de laatste tijd.

Om het bord goed te beschermen tegen alle weersomstandigheden, hebben we goede grondverf nodig. Ook hebben we, vooral frisse, kleuren verf nodig om de tekening te verfraaien.

Omdat verf erg duur is doen wij een oproep bij onze leden of er misschien mensen zijn die nog restjes verf hebben staan, die niet meer gebruikt worden.

Deze kunt u inleveren bij Peter Vousten, echter gaarne voor 27 april, gezien de korte tijd die we nog hebben voor het in gebruik nemen van het nieuwe bord.

## Verhuur tent

Zoals bijna iedereen in onze vereniging weet, bezitten we een tent van 6 x 6 meter groot. Deze tent kan gehuurd worden van onze vereniging voor feestjes en partijtjes.

Wat kost de tent, en hoe werkt het een en ander? De tent kost voor leden van de vereniging, voor eigen gebruik binnen de buurt 50 gulden. Voor alle andere gebruikers of plaatsen kost het 100 gulden. De tent wordt opgebouwd door enkele leden van onze vereniging. De onkosten van het vervoer en voor de bouwers dienen met diegenen geregeld te worden.

Contactpersonen zijn:

Huub van Zuylen

John Bleck

Piet van Berlo

Danny Rutten

Reserveer tijdig want wie het eerst komt zit zeker droog.

## BOSWANDELING

2 Mei 1999

Jullie willen wandelen? Dan zal ik een heel mooie tocht voor jullie in elkaar zetten!

Ik ben **Bimba**, ik ben een hond en ik hoor bij Nellie en Klaas. Ze zeggen, dat ik de gehoorzaamste, intelligentste en liefste hond ben van Bergen en omstreken, en zij zullen het echt wel het beste weten! Laatst kwam ik bij het ven een grote reu tegen, staart recht omhoog, en die zei: "Ik ben de sterkste hond van de hele wereld." Ik heb mijn kop afgekeerd en ben doorgelopen: ik heb een enorme hekel aan die soort arrogantie, met zichzelf ingenomen opscheppers.

O ja, wandelen! In elk hondenboek staat, dat ik veel moet lopen en dat doen we dan ook elke dag. Ik ken alle bossen uit mijn kop. Eén van die wandelingen, zoals ik ze dagelijks maak, heb ik aan mijn baas gedikteerd, want zelf kan ik niet schrijven: ik heb geen duimen en kan dus geen balpen vasthouden.

Nou weet ik precies met wat voor vragen jullie komen:

1. **Wanneer?** Dat staat hierboven al 2 mei
1. **Waar?** Je vertrekt vanaf het parkeerterrein Oude Baan en daar kom je ook weer terug.
3. **Hoe laat?** We starten vanaf 10.00 uur tot +/- 10.30 uur al naar gelang het aantal deelnemers.
4. **Hoe lang?** De hele wandeling duurt ongeveer twee uur, MAAR: als je dat te lang vindt, kun je een verkorte tocht maken, die ongeveer een uur duurt.
5. **Voor wie?** Het terrein is vlak, de paden zijn niet verhard, maar wel goed te belopen. Iedereen, van jong (kinderen) tot heel oud, kan de tocht volbrengen.
6. **Honden?** Ja natuurlijk!! Heel wat collega's van mij zijn lid van de vereniging en hebben er dus recht op om mee te lopen, maar jongens, vraag wel of ze je een lijntje om je nek doen, want anders krijg je een knallende ruzie met de boswachter en een bekeuring. Kom nou wel allemaal mee, want dan kunnen we lol hebben!

7. **Na afloop?** Dan is en nog een gezellig samenzijn op een nu nog onbekende plek in onze buurt. Deze wordt bekendgemaakt voor aanvang van de wandeltocht. U kunt na het beëindigen van de wandeltocht meteen doorlopen naar deze plaats. Diegenen, die door welke omstandigheden dan ook, niet mee kunnen lopen zijn hier ook van harte welkom

8. **Hulp nodig?** Jawel, voor de verzorging van de wandelaars op de rustplek en op het trefpunt na de wandeling kunnen we nog enkele mensen plaatsen. Hierin wordt u uiteraard begeleidt door iemand van de organisatie.

9. **Inschrijven?** Om in te kunnen schatten wat we nodig hebben voor de verzorging tijdens en na de wandeling is het noodzakelijk dat u zich inschrijft met het bijgevoegde inschrijfformulier voor 23 april bij Monique Bleeck.

Weet je waarom zo'n boswandeling nou zo leuk is? Je bent in de vrije natuur en kunt, als je niet hard loopt te schreeuwen, allerlei vogels zien, zoals spechten, mezen, duiven, soms een valk, een sperwer, een buizerd, ook zie je soms een konijn dat ze vergeten zijn dood te schieten, veel mieren nesten en vooral veel braamstruiken.

Hoe ze de tocht verder willen organiseren, weet ik niet, want organiseren kunnen honden niet, maar mij lijkt het wel leuk, als je in kleine groepjes vertrekt. Ook lijkt het me best aardig, als er evenveel mensen terug komen, als er vertrokken zijn. Lees dus goed de routebeschrijving!

Ik wens jullie een prettige wandeling, mooi weer en geef mijn hondenvrienden en vriendinnen even een aai!

**TOT ZIENS - OP TWEE MEI - OP DE PARKEERPLAATS - KOMEN HOOR!!**

**BIMBA**

## VLAGGEN

Zoals afgesproken op de algemene jaarvergadering wordt er op 30 april (koninginnendag) en 5 mei (bevrijdingsdag) in onze buurt gevlagd.